

## Reisgebed

Aan het begin van deze reis  
willen we ons leven toevertrouwen  
aan de handen van God

God, wij leggen ons leven in Uw handen.  
Aan het begin van deze reis bidden wij U:  
laat ons veilig gaan,  
breng ons behouden thuis.

**- onze vader ..... wees gegroet**

God wij bidden voor de mensen,  
die voor ons zorgen:  
voor de chauffeur,  
dat U over hem waken zult.  
Voor het verplegend en verzorgend personeel;  
geef hen kracht bij het volbrengen van hun taak.

**- onze vader ..... wees gegroet**

God, aan het begin van deze tocht  
bidden we voor elkaar.  
Dat we de kracht opdoen, waarop we hopen.  
Dat we er 'beter' van worden.

**- onze vader ..... wees gegroet**

God, voor hen die we thuis achterlaten bidden we.  
Geef ook hen fijne dagen,  
zeker hen, die nu eens even niet hoeven zorgen.  
Bewaar onze gezinnen, onze families,  
in Uw hand.

**- onze vader ..... wees gegroet**

Tot slot bidden wij U, God,  
voor allen, die net als wij op reis zijn.  
Behoed ons allen voor gevaar, verwonding en dood.

Geef allen die op onze wegen rijden verantwoordelijkheidsgevoel tegenover elkaar.  
Geef ieder oplettendheid en voorzichtigheid.

**- onze vader ..... wees gegroet**

## **Verschijningen**

In november 1932 verschijnt de Heilige Maagd aan vijf kinderen. Drie uit het gezin Voisin: Fernande, Gilberte en Albert en twee uit het gezin Degeimbre: André en Gilberte.

De kinderen maken kennis met een ongeveer 20-jarige dame in een wit gewaad. Zij glimlacht voortdurend. De verschijningen vinden steeds plaats op één vast punt: in de meidoornboom, achter in de tuin, een spoorwegviaduct als decor.

De Dame, herkenbaar door haar handen biddend tezamen, haar blauwe ogen en haar gouden hart, richt zich tot de kinderen, sprekend in hun eigen taal.

Ongewoon snel raken de kinderen vertrouwd met de echt moederlijke verschijning, die een onbeschrijfelijk mooi licht uitstraalt. De reactie van hun ouders, de geestelijkheid en de overheid is echter van een ongekende hardheid. Maar de verslagen van de kinderen over de verschijningen brengen een snelgroeiende belangstelling onder de mensen teweeg.

Het vertrouwen op de Moeder, die het lijden van haar Zoon Jezus heeft gedeeld, wordt uiteindelijk door de R.K. Kerk erkend in 1949, 17 jaar na de eerste verschijning. Het verslag van de kinderen Voisin en Degeimbre is boeiend en de boodschap en de vragen van Maria, die zij aan de kinderen meegeeft, verdienen de grootste aandacht. “Kom hier ter bedevaart, komt naar deze plaats, zoals ook de kinderen hier zijn gekomen; bouwt hier een kapel” zegt de moeder van God in een van haar boodschappen aan de kinderen. Daar zal ik je ontmoeten, omdat ik ook jouw moeder ben.

## Lied 1: **Zolang er mensen zijn op aarde**

Zolang er mensen zijn op aarde,  
zolang de aarde vruchten geeft,  
zolang zijt Gij ons aller Vader.  
Wij danken U voor al wat leeft.

Zolang de mensen woorden spreken,  
zolang wij voor elkaar bestaan,  
zolang zult Gij ons niet ontbreken,  
wij danken U in Jezus' naam.

Gij voedt de vogels in de bomen,  
Gij kleedt de bloemen op het veld,  
o Heer Gij zijt mijn onderkomen  
en al mijn dagen zijn geteld.

Gij zijt ons licht ons eeuwig leven,  
Gij redt de wereld van de dood.  
Gij hebt Uw Zoon aan ons gegeven,  
zijn lichaam is het levend brood.

Daarom moet alles U aanbidden,  
Uw liefde heeft het voortgebracht,  
Vader Gijzelf zijt in ons midden.  
O Heer wij zijn van Uw geslacht.

**- onze vader ..... wees gegroet**

Lied 2: **Wij groeten u, o Koningin**

Wij groeten u, o Koningin, o Maria:  
u Moeder vol van teed're min, o Maria:

*Refr.:* **Groet haar o Cherubijn;  
prijs haar o Serafijn,  
prijst met ons uw Koningin:  
Salvé, salvé, salvé Regina.**

O, moeder van barmhartigheid, o Maria:  
en troost in alle bitterheid, o Maria: **Refr.**

Toon ons in 't uur van onze dood, o Maria:  
de zoete vrucht van uwe schoot, o Maria: **Refr**

**- onze vader ..... wees gegroet**

## **Tot Maria**

Wees gegroet, Maria,  
moeder van de Heer,  
leer mij luisteren  
als God tot mij spreekt,  
en geloven dat Hij, ook voor mij,  
een goede boodschapheeft.

Wees gegroet, Maria,  
moeder van de Heer,  
help mij doen  
dat wondere dat God mij vraagt,  
en vertrouwen dat zijn liefde  
alles ten goede keert.

Wees gegroet, Maria,  
laat mij niet alléén,  
als pijn en kwaad  
mijn hart en leven breekt,  
en vertel mij dan  
van Jezus, uw zoon en onze Heer.

## **Lied 3: Wees gegroet o sterre**

Wees gegroet o sterre, wees gegroet van verre.  
Aan de hemel blinkt uw licht  
in het bange vergezicht.  
Wees gegroet, wees gegroet, Maria.

Als de golven stijgen, hoger, hoger, dreigen,  
schijn dan veilig voor ons uit,  
gun de zee geen droeve buit.  
Wees gegroet, wees gegroet, Maria.

Wees gegroet o sterre, wees gegroet van verre,  
op uw zacht en zalig licht  
houden wij het oog gericht,  
Wees gegroet, wees gegroet, Maria.

**- onze vader ..... wees gegroet**

## Lied 4: **O reinste der scheps'len**

O reinste der scheps'len o moeder maagd.  
Gij, die in uw armen het jesuskind draagt,  
Maria aanhoor onze vurige beê,  
geleid ons door 't leven, o sterre der zee;

*Refr. O sterre der zee, o sterre der zee,  
geleid ons door 't leven, o sterre der zee.*

Bedreigen ons noodweer of storm op onz' baan,  
is 't scheepj' onzer ziel in gevaar te vergaan.  
Bedaar dan, Maria, de storm op uw beê,  
stort hoop ons in 't harte, o sterre der zee. - **Refrein.**

Maria, als gij onze schreden geleidt,  
schenkt gij ons uw licht en uw zege altijd;  
dan landen wij veilig ter hemelse reé,  
en danken u eeuwig, o sterre der zee. - **Refrein.**

- onze vader ..... wees gegroet

## **Litanie**

Jij die durfde zeggen: Mij geschiede naar uw woord,

*Allen: Maria, wees ons nabij!*

Jij die je kind onder erbarmelijke omstandigheden ter wereld bracht,

*Allen: Maria, wees ons nabij!*

Jij die je kind vol vreugde aan God opdroeg in de tempel,

*Allen: Maria, wees ons nabij!*

Jij die al het wonderbaarlijke bewaarde in je hart,

*Allen: Maria, wees ons nabij!*

Jij die al onze vragen en verlangens hoort en ziet,

*Allen: Maria, wees ons nabij!*

Jij die voor ons een toonbeeld bent van geloof en vertrouwen,

*Allen: Maria, wees ons nabij!*

Jij die voor ons een voorbeeld bent van moed en strijdbaarheid,

*Allen: Maria, wees ons nabij!*

Lied 5: **Als ik een klokje was.**

Als ik een klokje was blij zou ik luiden,  
Dit zou ik overal vrolijk beduiden. 2x  
Ave, ave, ave Maria

Als ik een vogel was luid zou ik zingen  
Mijn zang zal ieder hart blij binnen dringen. 2x  
Ave, ave, ave Maria

Mocht ik als schone bloem siere uw voeten  
U, hemel reine maagd zo steeds begroeten. 2x  
Ave, ave, ave Maria

Als ik een klokje was blij zou ik luiden,  
Dit zou ik overal vrolijk beduiden. 2x  
Ave, ave, ave Maria

**- onze vader ..... wees gegroet**

Lied 6: **God groet u, zuiv're bloeme**

God groet u, zuiv're bloeme, Maria maged fijn.  
Gedoog, dat ik u roeme: lof moet u altijd zijn.  
Als gij niet waart geboren, o reine maged vrij,  
wij waren alle verloren, aan u beveel ik mij!

Maria, lelie reine, gij zijt mijn toeverlaat  
zoals een klaar fonteine, die nimmer stille staat.  
zo geeft gij ons genade, en staat uw dienaars bij:  
och sta mij toch te stade, aan u beveel ik mij!

**- onze vader ..... wees gegroet**

## **Gebed tot Onze Lieve Vrouw van Beauraing**

Onze Lieve Vrouw van Beauraing, Onbevleete Maagd, steeds zegevierend in de strijd voor God, bekeer de zondaars. Gij hebt het ons beloofd. Laat hen de onbegrensde macht van uw onbevleete hart ondervinden; breng degenen die buiten Gods genade wandelen en dreigen voor immer verloren te gaan, terug in vriendschap van God.

Moeder met het Gouden Hart, zie neer op onze ellende en troost ons in onze smarten.

Toon, dat Gij de gezondheid der zieken en de troosteres der bedrukten bent.

Koningin van de hemel, met uw glanzend diadeem, ons geloof, onze liefde en onze dankbaarheid roepen u uit tot koningin over onze harten en vorstin over de wereld.

Wij willen helpen om uw rijk uit te breiden; in onszelf door onze offervaardigheid en door een getrouwer beoefenen van uw deugden; in onze omgeving, door meer gebeden en ons apostolaat.

Uw rijk moge komen, Koningin van de wereld, opdat het Rijk van Jezus, uw Zoon en onze Heer, zich moge vestigen. Amen

O.L. Vrouw van Beauraing,  
bekeer de zondaars en genees de zieken.



## Lied van Beauraing:

*Maria wij juichen U blij tegemoet,  
Blijf onze Koninginne, voorgoed, voorgoed,  
wij zweren getrouwheid aan U en Uw Zoon,  
geef ons Uw moederzegen tot loon, tot loon.*

Gij daalde in stille avond  
genadig bij ons neer  
vanwaar toch mocht geschieden  
die gunst ons en die eer - **Refrein**

Ons onbezonnen kind'ren  
Onachtzaam voor Gods wet  
komt gij tot kommer manen  
tot boete en tot gebed. - **Refrein**

Ons harte heeft o Moeder  
Uw Moederwenk verstaan  
wij willen biddend boetend  
met U door 't leven gaan. - **Refrein**

Bekeer naar Uw belofte  
de zondaars tot Uw Zoon  
wij willen allen nu en eeuwig  
verzaam'len rond Uw troon! - **Refrein**