

## **Allen gingen op reis.....**

Lieve mensen!

Deze gedachte wil ik graag met u overdenken nu we ons voorbereiden op het kerstfeest.

Als je tot je door laat dringen wat de reden van de reis van Jozef en Maria was, kun je overeenkomsten ontdekken met onze tijd. Zoals keizer Augustus toen willen de leiders nu weten met wie men te maken heeft. Toen werd het een volkstelling genoemd, nu vinden we het normaal dat we onze identiteitskaart laten zien. Dit zou een aantal jaren geleden onvoorstelbaar zijn in onze beleving. Met dreiging van een boete houden we ons aan de nieuwe code. Het blijkt dus belangrijk te zijn om de bevolking in kaart te brengen. De huidige communicatiemiddelen zijn doeltreffend. Ten tijde van keizer Augustus moest alles op reis.

Nu vinden veel mensen reizen leuk en ontspannend. Toen was het een hele onderneming, temeer daar de hele bevolking op stap ging.

Het voordeel van reizen blijft horizonverbreding. Tijdens een reis kan er van alles met je gebeuren. Dat mochten Jozef en zijn zwangere vrouw Maria ook ervaren. Je kan tegen muren aanlopen van onbegrip voor je situatie. Veel mensen zijn op zichzelf gericht. Daarom was er geen plaats voor het aanstaande ouderpaar. Niemand stond zijn of haar bed af. Ook daarin lijken de mensen van nu niet anders te zijn dan toen. Een bepaalde hardheid blijft mensen in de ban houden.

Toch staat dit gegeven het wonder niet in de weg. In de buurt van het einddoel Betlehem wordt het kindje Jezus geboren.

Ruwe bolsters met een blanke pit: de herders op de velden komen als eerste op kraamvisite. Later komen de wijzen uit het Oosten.

Het kindje dat tijdens een reis van zijn ouders geboren is, daagt anderen uit op reis te gaan om Hem te (be)zoeken.  
Ook wij mogen nu letterlijk en figuurlijk op reis gaan om Hem te (be)zoeken en te vinden.  
De Advent is de reistijd. Met kerstmis komen we hopelijk op onze bestemming aan.

U allen een goede reis toegewenst!  
Vrede en Alle Goeds!

Paul Verbeek  
Voorzitter

## NAMEN

Wat is een naam?  
Een mensenleven  
een droom, een gestalte  
een toekomstwens  
geboren zijn en  
'zo zal je heten'  
iemand worden, deze mens.

Geroepen  
betekenis gekregen  
geen tweede zoals jij  
jouw denken, jouw doen  
jouw horen, jouw zien  
jouw weten, jouw voelen  
jouw lachen, jouw huilen  
jouw spreken, jouw zwijgen  
Jouw toedoen  
heeft blijvende sporen op aarde getrokken.  
Het gemis heeft jouw omtrek.  
Geen tweede als jij.

Wat is een naam  
een leef-tijd  
een afscheid  
volte en leegte  
Een naam gaat voorbij.  
Maar niet de jouwe,  
niet jouw naam.  
niet jij.

*Voor altijd herinnerd in liefde en vriendschap*

**Dorothea Johanna de Weert**

Doortje

weduwe van

Cornelis Rombouts

Zij werd geboren op 22 juni 1920 te Halsteren en is op 15 mei 2006 in haar eigen vertrouwde omgeving geheel onverwacht van ons heengegaan te Bergen op Zoom

**Catharina Klaassen**

Kaatje

weduwe van

Johannes van der Wegen

Geboren 14 mei 1927 te Halsteren  
Overleden op 15 mei 2006 te Bergen op Zoom

**Ton Dam**

Anthonius Christianus Maria

echtgenoot van

Jetty Dam

Geboren 28 januari 1951  
Overleden 8 juni 2006

**Marguerite Mercy**

weduwe van

Marcel Leyman

Zij werd geboren te Sint-Jan-in-Eremo op 25 augustus 1922 en overleden in het WZC Sint-Vincentius te Kaprijke op 4 september 2006

**Ben Vermeule**

echtgenoot van

Sjaan Rentmeester

Geboren 6 november 1942 te Ovezande  
Overleden op 1 november 2006 te Overzande

**Jacomina Louisa Koens**

Mientje

weduwe van

Marinus Jacobus Koens

Geboren 9 mei 1922  
Overleden 26 november 2006

## **Maria**

Moeder van Jezus,  
bescherm ons tegen het kwaad van boze geesten.

Moeder van Jezus,  
wij schenken je onze ogen  
dat ze het kwaad van de boze geesten  
niet meer zien.

Wij schenken je onze oren,  
dat ze het kwaad van de boze geesten|  
niet meer horen.

Wij schenken je onze mond,  
dat ze het kwaad van de boze geesten  
niet meer speidt.

Wij schenken je onze armen en handen,  
dat ze het kwaad van de boze geesten  
niet meer uitvoeren.

Wij schenken je onze benen en voeten,  
dat ze het kwaad van de boze geesten  
niet meer gaan.

Wij schenken je ons hart,  
dat het niet langer vasthoudt  
aan het kwaad van de boze geesten.

## **De Hemeltuin binnen**

In zijn dromen zag hij haar,  
die mooie tuin  
ergens ver hier vandaan.  
Hoge bomen waakten er, dag en nacht,  
hun bladeren zorgden voor schaduw  
en vele vogels vonden er een onderdak.

Overal stonden bloemen,  
nog nooit had hij zoveel bloemen gezien.  
De rozen geurden en even verderop rook hij de jasmijn.  
“Hoe komt het toch”, dacht hij,  
”dat ik dit nooit eerder heb gezien,  
hoe komt het toch, dat mijn ogen gesloten bleven  
voor zoveel schoonheid”.

Opeens werd hij vanuit de verte geroepen,  
door een heldere, vriendelijke stem,  
voor hem een bekende stem  
iemand wenkte hem,  
maar hij kon niet zien wie.

Toen voelde hij,  
hoe hij zacht en teder getrokken werd  
naar de plaats waar de stem vandaan kwam.

Hij verweerde zich niet.  
Waarom zou hij,  
het was hier zo mooi,  
zo licht en zo vredig.  
Hij voelde zich hier zo goed en zo sterk.

Hij moest door een poort,  
die gemaakt was van prachtige passiebloemen.  
"Welkom in de Hemeltuin",  
zag hij op een bordje staan.

En juist op het moment,  
dat hij die poort passeerde,  
hoorde hij opnieuw die vertrouwde stem,  
het was de stem van zijn geliefde Pieta:  
"Hier mag je rusten Jos, kom maar, welkom thuis"!

*Femke Monique Wilhelmina*

Ik ben geboren op 23 juni 2006  
Mijn lengte is 52 cm  
en mijn gewicht is 4430 gram

Mijn papa en mama zijn  
Willy de Graaf & Ingrid Belgers

---

**Koert & Elma Bastianen-Luijks**

Vierden op 3 september 2006 hun Zilveren Bruiloft

## 25 jaren Beauraing

Voor de 25 ste keer op weg naar de Belgische bedevaartsoord in Beauraing.

Terwijl ik ieder jaar weer verlang mee te gaan naar Beauraing, en het weer zover is drie volle dagen uit het dagelijks leven, een hele tijd reizen door weer en wind, dan besef je dat het best wel wat moeite kost, maar ook besef je dat het alweer een hele tijd geleden is dat je daar in Beauraing bent geweest, veel te lang geleden voor je gevoel, je voelt je daarom best wel wat schuldig, zal daar maar niet meteen iets van gezegd worden of zal er stilzwijgend een klein verwijt zijn, Bijna zou je willen omkeren, stel het je voor wat zenuwachtig kom je in Beauraing waar op je wordt gewacht, maar daar aangekomen hoef je niet eens aan te bellen, de deuren staan open voor je. En daar komt gelijk iemand met open armen op je af, je wordt omhelst, je wordt gekoesterd. Er zijn gelijk geen woorden meer voor, zo veel warmte en blijdschap na dat volle jaar, zo iets als een verwijt of beschuldiging dat bestaat niet eens hier in Beauraing. Daar is geen plaats voor, en de lange moeilijke weg die is dan ook weer helemaal vergeten, er zijn alleen nog maar die mensen samen met jou, mensen die dag en nacht voor je klaar staan. En daarom is na die 25 jaren dat ik ben mee geweest een woord van dank wel op zijn plaats hier in Beauraing, want als ik nog een terug kijk op die 25 jaren Beauraing voel ik een diepe dankbaarheid uitgaan naar diegenen die mij altijd zo nabij waren, onderweg en hier in Beauraing. En zo ook de vriendschap die ik de afgelopen 25 jaren mocht ondervinden van iedereen, het heeft mij altijd veel goed gedaan. Ik was er altijd erg gelukkig bij, en zo weet ik ook dat mensen ieder jaar weer met veel goede moed voor iedereen klaar staan om deze drie dagen hier in Beauraing zo goed mogelijk te verzorgen.

Verder hoop ik nog altijd dat dit nog vele jaren zo mag blijven voortduren hier in Beauraing onder elkaar.

Want hier in Beauraing wordt je geaccepteerd als mens zo als je bent.

Met vriendelijke groet  
W. van den Berg,



## HERMAN FINKERS: WEES GEGROET

“De kerkheeft niet alleen een vader, maar ook een moeder nodig:, zegt Herman Finkers, voor het zondagochtendprogramma: Het vermoeden waarin hij te gast is. De tekst van het gedichtje dat hij vervolgen spontaan voordraagt is:

Als ik denk dat ik dood ga  
niet meer weet wat ik moet  
eerder dan 't Onze Vader  
bid ik een weesgegroet

Als het angstzweet me uitbreekt  
en m'n hart gaat tekeer  
dan roep ik o Moeder  
en zelden o Heer

Want de Heer is heel goed  
maar ook onverbiddelijk.  
Hij reinigt mijn bloed,  
maar zij snapt onmiddellijk  
dat een vlek niet zo erg is  
als hij soms schijnt,  
en met een 30- graden wasje  
vaak al verdwijnt.

Als ik denk dat ik dood ga  
niet meer weet wat ik moet  
eerder dan 't Onze Vader  
bid ik een weesgegroet

## Van de secretaris

Een bedevaartjaar ligt weer achter ons en een nieuw bijzonder jaar staat voor de deur. Op zaterdag 21 oktober mochten we met een kleine groep mensen, samengesteld uit bestuursleden, propagandisten en stafleden het afgelopen jaar evalueren. De conclusie was dat we twee mooie bedevaartweekeinden hebben mogen beleven in 2006. De bijzondere muzikale invulling op de zondag van beide bedevaarten, als aanloopje naar het jubileumjaar 2007, werd gewaardeerd door onze gasten. Ook de invoering van de warme maaltijd op de dinsdag van de septemberbedevaart was een succes. Wederom zeggen wij als bestuur dank aan allen die met hun inzet de bedevaart ieder jaar mogelijk maken.

Natuurlijk is het ook goed om kritisch naar onze organisatie te blijven kijken. Dit evaluerend moeten we concluderen dat de najaarsbijeenkomst steeds slechter bezocht wordt, om uiteenlopende redenen. We hebben dan ook voorgesteld, dat als er minder dan dertig inschrijvingen zijn de najaarsbijeenkomst in het vervolg af te blazen en onze aandacht te steken in de andere bijeenkomsten voor de verschillende groepen.

Er zijn natuurlijk ook weer voorbereidende bijeenkomsten voor onze propagandisten om in het jubileumjaar een goede start te kunnen maken. **Op zaterdag 20 januari 2007 zien wij graag de propagandisten van Zeeland om 10.30 uur. De bijeenkomst wordt in tegenstelling tot eerdere mededeling gehouden in het parochiezaaltje te Lewedorp. Zaterdag 24 februari zal in de Pilaar te Oudenbosch om 10.30 uur de propagandistenbijeenkomst voor de propagandisten van Bergen op Zoom en omgeving plaats vinden.** De vergadering voor de propagandisten van de septemberbedevaart zal door Ad Brekelmans bekend worden gemaakt aan de propagandisten. Uiteraard zullen we ons in het jubileumjaar ook buigen over passende thema's voor de vieringen. **Dit doen we op zondag 4 maart 2007 om 14.00 uur in de Pilaar te Oudenbosch. Hierbij**

**zijn personeel en propagandisten uit alle windstreken van harte uitgenodigd.**

Rest mij u en de uwen gezegende feestdagen te wensen en een zalig uiteinde van het oude en goed begin van het nieuwe jaar!

John Hinten,  
Secretaris.

-----

**Verslag van de hotelbedevaart op 2, 3, en 4 september.**

Dit jaar maakten we met 39 deelnemers onze jaarlijkse bedevaart naar Beauraing. Dankzij het enthousiasme van een deelneemster uit Alphen konden we uit Alphen, Chaam en Baarle-Nassau 7 deelnemers noteren. Toos Tijs was dit jaar gelukkig weer in de gelegenheid haar aandeel in de leiding bij te dragen, ook in de voorbereiding.

Om negen uur stond, in de Hooikar in Gilze, ons kopje koffie weer klaar. Na deze versterking begonnen we aan de reis via Baarle-Nassau, Turnhout en Geel naar Scherpenheuvel waar we nog de gelegenheid hadden een bezoek te brengen aan de Mariabasiliek en o.a., de waterput van ruim 60 meter. Om twaalf uur gebruikten we in restaurant De Ram de Lunch. Daarna reden we verder via Tienen naar Namen. Op de Citadel genoten we van het prachtig uitzicht op de stad en de Maas. Vervolgens ging het richting Beauraing waar we omstreeks half vijf arriveerden.

In tegenstelling tot andere jaren werd het Rozenhoedje in de Tuin der verschijningen om half zes gebeden. Wij waren echter in de veronderstelling dat dit om zes uur zou plaats vinden: wij baden dus het Rozenhoedje om zes uur. Na het diner waren we weer present in de Rozenkranskerk bij de dienst van boete en vergeving. Op zondag 4 september net voor het ontbijt maakte mevrouw De Bruijn uit Chaam een ongelukkige val van een trapje. Het was duidelijk dat er een arts aan te pas moest komen. Een ambulance werd gebeld en samen met de zus van mevrouw De Bruijn, mevrouw Van Riel, ging het met een noodgang naar

het ziekenhuis in Dinant. Mevrouw De Bruijn moest vanwege een meervoudige beenbreuk in het ziekenhuis achterblijven. Het grootste deel van de Eucharistieviering konden wij nog net bijwonen. Heel bijzonder met het blazersensemble en koor uit het Limburgse! Na snel een bezoekje aan het ziekenhuis misten wij het plechtig Lof met Ziekenzegen. De zondag verliep verder zoals altijd gebruikelijk is: uitzwaaien van de dagpelgrims , rozenhoedje in de Tuin, diner en een gezellige avond in het hotel. Maandag 5 september vierden we samen met de verzorgde bedevaart de Eucharistie. De bedoeling was om daarna een kopje koffie te drinken en dan zo snel mogelijk te vertrekken. Het telefoneren met diverse instantie om voor mevrouw De Bruijn een goede thuisreis te regelen , vergde nogal wat tijd. Toch konden we tijdig genoeg Beauraing verlaten. Zo kwamen we een kwartier vroeger dan gepland aan in Ronquières voor een bezoek aan de bekende schepenhelling. Daar gebruikten we de lunch om vervolgens de schepenhelling te bekijken. Rond kwart over drie stapten we weer in de bus om mooi op tijd weer in Scherpenheuvel te zijn. Na het diner aanvaardden we de thuisreis en precies volgens planning namen we op de verschillende halteplaatsen afscheid van onze deelnemers aan de hotelbedevaart.

We kunnen weer terug zien op een geslaagde bedevaart. Toos Tijs: bedankt voor je hulp en je morele steun!! Lieve mensen, heel hartelijk dank voor uw aandeel in deze drie prachtige dagen, ik hoop, dat u door uw bezoek aan Maria, de Moeder met het Gouden Hart, er weer een jaar tegen kunt!  
Langs deze weg wensen we mevrouw De Bruijn een voorspoedig algeheel herstel!  
Nogmaals hartelijk dank en tot volgend jaar.

Br. Roberto van Ginneken.

Beste mensen van de Bedevaart.

De stichting Los Ninos is een officiële Nederlandse stichting die in Nederland fondsen werft voor de omgeving van Antigua in Guatemala.

De stichting richt zich op de eerste plaats op educatie om de toekomstperspectieven van de meeste kansarme kinderen en hun families te verbeteren.

De stichting is ontstaan in 2002, nadat Ana-Marie Ackermans en Carla Nolte elkaar in Antigua leerden kennen.

Zij zijn de drijvende krachten achter al de projecten.

Elke vorm van sponsoring is uiteraard erg welkom en wij zijn jullie als bedevaartgangers en comité heel erg dankbaar voor de enorme gift die wij hebben mogen ontvangen.

Dankzij deze gift kunnen wij door gaan met ons werk en hopen op onze manier vele gezinnen te kunnen helpen.

U kunt ons mailen via ons e-mail adres:

[losninos@conextion.com.gt](mailto:losninos@conextion.com.gt).

Nogmaals bedankt: Carla Nolte en Ana Marie Ackermans

Oud Gastel

Geachte Pelgrim mensen,

Via uw Pastor mocht ik uw collecte in ontvangst nemen van de Beauraing bedevaart.

Wat een cadeau!!

Ja want zodoende kunnen wij, u en ik, onze Camerounese gehandicapte kinderen helpen. Geweldig hè.

Mijn hartelijke dank. Voor u allen een gebedje !! en aan u allen een hartelijke groet,

Fr. Antonio Touw  
Maison Religieuse, B.P. 192  
Nkongsamba-Cameroun

25 jaar Beauraing;

In 1982 werd ik gevraagd om mee te gaan met de Verzorgde Bedevaart van Breda naar Beauraing als verzorgende.

Ik heb gelijk ja gezegd, maar niet wetende wat mij te wachten stond.

Toen ik weer thuis kwam na het eerste jaar, moest ik zelf toch weer het een en ander verwerken wat ik daar bij Maria te horen en te zien gekregen had: Wij als gezin hadden zelf ook het nodige mee gemaakt.

Het jaar daarop werd mij weer de vraag gesteld: “Ga je weer mee?”

Ik heb toen weer meteen ja gezegd en nu was het dit jaar voor de 25<sup>ste</sup> keer en ik heb er nooit spijt van gehad.

Ik kan alleen maar zeggen: Ik ga er met een lege rugzak naar toe en kom met een volle terug. De kracht die ik daar zelf krijg, kan ik weer doorgeven aan anderen.

Ik hoop dat ik nog vele jaren met mijn man, zoon en schoondochter naar Beauraing kan gaan en mij verdienstelijk kan maken voor de medemens.

Lia Poppelier

## Hij

Hij droeg nooit een legitimatie bij zich  
Had geen idee wat een pincode inhield  
Wist helemaal niets van een gsm'etje

Had geen kijk op wat een auto mocht wezen  
Nam nooit het vliegtuig, had trouwens als  
Mens geen behoefte aan het buitenland

Werd nooit gehoord op radio of televisie  
Schreef geen enkel opzienbarend boek  
Had een kring van weinig vrienden

Ging ten onder aan religieuze verkondiging  
Was tot op het laatst op God georiënteerd  
Miste bij zijn quasiproces een goede advocaat

En Hierboven liet ook al niets van zich horen  
Maar zijn geloof bleef zo ongeschokt, dat hij  
God in zijn bizarre ondergang Vader noemde

Maar na zijn vermoording haastten vier mannen  
Zich om zijn levensverhaal op schrift te zetten,  
Ongeweten de bestseller aller tijden scheppend

En ook in 2006 is deze simpel vermoorde mens  
Inspiratiebron, levensvuller, brenger van liefde  
En gerechtigheid.... Hij, Jezus van Nazaret

Frans Boddeke  
Uit: de Roerom



*Laten we drinken op mensen.....  
die bergen verzetten,  
die door blijven gaan met hun kop in de wind,  
die risico's nemen  
die vol blijven houden met het geloof van een kind,  
die dingen beginnen,  
waar niemand van weet wat de afloop zal zijn,  
die met vallen en opstaan doorgaan,  
niet willen weten van water in de wijn,  
die blijven vertrouwen en  
die van tevoren niet vragen "voor hoeveel" en "waarom",  
die door blijven bouwen  
van doe het maar wel en kijk maar niet om.*

*Op het beste van vandaag en morgen,  
op het mooiste waar wij van houden –  
Op het maximum wat er nog in zit -  
in vandaag en in morgen – in ons – in jou – en in jullie!*

## **DATA BEDEVAARTEN 2007**

### **Regio Bergen op Zoom en Zeeland:**

- \* Verzorgde Bedevaart: 9 - 10 en 11 juni.
- \* Dagbedevaart: 10 juni.

### **Regio Breda:**

- \* Verzorgde Bedevaart: 1 - 2- 3 en 4 september
- \* Dagbedevaart: 2 september
- \* Hotelbedevaart voor het gehele Bisdom  
1 - 2 en 3 september.

### **Prijzen bedevaarten 2007** (onder voorbehoud)

<b>Bedevaart</b>	<b>Euro</b>
Verzorgend Bergen op Zoom	€ 165,00
Verzorgend Breda	€ 187,00
Hotelbedevaart	€ 195,00
Hotelbedevaart 1 persoonskamer	€ 200,00
Dagbedevaart	€ 25,00
Kinderen tot 12 jaar	€ 12,50

### **Let op!**

Alle bankbetalingen dienen voortaan rechtstreeks naar de penningmeester te geschieden

Walter de Graaf  
Penningmeester

Voorzitter:	<b>Pastor Paul Verbeek</b> Markt 59 4731 HN Oudenbosch.	Tel. Parochie 0165-330502 Tel. Privé 0165-314025 fax 0165-330514
Vice voorzitter:	<b>Rob v.d. Berg</b> Nunhemseweg 8 6081 GH Haelen	0475-593838
Secretaris:	<b>John Hinten</b> Stellekreek 8 4754 BL Stampersgat e-mail: japhinten@hotmail.com	0165-515213
Penningmeester:	<b>Walter de Graaf</b> Sasputseweg 24 4507 JX Schoondijke Rabobank nr. 1186.72.991 t.n.v. Ned. Beauraing Comité Pro Maria	0117-401617
<b>Ad. Brekelmans</b> Kastanjestraat 11, 5104 CK Dongen		0162-314755
<b>Br. Roberto van Ginneken</b> Roland Holststraat 71, 4819 HP Breda		076-5216674
<b>Corrie van Gils-Melisse</b> Noordeloosstraat 1, 4761 EX Zevenbergen		0168-327741
<b>Elma Bastianen-Luijks</b> Smitsstraat 28, 4623 XR Bergen op Zoom		0164-250420
<b>Piet Beulens</b> Vreelandseweg 2, 4434 PP Kwadendamme		0113-649311
<b>Piet Poppelier</b> Cimbaalpad 5, 5101 AN Dongen		0162-316924

## Is uw adres juist vermeld?

Zo niet, wilt U dan onderstaande gegevens invullen en zenden aan redactie-adres:

Mevr. C. van Gils-Melisse  
Noordeloosstraat 1  
4761EX Zevenbergen

-----

NAAM :  
ADRES :  
POSTCODE :  
WOONPLAATS :  
TELEFOONNUMMER :

