

Een ster ging op uit Israël

Beste mensen!

Woorden van een kerstlied, die ik graag met u wil overdenken.  
Veel mensen hebben iets met sterren.

De een bewondert hun schittering aan het firmament.

Een tweede haalt kennis uit de sterrenleer.

Een derde geniet van mensen, die zich ontpoppen als een ster.

Ze houden van hun ster alles bij. Diverse tijdschriften verdienen hun brood door ons op de hoogte te houden van hun wel en wee.

Ik denk dat het geen toeval is dat sterren voorkomen in de vlag van de USA.

Een volk wat zeer stergevoelig is. We mochten hiervan getuigen zijn bij de verkiezing van hun nieuwe president. Hij is de rijzende ster. De ogen van de hele wereld zijn op Barak Obama gericht.

Met Amerikaanse glitter en glamour wordt hij omringd. Velen verwachten van hem hoop op een nieuwe toekomst. Een hele druk wordt op zijn schouders gelegd, haast niet te dragen. Hoe kan een mens van vlees en bloed dat alles waarmaken?

Daarom wil ik stilstaan bij de ster, die opging uit Israël.

We vieren dat ieder jaar opnieuw in de heilige kerstnacht. De zoon van God wordt geboren in een stal, omdat er geen plaats was voor Maria en Jozef.

Niemand heeft hen onderdak geboden. In alle eenvoud aan de rand van de samenleving komt God aan het licht in een pasgeboren kindje.

Hij zal als een nieuwe ster gaan schitteren. Hij zal laten zien dat één persoon de wereld kan veranderen. Hij zegt dat iedere mens mag schitteren als een ster. Ieder menskind mag er zijn, is uniek. Hij laat het niet bij woorden alleen. Mensen ervaren zijn boodschap aan den lijve. In de kerstnacht is de wereld opnieuw geboren. Ze is ontwaakt uit haar winterslaap, want een ster ging op uit Israël.

Zalig Kerstfeest en een gezegend Nieuwjaar!

Paul Verbeek, Voorzitter

Heel bijzonder, heel gewoon  
Voor ons een heel bijzonder persoon

Onze geliefde zus, schoonzus, tante, nicht en achternicht  
is na een kort ziekzijn van ons heen gegaan

## **Marie Leonida Alice Mabesoone**

Geboren, Aardenburg 21 mei 1924  
Overleden, Oostburg 11 september 2008

----

Je hebt je strijd gestreden,  
alles moest je uit handen geven

Onverwachts is onze Jan van ons heengegaan.

## **Johannes Cornelis van Tetering Jan**

In de leeftijd van 67 jaar

----

In dankbare herinnering aan

## **Louisa Johanna Carolina Hoornick**

Weduwe van

Sebastiaan van Baal

Geboren 28 oktober 1922  
Overleden 16 oktober 2008

----

## **Als je naar de kerststal gaat**

Je hoeft niet veel te spreken  
wanneer je naar de kerststal gaat,  
weet dat je vrede vindt  
als je dit Kind naar binnen laat.

Je hoeft geen schatten mee te dragen  
wanneer je naar de kerststal gaat,  
weet dat voor dit Kind  
een klein gebaar volstaat.

Je hoeft niet lang te blijven  
wanneer je naar de kerststal gaat,  
als je maar begrepen hebt  
wat dit Kind te wachten staat.

Je hoeft niet bang te zijn  
wanneer je naar de kerststal gaat,  
dit Kind legt weer de rust  
op jouw vermoeid gelaat.

Je hoeft niet veel te wensen  
wanneer je naar de kerststal gaat,  
weet dat in 't nieuwe jaar  
dit Kind je niet verlaat.

## Een Levende Kerstgedachte

De kerstgedachte leeft,  
overal zien we lichtjes  
kaarsen worden opgebrand.

Gezelligheid staat bovenaan.  
Familie, buren, vrienden,  
ze lopen af en aan.  
Natuurlijk komt er 's avonds  
een heerlijk diner op tafel.  
De kerstbomen schitteren.

De werkelijke inhoud van kerst,  
leeft niet alleen.  
Zij leeft, herleeft, wint en overwint!  
Die kleine Koning, arm en veracht,  
heerst nu over alles wat leeft!  
Het is tijd om Hem te prijzen en te aanbidden!

Ere zij God in de hoge  
en vrede op aarde,  
in de mensen een welbehagen!

# Mijn gevoel

## **Blijf geloven**

Blijf Geloven  
Alle komt goed.  
Blijf Geloven:  
In alles wat je doet.  
Blijf Geloven:  
Door alle tijden heen  
Blijf Geloven:  
Je staat niet alleen  
Blijf Geloven:  
In al het goede van de mens  
Blijf Geloven:  
In een betere Wereld.  
En met de diepst innerlijke wens.  
De drie Waardevolle dingen.  
Voor ieder Mens.  
Hoop, Geloof en Liefde

Joke de Klerk-Goosen

Een vrouw volgt haar man rijdend op de ezel. Ze zijn al een tijdje onderweg; net zijn ze een brug overgegaan. Ze zoeken hun weg, liefst een rechte weg, zonder teveel bochten, dalen en heuvels. Soms kan het niet anders, onderweg, in het leven. Maar steeds weer bepalen mensen hun doel, alsof een stem hen roept. Ze rijden het dorp binnen. Is dit misschien hun langverwachte einddoel?

## **In ieder mens**

In ieder mens zitten veel warme kleuren,  
Talenten, krachten, positiviteit.

Het is maar wie dat alles in je opmerkt  
en je met inzicht aarzelend begeleidt.

In ieder mens liggen veel vakjes open  
die wachten op ontdekking en op groei.

Het is maar wie het aarzelend even aanraakt  
en aanzet in een lieve, nieuwe bloei.

Om 't allerbeste uit jezelf te halen  
is er één ding dat alles overwint,  
geloven in jezelf en... in de ánder,  
waardoor je elke dag opnieuw begint.

Ad van der Meijden pr, Van mens tot mens.

Dat heb je voor mij gedaan...

Kerstmis laat ons zien wat iedereen in deze dagen kan zien, ook wie ver van God afstaat. Jezus had bij alle liefde die hij had voor iedereen toch een voorkeur. Hij had een voorliefde voor armen en randfiguren, voor iedereen die op een of andere manier te lijden heeft, Het is zaak dat ook wij net als Jezus een voorliefde hebben voor wie lijdt. En hij zal ons op een dag de bewuste woorden zeggen: "Dat heb je voor mij gedaan."

Uit: Wijsheid van Chiara Lubich.

## **Blijde gebeurtenissen in 2009**

Mark en ik verwachten een kindje. Ik ben 1 mei uitgerekend. Dus ik ga helaas, volgend jaar niet mee op bedevaart.

groetjes Mieke Geelhoed-Rijk

Ik ga helaas dit jaar niet mee naar Beauraing. Ik ben uitgerekend op 20 mei. Dus meegaan naar Beauraing zal dit jaar niet gaan lukken.

groetjes Judith Wiskerke-Rijk

Namens het bestuur van harte gefeliciteerd; wij wensen jullie een voorspoedige zwangerschap toe

## **VERSLAG VAN DE NAJAARSBIJEENKOMST D.D. 15 NOVEMBER 2008:**

Na een jaar geen Najaarsbijeenkomst gehouden te hebben i.v.m. de viering van het 75 jaar bestaan van het Heiligdom Beauraing, is er op zaterdag 15 november 2008 de Najaarsbijeenkomst gehouden voor alle vrijwilligers van het comité PRO MARIA Bisdom Breda. Dit jaar voor het eerst op een nieuwe locatie in het parochiecentrum van de Petrus en Paulus kerk te Breda. Een erg goede ruimte, waar we gratis gebruik van mochten maken mede dankzij de inzet van broeder Roberto.

De opkomst was bijzonder goed. Daar wij de laatste jaren een dalende opkomst hadden, heeft zich nu gelukkig een opgaande trend ingezet en de hoop is dat zich dit vast houdt en mogelijk in de toekomst een nog grotere opkomst te zien zal geven.

Na een gezellige aankomst met koffie/thee en cake vervolgen we de ochtend met een H.H. Mis in de sfeervolle nieuwe Petrus en Paulus kerk, die aan het parochiecentrum gekoppeld is. Tijdens de opening van de H.H. Mis gaat Paul in op de belangrijkheid van onze vrijwilligers, die in een organisatie zoals wij zijn, onmisbaar zijn.

Vier dames nemen vandaag hier afscheid als propagandist en daar zullen we vandaag uitgebreid bij stil staan. Helaas zijn er slechts twee dames aanwezig en hebben de andere twee vanwege persoonlijke omstandigheden af moeten zetten.

Normaal houden we tijdens deze dienst geen collecte, maar daar wij dus hier gratis mogen zijn, wordt er een collecte gehouden, die aan de parochie gegeven wordt.

Na de H.H. Mis volgt er een goed verzorgde lunch van verse groentesoep, belegde broodjes en fruit na in het parochiecentrum.

Paul opent na de lunch het formele gedeelte van de dag en geeft een terugblik op de afgelopen bedevaarten. Een jaar vol spanning, want de verbouwingen in het klooster heeft uiteraard zijn weerslag op de bedevaarten. Er zijn minder plaatsen beschikbaar en ook de prijsverhoging zou een negatieve invloed kunnen hebben op het wel of niet meegaan van pelgrims.

Het aantal verzorgingsplaatsen is beperkt tot 5 t.w. twee tweepersoonskamers op de begane grond en 1 eenpersoonskamer op de tweede etage en daar komt nog bij dat de deuren voor sommige rolstoelers te smal zijn of verkeerd draaien. Ook de toegang tot de badkamers geeft wel eens een probleem.

Dit alles vergt een groot improvisatievermogen van de leiding van de Staf en ook de medewerkings bereidheid van onze pelgrims.

Met name de Bedevaart West-Brabant/Zeeland, die de spits afgebeten hebben in juni, hebben met deze zaken te kampen gehad. De Bedevaart van Breda e.o. hebben kunnen leren van alle ongemakken, die men in juni tegenkwam.

Ondanks het bovenstaande, zijn er gelukkig ook goede zaken te melden. Er is een nieuw Pastoraal team gekomen met jonge priesters, die en goed Nederlands spreken en ook nog met de e-mail om kunnen gaan. Vooral voor onze eigen priesters is dit een enorme goede ontwikkeling en zijn de lijnen korter en duidelijker geworden.



Wat wel een jarenlang slepend probleem blijft, zijn de bussen en dan vooral het vervoer van onze Daggelgrims. Zij zitten lang in de bussen en elk jaar gaat er wel iets mis. Wegonderbrekingen, files en materiaalpech valt buiten ons “bereik”, maar chauffeurs die eigenwijs zijn, niets zeggen onderweg en niet kiezen voor een mooie route door het Maasdal, zijn niet te tolereren.

Het Bestuur heeft daarom ook besloten om voor 2009 geen gebruik meer te maken van de huidige maatschappij en gaat kiezen voor busvervoer op maat. Dit houdt in dat er in de regio een busmaatschappij gekozen wordt, waarvan de lijnen korter zijn en dus snellere service en beter aangepast aan onze behoefte.

Een zaak moet duidelijk blijven: Laat vooral uw stem horen, als het niet goede gaat. Blijven morren heeft geen zin en het Bestuur is blij met welke vorm van kritiek dan ook.

Krijgt het Bestuur niets te horen, dan kan zij er ook niets mee doen.

Wat de muzikale ondersteuning betreft is het dit jaar weer goed gekomen, hetzij op de valreep voor Breda e.o.. Het koor uit Oud Gastel heeft ons geweldig uit de brand geholpen.

Voor 2009 zal het koor Amicante uit Zevenbergen in juni de diensten verzorgen en in september gaat het parochiekoor uit Overzande mee. Dit heeft te maken met hun 150 jaar bestaan als parochie en dat er in juni tijdens het bedevaartweekend diverse festiviteiten in het dorp zijn, waar ook veel parochianen bij willen (voor een dorp ook gewenst) zijn.

Wij moeten steeds met een vooruitziende blik ons op de toekomst richten en tijdig koren te “strikken” om de diensten te verzorgen.

De Hotelbedevaart is voor 2008 in het water gevallen. Wat de oorzaak is, is niet na te gaan, maar broeder Roberto heeft maar 16 aanmeldingen gekregen en dat is te weinig om de Hotelbedevaart door te laten gaan. Vijf gasten zijn met de verzorgde Bedevaart Breda e.o. mee geweest en anderen hebben we dus teleur moeten stellen.

In het Bestuur is gekeken naar de toekomst van de Hotelbedevaart en hieruit is het besluit gekomen dat we voor het komende jaar 2009 kiezen voor het meegaan van Hotelbedevaartgasten met de juni Bedevaart met dien verstande dat de “lege plaatsen” in de bussen opgevuld gaan worden en zij verblijven in het hotel. Aan dhr. J. Bouwens zal gevraagd worden of hij bereid is om de gasten aan te sturen, daar het voor broeder Roberto steeds moeilijker wordt om dit allemaal te regelen gezien de thuissituatie van hem. Voor de verdere toekomst moet nog een plan van aanpak opgezet worden en heeft u ideeën of suggesties: alles van harte welkom!!!!!!!!!!

Alle Hotelbedevaartgangers die in 2007 mee geweest zijn krijgen een brief waarin dit alles uitgelegd zal worden.

Indien het aantal aanmeldingen voor de Hotelbedevaart zo geweldig is, dan kan er eventueel een zelfstandige bedevaart komen in juni.

Hierbij blijkt dat de onderlinge communicatie niet de schoonheidsprijs verdient, de meeste gasten zijn wel benaderd, maar enkelen niet. Ook zal hier in de brief op in gegaan worden.

Na deze terugblik op de Bedevaarten krijgt onze penningmeester Ger Lokhoff het woord en Ger is per 1 januari 2008 onze penningmeester.

Wij hebben dit jaar een kleine winst weten te behalen, mede dankzij dat Breda e.o. met een bus minder gereden heeft. Dit scheelt een € 1200,00 en dat geld is gebruikt om de Dagpelgrims rendabeler te maken. De Dagpelgrims blijft toch ons zorgenkindje en mogelijk wordt door het aan gaan van nieuwe contracten met busmaatschappijen de prijs wel rendabel, maar dat is afwachten.

De prijzen hoeven voor 2009 in principe niet te stijgen, alleen vanwege het experiment met de Bedevaart Breda e.o., zal de prijs met € 2,00 p.p. omhoog gaan. In september 2009 gaat de reis in één keer naar Beauraing toe en daardoor gaat er een maaltijd meer gebruikt worden.

Er zal goed geëvalueerd worden hoe dit gaat en anders gaan we weer terug naar een reis met tussenstop.

Dit alles heeft ook te maken met de huidige stopplaats in Jezus Eik. Het wordt steeds onvriendelijker voor onze gasten.

(Parkeerproblemen – toiletten – zitplaatsen etc.)

In het afgelopen jaar zijn er nogal wat problemen geweest met overschrijvingen en dan met name via de Rabobank. Dit heeft te maken met onze Postbankrekening (men moet een “P” voor het rekeningnummer zetten) en de te lange tennaamstelling van onze rekening.

Per 01-01-2009 gaat de Postbank weg en wordt het ING bank. Mogelijk is het probleem dan voorbij en de tennaamstelling is inmiddels aangepast: COMITE PRO MARIA BRED A.

Na de uitleg van Ger is men in de gelegenheid tot het gebruik maken van de rondvraag:

Mevrouw Mieke Meerman uit Vlissingen vertelt haar ervaringen met de Daggelgrims en met name het hele gebeuren rondom de bussen. Tijdens de evaluatie van Paul zijn deze vragen reeds beantwoord en we hopen op een nieuwe start in 2009.

Mevrouw Truus Remie vindt het jammer dat er in 2008 niet de toeristische route door het Maasdal gereden is en ook dit wordt voor 2009 vastgelegd met de nieuwe maatschappijen.

Mevrouw Carla Keulemans vindt het jammer dat enkele gasten pas heel erg laat hun papieren in de bus krijgen en deze gasten worden dan ongerust en denken dat zij niet mee kunnen.

Hier wordt met name door de Hoofdpropagandisten de vinger aan de pols gehouden en zij controleren de propagandisten hierop. Gelukkig gaat het in de meeste gevallen wel goed.

Dhr. van Schendel maakt de opmerking dat indien er van plaatselijke busmaatschappijen gebruik gemaakt wordt, dat dan de prijs mogelijk niet verhoogd en misschien zelfs verlaagd kan worden.

Ger Lokhoff geeft hierop als antwoord dat prijzen niet alleen van bussen afhankelijk zijn en dat we toch heel laag proberen te blijven met onze prijzen. Wij werken kostendekkend en dan zijn de marges bijzonder klein.

Na dit formeel gedeelte gaan we naar de kerk toe om op een ludieke manier afscheid te nemen van de dames van Dongen en v.d. Heijning.

Paul heeft tijdelijk een hogere positie gekregen en komt als bisschop van Myra de kerk binnen met in zijn gezelschap twee van zijn zwarte kornuiten.

Hilariteit ten top, daar zijn gelaatsbedekking de keuren heeft en Sinterklaas moeite moet doen om alles op zijn plaats te houden. Zoals het Sinterklaas betaamd, zijn enkele mensen de klos om op het matje te komen, maar ruimte in de zak was er voor niemand om mee naar Spanje te gaan. (Ik denk dat enkelen dat zelfs wel jammer vonden!!!!) Denk maar eens aan de Truusjes.

Tot slot van de bijeenkomst met Sinterklaas, neemt hij afscheid van de twee dames, die elk een prachtige staat van dienst hebben en zij ontvangen een prachtig Maria beeldje in 3-D..

Na gezang met de muzikale ondersteuning van Ad Hinten op het orgel verlaat Sinterklaas de locatie om weer verder te trekken.

Paul komt weer een stapje lager in functie terug en dankt alle aanwezigen voor hun komst en wenst iedereen een goede thuiskomst.

Voor deze verslaglegging:

Piet Poppelier

Secretaris Pro Maria Bisdom Breda.

## Dagbedevaart naar Beauraing

Op 8 juni 2008 om 6 uur vertrokken 35 bedevaartgangers en 6 acolieten (Paul, Samantha, Andrea, Jordi, Kajetan en Leander) naar de bedevaartplaats Beauraing in de Belgische Ardennen. Na enige vertraging aan het begin van de reis en een tussenstop in Jezus-Eik kwamen we kort na elven aan in Beauraing, een kwartiertje later dan de bedoeling was. Er werd wel op ons gewacht. Tijdens de busreis werden er Marialiederen gezongen.

Beauraing is beroemd omdat Maria er aan 5 kinderen uit de gezinnen Voisin en Degeimbre was verschenen (van november 1932 tot januari 1933). Begin dit jaar dus 75 jaar geleden. Een zeer speciale gelegenheid om daar nu naar toe te gaan. Om dat wonder te blijven herdenken is in de tuin bij de meidoorn waar zij is verschenen een beeld van Maria met open armen geplaatst. Alsof het iedereen welkom heette. Er is ook een moderne kapel gebouwd met het geld van de bevolking van Beauraing en gelovigen.

Eerst mochten de acolieten de ochtendmis van 11 uur dienen, samen met 2 acolieten uit Goes.

In deze mis werd vooral aandacht gevraagd voor zieken en speciale intenties. Heel speciaal was ook de vlaggenparade die aan de mis voorafging en ook weer aan het eind te zien was.

's Middags was er nog een mis buiten in de tuin met speciale ziekenzegening. Hierbij werden een aantal zieken met de monstrans waarin de Heilige Hostie, het Allerheiligste gezegend.

Daarna was er nog gelegenheid om in Beauraing wat souvenirs te kopen en het museum vol Mariabeelden en de kapel te bezoeken.

Om zeven uur werd er weer gestopt in Jezus-Eik en tegen negen uur waren we weer in Bergen op Zoom terug. Het was een prachtige ervaring geweest.

Leander en Pascal Mortiers

Geachte dames en heren,

Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage die we mochten ontvangen voor de nieuwe kapel van Sancta Maria / Huize Zevenbergen in Zevenbergen.

We vinden het fijn om te merken dat velen het belang inzien van een kapel in dit zorgcomplex. Door het vele werk dat vrijwilligers doen, maar ook door de gift van 436 euro die wij van u mochten ontvangen.

Sancta Maria / Huize Zevenbergen is een zorgcomplex waarin een religieuze ruimte onmisbaar is... Als er geen kapel zou zijn dan is dat voor de bewoners een enorme achteruitgang... waar moet je dan naar toe om met elkaar "woorden van leven te vieren", een kaarsje op te steken, zomaar een moment stil worden en bidden.?

Het doel van de Stichting Vrienden van Circonflex is het om voldoende gelden bij elkaar te krijgen zodat een kapel gebouwd kan worden. Met uw hulp zijn we al weer een stukje verder gekomen en hebben we nu ruim 110.000 euro bij elkaar. U zult begrijpen dat we nog een weg te gaan hebben. Maar met de medewerking van zoveel mensen die acties organiseren en giften van afzonderlijke mensen moet het toch gaan lukken.... Ik heb daar het volste vertrouwen in....

Namens Stichting Vrienden van Circonflex  
En de dienst Geestelijke Verzorging  
Gemma Verlijndonk.

Ik wens je de vrede  
van een kabbelende zee,  
van een zachte bries,  
van de zwijgzame aarde,  
van een heldere sterrennacht.  
Ik wens je de vrede  
van Jezus Christus,  
Hij die voor altijd onze vrede is.

Vrede zij je hoogste doel,  
vrede bij je werk,  
vrede in je gesprekken,  
vrede in je huis,  
vrede op al je wegen.  
En als je straks aanklopt  
aan de hemelpoort,  
moge dan de engel van de vrede  
je verwelkomen.

De maatschappelijke betrokkenheid van ..... Liesbeth

Voordat Liesbeth Hoedelmans als apothekers assistente in Kring-apotheek Prinsenbeek ging werken, werkte ze als ziekenverzorger. Dat beroep oefent ze sinds kort weer uit voor gemiddeld één dag per twee weken. De afgelopen jaren heeft ze bovendien van haar ervaring kunnen profiteren als vrijwilligster bij bedevaarten naar Beauraing.

“Toevallig ben ik afgelopen weekend (7, 8 en 9 juni, red.) met een groep van 74 gasten en 19 begeleiders naar Beauraing geweest. We verbleven in een klooster waar Maria in 1932 en 1933 in de Tuin aan vijf kinderen is verschenen. Maria heeft aan hen gevraagd om ervoor te zorgen dat er mensen naar Beauraing komen. Of het nou daardoor komt of door het feit dat de mensen er gewoon eens uit zijn, ze komen altijd met veel energie weer thuis. Ik vind het fijn om deze mensen te kunnen helpen, zodat ze het weekend mee kunnen maken.

De reis wordt georganiseerd vanuit het Bisdom Breda. Er gaat dan ook altijd een pastor mee en tijdens het weekend bidden we veel. Zelf ben ik katholiek opgevoed, maar ik ben niet zo met het geloof bezig. En dat is ook helemaal niet erg. Er komen tijdens het weekend serieuze onderwerpen aan bod, want de mensen die meegaan nemen allemaal hun eigen rugzakje met ervaringen mee. Maar het is vooral heel gezellig. Ik ben tijdens zo'n weekend keihard aan het werk. We draaien ook nachtdiensten, dus je bent vrijwel continu bezig met het begeleiden en verzorgen van mensen. Maar ik krijg er wel heel veel voldoening voor terug.

Enkele maanden na de bedevaart bezoek ik de mensen uit Roosendaal en omgeving om de foto's te laten zien. Maar ook voordat we de reis aanvaardden heb ik meerdere malen contact met ze. We moeten natuurlijk precies weten welke zorg de gasten nodig hebben en welke medicijnen ze gebruiken. En in veel gevallen hebben ze toestemming nodig van de arts om mee te gaan. Volgend jaar ga ik zeker weer mee. Ben je besmet, dan blijf je meegaan!”



*Met een knipoog naar de kerk*

## ***Godsdienstles***

Ik zat op een lagere (katholieke) school, dus ik moest er al vroeg aan geloven.

Ik kreeg éénmaal in de week godsdienstles van een nogal goedgevulde mijnheer pastoor. Die godsdienstles was, om het maar eerlijk te zeggen, niet mijn lievelingsles.

Tijdens een van de eerste lessen werd er, hoe kan het ook anders, uitgebreid verteld over de geboorte van het “kinneke” Jezus, over zijn vader Joseph die timmerman was, over moeder Maria, over de vlucht naar Egypte enz. enz.

De pastoor vroeg ons altijd, zodra hij ging vertellen, of we in de les goed naar hem wilden luisteren, want de volgende keer zou hij over zijn verhaal vragen aan ons stellen.

Nou zat er bij ons in de klas ene Sjaan Musters en dat was een slim maar ook ondeugend ventje. Hij lette nooit goed op in de klas. Daarom kende hij waarschijnlijk vrij veel kneepjes, die we “spieken” noemen. In plaats van dat hij met zijn balpen woorden in zijn handpalm schreef, deed hij dat ook wel aan de binnenkant van zijn broekband. Ook voor de godsdienstles had hij dat gedaan. Daarop stonden de namen Joseph en Maria geschreven, want Sjaan kon nou eenmaal slecht namen onthouden. Uitgerekend aan hem vroeg de pastoor tijdens de volgende les: “Sjaan, ‘ns kijken of jij vorige week goed hebt opgelet. Weet jij mij te zeggen wie de vader van Jezus was?” Sjaan tuurde wat om zich heen en als het weerlicht zo snel keek hij in zijn broekband en riep trots: “Dat was Joseph, mijnheer pastoor”.

“Uitstekend”, zei de pastoor, “en heb je ook nog onthouden wie de moeder van Jezus was?”

“Ja natuurlijk”, zei hij, keek in een flits weer stiekem in zijn broekband en zei:

***“Maria Terlenka”.***

© Paul Asselbergs

## Kerstwensen

Ik wens je sterke schouders om de zorgen van vandaag en morgen te dragen.

Alerte oren om de roepstem van je hart te horen en om de noden van je medemens te herkennen.

Onvermoeibare voeten om je eigen levensweg te stappen.

Stralende ogen om het mooie in de schepping te zien en om de Heer in de mensen te ontmoeten.

Open handen op wat mensen je in vertrouwen bieden te ontvangen.

Een glimlach om je grote en kleine zorgen te relativeren en om wie stil langs de weg aan te moedigen.

Een kloppend hart om bidden te danken in de geborgenheid van de Heer.

Een hart ruim genoeg voor wie er even wil schuilen.

Zalig Kerstfeest en een gelukkig nieuw jaar.

Beste allemaal,

Weten jullie allen al van het bestaan af van Radio Maria Nederland vanaf 1 februari 2008?

Dagelijks te beluisteren op de middengolf AM 675.

De Getijden worden uitgezonden, als ook eucharistievieringen en programma's.

Ook is er een website te bekijken en te vinden onder

[www.radiomaria.nl](http://www.radiomaria.nl).

De moeite waard! Veel luisterplezier.

Hartelijk groet,

Elma Bastianen-Luijks

### **Data vergaderingen propagandisten**

Ook volgend jaar hopen we weer op de inzet van onze propagandisten te mogen vertrouwen. Ook worden wij graag geholpen bij het op peil houden van het niveau van onze bedevaarten. Om uw ideeën aan ons kenbaar te maken en om een goede start te maken zijn er daarom weer de verschillende propagandistenvergaderingen en we hebben natuurlijk de themabepaling, waarbij iedereen van harte welkom is.

Hieronder de data:

**Zeeland: zaterdag 24 januari 2009 om 10.30 uur in het parochiezaaltje van Lewedorp**

**Bergen op Zoom: zaterdag 14 februari 2009 om 10.30 uur in het parochiecentrum De Vonk, naast de Vredeskerk, Magnoliastraat 18 te Steenbergen.**

**Breda: donderdag 5 maart 2009 om 20.00 uur in de Lucaskerk te Breda**

**Themabespreking voor de vieringen in 2009: zondag 1 maart 2009 om 14.00 uur in het parochiecentrum De Vonk, te Steenbergen**

Wij hopen u allen op de verschillende vergaderingen te mogen begroeten, u ontvangt hiervoor **GEEN** aparte uitnodiging.

## **DATA BEDEVAARTEN 2009**

### **Regio West-Brabant/Zeeland:**

- \* Verzorgde Bedevaart: 6- 7 en 8 juni.
- \* Dagbedevaart: 7 juni.

### **Regio Breda:**

- \* Verzorgde Bedevaart: 5- 6 - 7 en 8 september
- \* Dagbedevaart: 6 september

### **Van de penningmeester.**

Gebleken is dat een aantal van u het afgelopen jaar problemen had met het overmaken van gelden naar ons comité. Daar waren meerdere oorzaken voor aan te wijzen. Eén daarvan was de te lange tenaamstelling van ons comité. In overleg met de Postbank heeft het bestuur daarom besloten de tenaamstelling van onze rekening bij de Postbank te wijzigen.

Voorts wordt de Postbank per 1 januari a.s. onderdeel van de ING groep. Dit betekent dat niet langer sprake zal zijn van de aanduiding “postrekening” doch van “rekening” dan wel “bankrekening”.

In het vervolg dienen gelden naar ons comité te worden overgemaakt naar:

**(Bank)rekening 5366770 t.n.v. COMITE PRO MARIA BREDa, p/a Argusvlinder 73 te Breda.**

## Prijzen bedevaarten 2009

De prijzen voor de verzorgde- en dagbedevaart vanuit West Brabant/Zeeland en de dagbedevaart vanuit Breda zullen in 2009 niet worden verhoogd.

Voor de verzorgde bedevaart Breda wordt een prijsverhoging doorgevoerd van € 2,-. Dit omdat een extra maaltijd op zaterdag zal worden geserveerd. Door deze geringe verhoging wordt die extra maaltijd slechts ten dele aan u doorberekend.

	<b>West Brabant/ Zeeland</b>	<b>Breda</b>
kamer zonder douche en toilet, douche en toilet bevindt zich op de gang	€ 190,00 p.p.	€ 210,00 p.p.
tweepersoonskamer met douche en toilet	€ 218,00 p.p.	€ 238,00 p.p.
eenpersoonskamer met douche en toilet	€ 230,00 p.p.	€ 250,00 p.p.
dagbedevaart volwassenen	€ 28,00 p.p.	€ 28,00 p.p.
dagbedevaart kind t/m 11 jaar	€ 14,00 p.p.	€ 14,00 p.p.

De kosten voor de hotelbedevaart zijn € 205,00 p.p., toeslag eenpersoonskamer € 15,00 p.p.

**Fietsbedevaart** op aanvraag bij Koert en Elma Bastianen

Voorzitter:	<b>Pastor Paul Verbeek</b> Mosselstraat 2 4301 JN Zierikzee.	Tel. Privé 06-13134758
Vice voorzitter:	<b>Rob v.d. Berg</b> Nunhemseweg 8 6081 GH Haelen	0475-593838
Secretaris:	<b>Piet Poppelier</b> Cimbaalpad 5 5101 AN Dongen	0162-316924
Penningmeester:	<b>G.W. Lokhoff</b> Argusvlinder 73 4814 SG Breda	076-5145448 06-53752711
<b>Ad. Brekelmans</b> Kastanjestraat 11, 5104 CK Dongen		0162-314755
<b>Br. Roberto van Ginneken</b> Roland Holststraat 71, 4819 HP Breda		076-5216674
<b>Corrie van Gils-Melisse</b> Noordeloosstraat 1, 4761 EX Zevenbergen		0168-327741
<b>Elma Bastianen-Luijks</b> Smitsstraat 28, 4623 XR Bergen op Zoom		0164-250420
<b>Piet Beulens</b> Vreelandseweg 2, 4434 PP Kwadendamme		0113-649311

## Is uw adres juist vermeld?

Zo niet, wilt U dan onderstaande gegevens invullen en zenden aan redactie-adres:

Mevr. C. van Gils-Melisse  
Noordeloosstraat 1  
4761EX Zevenbergen

-----

NAAM :  
ADRES :  
POSTCODE :  
WOONPLAATS :  
TELEFOONNUMMER :

