

Plotseling stond voor hun ogen een engel des Heren.

Lieve mensen!

Deze regel uit het kerstevangelie boeit me al jaren. Ik wil het graag met u overdenken als voorbereiding op het kerstfeest. Wat moet er door de herders op de velden bij Betlehem heengegaan zijn? Trouw hielden ze de wacht bij hun kudde. Ineens worden ze opgeschrikt door een engel van God. Ze horen het nieuws van het pasgeboren kindje en gaan op weg. De verschijning zet hen in beweging. Ook nu komen ontelbare mensen in beweging door de boodschap van de engel. Met kerstmis is iedere kerk een gastvrije herberg. Iedereen voelt zich welkom. Dat is ook de bedoeling. Na meer dan 2000 jaar zorgt de geboorte van een kindje voor heel wat bedrijvigheid.

Het is een bijzonder kind. Hij zal de meest unieke boodschapper, gezant van God worden.

Boodschapper en gezant zijn andere woorden voor engel. Het grote wonder van kerstmis is dat God in de persoon van Jezus mens wordt. Hij roept hierdoor iedere mens op om iets van God te laten zien in zijn leven. Dat is de boodschap van het kerstkind en de engel die ons bij dit kindje wil brengen.

Ook deze engel geeft ons een opdracht. Hij daagt u en mij uit om elkaar bij het kerstkind te brengen. Zo mogen we geraakt worden door de schitterende boodschap van Jezus, die hij van God ontvangen heeft. Met kerstmis raken hemel en aarde elkaar. Daarom is het zo'n groot feest geworden in de harten van de mensen.

Ook in Beauraing zet een verschijning mensen in beweging. Het begint bij de kinderen Voisin en Degeimbre. Ze ontdekken snel dat het geen engel is, maar de moeder van Jezus: Maria. Ze wil ons zoals de kerstengel brengen bij haar Zoon Jezus. Zoals de herders komen we in beweging. In haar genadeoord raken hemel en aarde elkaar. Dat komt mede door al die vrijwilligers en de gastvrijheid van het heiligdom.

Als ik kijk naar het enorme werk wat zoveel mensen verrichten om ieder jaar voor goede bedevaarten te zorgen, weet ik dat engelen in 2009 bestaan.

De zorgzaamheid van mensen om elkaar en het behoud van de Schepping doen iets met mijn eigen leven.

Voor mij zijn engelen van mensen het meest kostbare geschenk.

U allen van harte een gezegend kerstfeest toegewenst!

Vrede en Alle Goeds voor het Nieuwe Jaar!

Deken Paul Verbeek

Voorzitter

### **In de stilte van deze kerstnacht met ieder ons eigen gevoel van Kerstmis**

Weten we dat er veel leed wordt gedragen, vaak in eenzaamheid. Maar zoals eens de ster boven Bethlehem scheen, zo laat God ons met het licht van deze avond elkaar nabij zijn.

Hij troost ons met de woorden: Ik zal met je gaan ...

willen wij stilstaan bij hen, die niet meer bij ons zijn en voor wie ons gebed gevraagd is ...

We brengen hun licht in ons midden.

“Groot is de leegte die jij achter laat,  
Mooi zijn de herinneringen die blijven.”

Bedroefd om het afscheid, maar dankbaar dat aan haar langdurig lijden een einde is gekomen  
delen wij u mee dat na een liefdevolle verzorging in “La Prvidence” en  
voorzien van het Sacrament der Zieken van ons is heengegaan  
onze dierbare medezuster, zus, schoonzus en tante

## **ZUSTER MARIE BERNADETTE**

Theodora Gertrud Velner

Geboren, te Deventer 8 april 1925  
Overleden te Grubbenvorst 13 mei 2009

Ter herinnering aan

## **CAROLINA OOSTVOGELS**

weduwe van

**JANUS BRAAT**

Geboren in Roosendaal op 6 februari 1923  
Overleden aldaar op 12 juni 2009

In de gezegende leeftijd van 86 jaar is ons moeder, onze schoonmoeder, oma en ‘klein  
omaatje’ van ons heengegaan.  
Gesterkt door het H. Sacrament van de Ziekenzalving is zij na een kortstondig ziekbed rustig  
ingeslapen.

## **Stille nacht**

Laat het stil zijn in Uw nacht,  
leer ons, eindelijk te zwijgen.  
Laat alleen gebeden stijgen  
naar de plaats waar U ons wacht.

Leer ons luisteren in Uw nacht  
naar de ongehoorde dingen  
die de engelen voor ons zingen  
over U die vrede bracht.

Laat ons komen, deze nacht,  
komen met ongeschoeide voeten  
om het kind van vuur te groeten  
dat ons zegt: “Ga – in Mijn kracht!”

## **Kerstgedachte**

MARIA  
God sprak:  
Je bent mijn zonnetje.

Toen lachte de maan  
en dansten de sterren  
en alle hemellichamen  
vierden feest.

En haar hart had lief  
en ze droeg zijn zonnekind  
en haar ogen straalden  
en ze baarde Licht.

Het Kind zelf wil een plaats vinden in onze woning, aan onze tafel, in onze harten. En misschien neemt het wel iemand mee, in elk geval laat de deur openstaan.

Nog is Advent. Hoe zullen we het Kind ontvangen? Het jaagt ons, evenals de herders, de straat op. Een lampje in de hand. Wij laten onze lampen schijnen tot in de donkerste hoeken. Zit daar nog iemand in de duisternis verscholen? Een mens, die wegkruipt om het Kerstfeest vol verdriet in alle eenzaamheid te vieren? Geen boom en geen lichtjes. Of wel een boom en wel lichtjes en toch duisternis?

En vanuit onze vreugde trekken wij elkaar mee, het licht tegemoet. Wij versturen een kaart met een enkel woord van meelevens.

Elke kaart is als een lichtje, dat ons huis binnendringt. Een gedachte, een wens. Wij laten een kleine attentie door de brievenbus glijden. Het licht is in onze ogen en geeft ons een scherpe blik.

Of misschien zijn de lichtjes in onze ogen juist gedoofd en worden onze ogen steeds doffer naarmate het Kerstfeest nadert. Misschien is er geen hand, die ons meevoert naar het feest. Of toch?

Die ene doorboorde hand, teken van liefde. Christus zelf staat er garant voor dat eenmaal alle duisternis verdreven zal zijn en het licht heel de aarde omspannen zal, een nieuwe aarde, waarheen we met Christus op weg zijn.

## Een mooie en bijzondere dag in juni

's Morgens vroeg om 7 uur stonden wij bij de Bartolomeus kerk te Zevenbergen, te rillen van de kou om te verzamelen. Toen we er allemaal waren, volgde het eerste probleem, de bus was niet groot genoeg. De bus nam ons mee naar hun bedrijf en zette er meer stoelen in. Na een paar minuten wachten konden we vertrekken. Beauraing here we come! In het begin van België startte het tweede probleem namelijk, de bus hield op met rijden, met het laatste puffje konden we nog naar de kant rijden, Iedereen hield zijn adem in. Na een paar minuten knutselen aan de motor ging die weer en konden we onze reis voortzetten. Paar kilometer verder begon het enorm hard te regenen, je raad het al, file.. Na een reis van anderhalf a 2 uur kwamen we in het dorpje Beauraing. Het was een klein dorpje met drukke straten. We waren de weg kwijt, gelukkig konden een paar mensen in de bus goed Frans en vroegen de weg aan mensen. Na een kwartier rond rijden en vragen kwamen we bij de kerk. Schuin voor het gebouw was een tuin met het beeld van Maria erin. Het weer was somber en koud. Na wat inzingen, kon de mis beginnen. Veel mensen luisterde aandachtig naar wat er allemaal gezegd en gezongen werd. Na de mis kregen we een warme lunch. Lekkere soep met vlees, aardappelkroketjes en stoofperen. Het was gezellig. Toen iedereen klaar was, mocht je wat voor jezelf gaan doen. Een groep mensen waaronder ik (Samantha) & Marlyke gingen mee naar het toeristen winkeltje. Het winkeltje was klein en gezellig met leuke spulletjes. Toen iedereen was uitgesloopt, gingen we terug naar de kerk om te verzamelen en de spullen te pakken. We stapte in de bus en gingen op weg naar huis. Onderweg stopte we nog even in het begin van België en kreeg je de gelegenheid om naar de Macdonald te gaan. Natuurlijk deden dat veel mensen en gingen ze daar eten. Daarna reden we weer verder. Na weer een lange tijd in de bus, waren we rond 6/7 uur in de avond weer terug. Het was een lange maar zeer geslaagde dag.

*Samantha Frijters*

7 Juni gingen we met heel het koor en alle misdienaars en acolieten naar Beauraing, om daar te gaan zingen, voor een speciale gelegenheid. We gingen met bussen er naar toe vroeg in de ochtend, en kwamen er laat in de ochtend aan. Het was er heel groot en mooi. We gingen naar de kerk om alvast wat dingen klaar te zetten en te kijken hoe het was. Het was een super mooie kerk, heel anders dan ik gewend ben. Want het leek op een theater, alleen dan met banken en een mooi altaar. En met veel ramen, wat je meestal niet ziet in een kerk. Maar het was wel echt heel mooi heel modern ook. Even later toen we hadden geoefend en toen de mensen binnenkwamen voor de eerste mis gingen we beginnen. Wij stonden bij onze stoelen naast het altaar en de misdienaars kwamen aanlopen. Ze kwamen in tweetallen naast elkaar aanlopen. En steeds hield een van de twee misdienaars een vlag vast van een land. Achter alle misdienaars kwamen de acolieten, ook sommige met een vlag en er was iemand die een heel groot kruis droeg! Daar weer achter kwam de pastor. Het was heel mooi om te zien hoe ze aan kwamen lopen eerst van de zijkant toen helemaal naar achter en toen via het middenpad langs de trap naar voren. Het was een heel mooie mis en het zingen ging best goed, wat ik eigenlijk niet had verwacht was dat de mis in het Nederlands was. Ik dacht dat het op zo'n Belgische toon ging! Maar goed dat maakte niet uit, na de mis gingen we even wat eten want we hadden wel honger gekregen in de tussentijd. We gingen met z'n allen naar een klooster waar we lekker te eten kregen. Eerst een bordje soep en toen nog lekker warm eten, wat het precies was weet ik niet meer! Maar het was wel heel lekker. Daarna gingen we met een groep mensen de stad in, alleen was die er niet echt. Er waren een paar winkeltjes maar meer was het niet. .... Maar in dat ene winkeltje heb ik wel wat gekocht namelijk iets voor Vaderdag, dat duurde nog heel lang maar dan had ik alvast wat (en mijn vader vond het erg leuk). Na een tijdje ging de volgende mis beginnen. Dus gingen we allemaal weer terug naar de mooie kerk! Wat wel jammer was, was dat het toen heel hard ging regenen. Dat vond ik best zielig voor al die mensen die met een rolstoel naar boven gingen want de kerk zelf was ergens boven op gebouwd, dus wilde je er komen

moest je eerst een paar steile hellingen op. En ze hadden daar geen trappen want dan konden alle rolstoelers niet naar boven. Dus die moesten door de regen! Maar gelukkig waren er veel vrijwilligers die wel even wilde helpen. Toen iedereen weer boven was en wij weer op onze plek stonden, ging de mis beginnen! Daar kwamen de misdienaars acolieten en de pastoor weer! Weer in dat mooie rijtje in tweetallen achter elkaar. Deze mis was ook weer erg mooi, dit keer gingen ze langs alle zieke mensen om iedereen te zegenen. Want die dag ging tenslotte over de zieke mensen. Nou ja eigenlijk voor de zieke mensen! Het was weer erg mooi en de mensen waren erg tevreden over hoe de dag was verlopen, er was nog een mevrouw naar mij en mijn vriendin toegekomen om een gezellig praatje te houden, nou dat vonden we wel leuk. Alle mensen waren ook erg aardig. Oftewel ik vond het gewoon een heel leuke dag. En ik hoop dat, dat wel voor iedereen was!

*Marlyke van Luijk*

Op zondag 7 juni 2009 is de misdienaars en acolieten groep en het koor Amicante van de Bartholomeuskerk uit Zevenbergen op dagbedevaart naar Beauraing gegaan op uitnodiging van Corrie van Gils.

Om 06.45 u stonden alle misdienaars en acolieten paraat. Na wat vertraging en wat problemen met de indeling van de bus, konden we rond 07.45u eindelijk afreizen naar Beauraing. Onderweg spartelde de bus nog even tegen en werd het weer steeds grauwer. Gelukkig waren we onder de hoede van onze 'eigen' buschauffeur Anton van de Made. Verder was het een gezellige heenreis met koffie en thee, gepaste puzzeltjes voor onderweg, af en toe een liedje van Amicante en een gebedje.

Eenmaal in Beauraing was het nog even zoeken naar de juiste stopplaats, maar uiteindelijk stonden we 15 minuten voor de aanvang van de Eucharistieviering in de sacristie van de bovenkerk in Beauraing. Gelukkig hadden we de viering goed voorbereid en



konden we zonder al te veel uitleg beginnen. De eucharistieviering was voor ons allemaal een bijzondere ervaring. Alle misdienaars en acolieten mochten samen met de priesters en drie ervaren bedevaartacolieten uit het bisdom, achter het altaar zitten. Iedereen had tijdens deze viering zijn eigen taken. De eucharistieviering is bijzonder plechtig en goed verlopen.

Na de viering hebben wij met alle misdienaars en acolieten gezellig gegeten en spelletjes gedaan. Ook hebben we op het terrein van het bedevaartsoort rondgelopen. We hebben de meidoorn bekeken waar Maria aan een aantal kinderen is verschenen, de kapel, de tuin en de kerken.

's Middags hebben we allemaal mee mogen dienen in het lof met de ziekenzegening. Vanwege het slechte weer vond deze ook in de bovenkerk plaats. Het lof met ziekenzegening was voor ons allemaal iets nieuws. Al wisten we niet helemaal precies wat het allemaal betekende, het heeft op ons een diepe indruk gemaakt om mee te maken dat alle zieken zo'n persoonlijk sacrament toegediend kregen.

Na het lof zijn we weer snel in de bus gestapt richting Nederland. We zijn hartelijk uitgezwaaid door de zieken, de vrijwilligers en de priesters. Onderweg hebben we de rommelende magen van de misdienaars en acolieten nog weten te vullen door langs McDonald's in België te gaan. Dit was voor ons lekker en gezellig. Voor het personeel van de McDonald's was de buslading hongerige bedevaartgangers waarschijnlijk iets minder leuk.

De terugreis ging zeer voorspoedig en rond 20.15u waren we dan ook moe maar voldaan terug in Zevenbergen. Al met al was het een hele bijzondere, geslaagde, gezellige en indrukwekkende dag.

Namens alle misdienaars en acolieten willen wij iedereen bedanken die deze dag voor ons mogelijk gemaakt heeft. Wij hebben er van genoten.

*Jolijn van Beek*

## **Gedicht**

Ik verwacht een nieuwe toekomst  
waarin mensen menselijk kunnen leven.  
Ik verwacht dat steeds meer mensen  
niet langer zullen berusten in onrecht en geweld.  
Ik verwacht dat steeds meer mensen  
zullen vragen dat wij met elkaar het leven delen.

Ik verwacht dat steeds meer mensen waardering  
krijgen voor mensen van verschillende afkomst.  
Ik verwacht dat we op weg zijn naar een tijd  
waarin mannen en vrouwen elkaar opnieuw waarderen.  
Ik verwacht dat er steeds vaker een beroep zal  
worden gedaan op openheid en luisterbereidheid.

Ik verwacht dat het Licht van God veel menselijker en  
onverwachter onder ons zal komen dan we voor mogelijk houden.  
Ik verwacht dat er verassende dingen zullen gebeuren die ons een  
nieuw gezicht van de goddelijke liefde zullen tonen.  
Ik verwacht dat veel mensen zich hiervoor zullen openstellen,  
omdat liefde is wat blijft en licht geeft aan al wat nog duister is.

De zieken thuis, in het ziekenhuis, in de verzorging- en  
verpleeghuizen, zij die herstellen, alle teleurgestelden en  
bedroefden en ieder die wacht op uitslagen, opnames en  
behandelingen bidden wij de rust, de kracht en de troost van Gods  
nabijheid toe.

## **Reis door het jaar**

De deur naar 't nieuwe jaar gaat voor ons open  
Daarachter wacht een steile trap omhoog.  
Niet elke trap is makkelijk te belopen,  
niet elke tree is zichtbaar voor het oog.

Driehonderdvijfenzestig treden wachten  
en dwingen ons de trap omhoog te gaan;  
't Zij traag of moeizaam, verlangend, jachtend,  
naar 't onbekend eindpunt bovenaan.

Met velen zullen we de trap bestijgen,  
dus reikt elkander maar de helpershand  
daar waar verdriet is of gevaren dreigen,  
maar deel ook blijdschap uit zo-en passant.

Zo om ons heen ziend naar de medeklimmers  
wordt elke nieuwe trede een belevenis.  
Wie open hart of ogen heeft, merkt immers,  
dat elke tree door God gegeven is.

Ossendrecht, 23-09-09

Drs. P.M.P. Verbeek pr.

Beste Paul.

Tot grote vreugde van het Comité Restauratie St. Gertrudiskerk werd door jouw tussenkomst een bedrag van €355,-- op haar rekening bijgeschreven. Het geld was afkomstig van de Beauraingbedevaart 2009.

Namens dit Comité mag ik de grote dank hiervoor overbrengen. Wil deze dank doorgeven aan alle gulle gevers.

Door deze actie scharen de deelnemers aan de Beauraingbedevaart zich achter de slogan: Voor de volgende generatie, help ons met de restauratie. Zo vormen we samen in ons bisdom Kerk. En dat geeft een warm en goed gevoel.

Het comité hoopt begin 2010 opdracht tot het begin van de restauratie te kunnen geven. Via de pers houden we alle betrokkenen op de hoogte.

Vrede en alle goeds voor jou en alle pelgrims,

René Heinrichs, aalmoezenier b.d.

Namens het Comité Restauratie St. Gertrudiskerk Ossendrecht

## VERSLAG VAN DE NAJAARSBIJEENKOMST 24 OKTOBER 2009

Bij deze NAJAARSBIJEENKOMST waren 35 personen aanwezig wat een goede opkomst is. Mede door een vroeger tijdstip in het najaar is het voor mensen die van ver moeten komen ook haalbaar, gezien het weer.

Na het genot van een kopje koffie/thee gaat Hans van Geel voor in de H.H. Mis in de prachtige locatie van de Petrus en Pauluskerk. Paul Verbeek was verhinderd vanwege een uitvaartdienst. Na de lunch beginnen we met de vergadering en de bedevaarten van afgelopen jaar zijn erg positief ervaren.

De nieuwe busmaatschappij is goed bevallen op enkele kanttekeningen na, maar daar wordt aan gewerkt.

Dhr. van Schendel komt met de vraag over de lange reistijd van met name de mensen uit zijn woonomgeving. Zij worden als eerste opgehaald en als laatste thuis gebracht. Het is financieel niet om te doen om dit anders te doen. Zijn de Daggelgrims bereid om veel meer te gaan betalen, dan kan hier iets aan gedaan worden.

Dhr. Bouwens is nu voor het tweede jaar meegegaan met de Verzorgde Bedevaart met Breda en ergert zich over het eten en de manier waarop het opgediend wordt. Het personeel loopt te leuren met een plakje kaas en worst en in het hotel is hij dat anders gewend. De hele problematiek over het eten wordt ook in het Landelijk Bestuur besproken, maar we moeten wel voor ogen zien dat alles wat we meer willen ook een geldkwestie gaat worden en daar zit ook niet iedereen op te wachten.

Mevrouw Mertens uit Breda geeft aan dat zij gaat stoppen als Propagandiste voor Breda e.o.. Door haar besluit te respecteren moeten we dus op zoek naar een opvolger voor haar, want Breda is een groot gebied om te bezoeken. Ad Brekelmans gaat zich hiervoor inzetten. Truus Remie kan het eventueel over gaan nemen en Lia Poppelier wil haar daarbij ter zijde staan met bepaalde werkzaamheden.

Dan rest ons nog het afscheid van Anja en Rob v.d. Berg die resp. 19 en 33 jaar meegegaan zijn naar de Bedevaarten.

Als cadeau wordt hen een vierluik aangeboden voor de bewezen diensten en een boekenbon van €50,00.

Paul Verbeek leest twee gedichten voor, die hij voor hen gemaakt heeft en daarna neemt Rob het woord voor een afscheidsspeech. Na deze lofuitingen gaan we naar het kerkgebouw en daar wordt door de Zorgstaven van WestBrabant/Zeeland en Breda de kapel Krajovjanka uitgebeeld.

Na het genot van een drankje nemen we afscheid van elkaar en wenst Paul iedereen een goede thuisreis toe.

Voor dit beknopt verslag: Piet Poppelier. secretaris.

## **Propagandistendag 2009**

Onze propagandisten zijn voor het welslagen van de bedevaarten naar Beauraing van onschatbare waarde. Zonder pelgrims, geen bedevaarten! Zij trekken erop uit om mensen uit te nodigen, aan te sporen een keer mee te gaan op bedevaart naar Beauraing, naar de Moeder met het Gouden Hart.

Daarom organiseert het bestuur van het Beauraing Comité elk jaar een propagandistendag. Een heel speciale dag, waarop we bij elkaar komen om samen de Eucharistie te vieren, om de problemen van het afgelopen bedevaartjaar te bespreken en om samen na te denken hoe we de bedevaarten in het komende jaar te bespreken en om samen na te denken hoe we de bedevaarten in het komende jaar nog beter kunnen organiseren. We luisteren naar elkaars ervaringen en worden zo opnieuw enthousiast voor Beauraing.

Als ondersteuning is er het nieuwe propagandistenmateriaal waarmee zij vervolgens op pad gaan om nieuwe pelgrims te werven voor de bedevaarten.

## **Data vergaderingen propagandisten**

**Zeeland: zaterdag 23 januari 2010 om 10.00 uur in het parochiezaaltje naast de Emmaüskerk van Terneuzen**

**Bergen op Zoom: zaterdag 6 februari 2010 om 10.00 uur in het parochiecentrum De Vonk, naast de Vredeskerk, Magnoliastraat 18 te Steenbergen.**

**Breda: donderdag 11 maart 2010 om 20.00 uur te Dongen, Kastanjestraat 11**

**Themabespreking voor de vieringen in 2010: zondag 7 maart 2010 om 14.00 uur in het parochiecentrum De Vonk, te Steenbergen**

Wij hopen u allen op de verschillende vergaderingen te mogen begroeten, u ontvangt hiervoor **GEEN** aparte uitnodiging.

## **Uw Licht breekt door in mensen**

Uw licht breekt door in mensen  
waar gedeeld wordt  
van de overvloed die we hebben.  
Waar in het delen minder juist méér blijkt te zijn.

Uw licht breekt door in mensen  
waar samen gegeten wordt  
en de ander niet vergeten.  
Waar in het samen eten, U aan tafel komt.

Uw Licht breekt door in mensen  
waar een cacaoer kan leven  
van zijn kleine stukje land.  
Waar niet alleen zijn familie gevoed wordt  
maar ook zijn kinderen naar school gaan.  
Waar geleefd wordt zoals U het bedoeld heeft.  
Zo breekt uw Licht door in ons mensen.

### **Gedachte ... 'Je zingt'** van Hans Bouwma ...

Waar je komen zult?  
Wie zal het zeggen.  
Je tast in het duister.

Maar een stem,  
Iemand noemde je-  
En nog nooit noemde iemand je zo.

Blijf maar 's thuis.  
Geen weg. Wel een droom.  
Je zingt. Je zingt je een weg.

Je zult wel zien.  
Ach, je bént gezien.  
Ogen diepten je op,  
ogen koesteren je.

## **DATA BEDEVAARTEN 2010**

### **Regio West-Brabant/Zeeland:**

- \* Verzorgde Bedevaart: 5- 6 en 7 juni.
- \* Dagbedevaart: 6 juni.

### **Regio Breda:**

- \* Verzorgde Bedevaart: 4- 5 - 6 en 7 september
- \* Dagbedevaart: 5 september

### **Prijzen pelgrimage 2010**

We hebben bericht ontvangen dat de prijzen van de verblijfskosten op het Accueil in Beauraing in 2010 aanzienlijk zullen stijgen. Ook de vervoerskosten en de indirecte kosten zullen stijgen, zij het in mindere mate.

In 2009 konden we in principe nog ontkomen aan een prijsverhoging, hoewel ook in dat jaar reeds sprake was van verhoging van de prijzen. Komend jaar zijn we echter genoodzaakt de gestegen kosten aan onze gasten door te berekenen.

Dit betekent dat alle prijzen voor de verzorgde bedevaart vanuit Breda met €11 zullen worden verhoogd en die voor West Brabant/Zeeland met €9.

Voor de dagbedevaarten konden we de prijs gelijk houden aan die van vorige jaren.

Resumerend worden de prijzen als volgt:



	West Brabant Zeeland	Breda
Kamer zonder douche en toilet, douche en toilet bevinden zich op de gang	€199 p.p	€221 p.p.
Tweepersoonskamer met douche en toilet	€227 p.p	€249 p.p.
Eenpersoonskamer met douche en toilet	€238 p.p	€261 p.p.
Dagbedevaart volwassenen	€ 28 p.p.	€ 28 p.p.
Dagbedevaart kind t.m 11 jaar	€ 14 p.p.	€ 14 p.p.

**(Bank)rekening 5366770 t.n.v. COMITE PRO MARIA  
BREDA, p/a Argusvlinder 73 te Breda.**

Voor overschrijvingen met name via de Rabobank moet men een  
“P” voor het rekeningnummer zetten

De penningmeester

Beste allemaal,

Graag herinner ik jullie aan Radio Maria Nederland, dagelijks te  
beluisteren op de middengolf AM 675.

De Getijden worden uitgezonden, als ook eucharistievieringen en  
programma's.

Ook is er een website te bekijken en te vinden onder  
[www.radiomaria.nl](http://www.radiomaria.nl).

De moeite waard! Veel luisterplezier.

Hartelijk groet,  
Elma Bastianen-Luijks

Voorzitter:	<b>Pastor Paul Verbeek</b> Mosselstraat 2 4301 JN Zierikzee.	Tel. Privé 06-13134758
Vice voorzitter:	<b>Piet Beulens</b> Vreelandsweg 2 4434 PP Kwadendamme	0113-649311
Secretaris:	<b>Piet Poppelier</b> Cimbaalpad 5 5101 AN Dongen	0162-316924
Penningmeester:	<b>G.W. Lokhoff</b> Argusvlinder 73 4814 SG Breda	076-5145448 06-53752711
<b>Ad. Brekelmans</b> Kastanjestraat 11, 5104 CK Dongen		0162-314755
<b>Br. Roberto van Ginneken</b> Roland Holststraat 71, 4819 HP Breda		076-5216674
<b>Corrie van Gils-Melisse</b> Noordeloosstraat 1, 4761 EX Zevenbergen		0168-327741
<b>Elma Bastianen-Luijks</b> Smitsstraat 28, 4623 XR Bergen op Zoom		0164-250420

## Is uw adres juist vermeld?

Zo niet, wilt U dan onderstaande gegevens invullen en zenden aan redactie-adres:

Mevr. C. van Gils-Melisse  
Noordeloosstraat 1  
4761EX Zevenbergen

---

NAAM :  
ADRES :  
POSTCODE :  
WOONPLAATS :  
TELEFOONNUMMER :

