

Het is de hoogste tijd.....

Lieve mensen!

Tijd speelt een grote rol in ons leven. We zijn kinderen van onze tijd. Er gebeurt van alles. Zoveel zaken zijn in beweging.

Er is zoveel onrust en dat roept tal van tegenstrijdige gevoelens in ons op.

In de tijd van de geboorte van Jezus was dat ook het geval.

Mensen werden opgeroepen om op weg te gaan, vanwege de grote volkstelling door keizer Augustus. Niemand kon hieraan ontkomen.

Dat gaf onrust en heel wat tegenstrijdige gevoelens.

Ook Jozef en Maria gingen op reis, hoewel het voor haar de hoogste tijd werd om haar kindje ter wereld te brengen.

Aan de rand van de samenleving werd hun kindje geboren, want niemand kon onderdak bieden.

Rond het pasgeboren kindje gebeuren wondere dingen. Mensen van allerlei soort brengen het hun hulde.

Herders komen als eerste het kindje groeten en later volgen de wijzen uit het Oosten.

Het eerste kind van Maria en Jozef is een bijzonder kind.

In hem en door hem wordt God in de wereld geboren.

Het is Zijn tijd. Hierdoor zal alles anders worden.

Het volk dat in duisternis loopt zal een groot licht zien. Wij worden opgeroepen om een weg voor Hem te bereiden en paden recht te maken. Wij worden uitgedaagd om met onszelf te beginnen.

Het is de hoogste tijd om het kerstkind onze hulde te brengen en ons leven op Hem af te stemmen.

Dan zal er een nieuwe tijd aanbreken ook in 2012.

Het is de hoogste tijd om Zijn teken te verstaan en voor Zijn tijd te kiezen.

Wilt u hiervoor tijd maken? Of kiest u liever voor andere zaken?

Het is de hoogste tijd....

Het kerstkind rekt op u.

Zalig Kerstfeest

Deken Paul Verbeek, voorzitter

Voorgoed uit ons midden,
maar altijd in ons hart.

Jacobus Cornelis Boonman
Ko

echtgenoot van

Corrie van den Dries

Geboren, 's-Heer Arendskerke 9 juni 1928
overleden, Goes 29 juni 2011

In memoriam

Meer dan vijftig jaar was Ko Boonman heel nauw betrokken met het wel en wee van de bedevaarten naar Beauraing. Al op jonge leeftijd trad hij in de voetsporen van zijn vader die een belangrijk aandeel had in het organiseren van de bedevaarten naar Beauraing voor de regio Zeeland. Ko nam die taak over van zijn vader voor zowel de verzorgde - als de dagbedevaart. Samen met Corrie vormden zij een belangrijke schakel in het propagandistenwerk om pelgrims te werven voor de bedevaart. Niet alleen het organiseren, maar ook als bestuurlid droeg Ko zijn steentje bij. Ko genoot van het werk, nog meer als de mensen genoten van hun aanwezigheid in Beauraing. Met veel devotie en overgave assisteerde hij graag als acoliet bij de viering van het Lof met ziekenzegen. Tot enkele jaren terug, toen hij al veel moest inleveren op zijn gezondheid, wilde hij nog graag zorgen voor de bewieroking tijdens de ziekenzegen. Dankbaar zijn wij voor wat Ko heeft betekend voor Beauraing en deze herinnering aan hem willen wij graag vasthouden.

Propagandisten, leden Staf, pelgrims en bestuursleden.



Maria Johanna Bruggeman - Heineman
Riet

weduwe van

Catharinus Bruggeman

Geboren, 's-Gravenhage 12 november 1934
Overleden, Hansweert 16 juni 2011

Op 20 juni 2011 is er afscheid genomen van

Riet Bruggeman - Heineman

U was daarbij aanwezig of reageerde met een brief of kaart.
Ik wil u daarvoor hartelijk dankzeggen.
Daarnaast wil ik iedereen die Riet in Mariaoord heeft bezocht
tijdens haar ziekte of daarvoor of op andere wijze zijn/haar
betrokkenheid heeft betoond, hiervoor eveneens hartelijk danken.
Riet heeft nu haar rust gevonden en is weer herenigd met haar
Rinus.

J.A. Priem,
Kapelle, juli 2011

In liefdevolle herinnering

**Maria Anna Aloysia Cornelia
van der Riet – van de Weijgaert
Ria**

sinds 1977 weduwe van

**Petrus Cornelis Cornelia van der Riet
Piet**

Geboren, Standdaarbuiten 4 september 1927
overleden, Dinteloord 15 september 2011



Gerrit Daniël Klootwijk

geboren 8 april 1929
overleden 12 oktober 2011

‘Een lamp voor mijn voeten is Uw woord,
een helder licht op mijn pad’

Advent

Advent is een tijd van wachten en inkeer.

Wachten is niet berustend de handen in de schoot leggen.

Alsof er stilstand moet komen om maar

voldoende ruimte te scheppen voor wat komen gaat.

Er zijn zoveel mensen, die al zolang wachten:

op een betere toekomst,

op vrede en gerechtigheid,

op een beetje vreugde en geluk in het leven,

op een luisterend oor en

op medemensen die de handen uit mouwen steken.

Advent is ook een tijd van verwachten.

We zien uit naar de komst van het Kind in ons leven.

Wachten en verwachten zijn echter niet alleen maar passieve bezigheden.

Van ons wordt verwacht dat we ons voorbereiden op wat op ons toekomt.

Wachten is jezelf openen om de toekomst te kunnen toelaten, om daarvoor ruimte te scheppen.

Juist om die activiteit te benadrukken

was vroeger sprake van de zogenaamde kleine vasten,

de vasten voor Kerstmis.

Gedurende die dagen werd er

afstand genomen om je in te keren,

om ruimte te maken en

hoopvol de komst van het Kind af te wachten.

Daarom horen we God bij monde van de profeet Jesaja opnieuw zeggen:

” Zie, Ik ga iets nieuws beginnen, heb je dat nog niet gemerkt?”

Mogen wij daarop zeggen:

“ Help ons mensen te worden naar uw hart,

lichtdragers, brengers van vrede en vreugde.

Huisvrouw met Kerst

Ik zou het nu eens anders willen doen
En dit jaar met de kerst geen wildbraad eten
De drank en lekkere hapjes maar vergeten
En zonder sfeer van hulst en dennengroen

Alleen de stal maar op zijn plaatsje zetten
Het beeld van armoe en van stil geluk
Ik maakte daarmee een traditie stuk
En brak bewust met hedendaagse wetten

Maar als dan straks de kleinkinderen komen
En zoeken naar de kerstboom met zijn licht
Dan zie ik het teleurgesteld gezicht
Ik weet heel goed waar kinderen van dromen

Dan is het toch met kerstmis niet echt feest
Al ligt er in de kribbe ook het kindje
Iets vieren kan niet zonder feestelijk tintje
Dat zeggen ons de kleinsten wel het meest

Dus zorg ik toch voor sfeer en lekker eten
Een kerstmis aangepast aan deze tijd
Maar denk toch, met een licht gevoel van spijt
Dat we de zin van het feest soms wat vergeten

Nieuwjaarswens

Moge het jaar 2012 een tijd zijn:
waarin we in verbondenheid elkaar steunen en bemoedigen
waarin we in de omgang met elkaar de juiste toon treffen,
de juiste snaar raken
waarin we kunnen genieten van al die kleine dingen die
zomaar in ons leven komen
waarin we kracht vinden voor de donkere dagen om te
weten hoe verder te gaan
waarin we bewuste keuzes maken voor de vrede,
gerechtigheid en heelheid van de schepping
waarin we een eindeloos vertrouwen hebben in de kracht
van het goede
naar het voorbeeld van Jezus.

De voetstappen van de drie wijzen zijn na meer dan 2000 jaar wel verdwenen.

Maar de indruk die zij achterlieten is beslist niet uitgewist.

DE HOOP

waarmee ze hun land verlieten

om op zoek te gaan

HET GELOOF

dat hen deed volhouden

de reis te volbrengen

EN DE LIEFDE

waardoor ze

het Kind herkenden

Neem de tijd

Neem de tijd om na te denken
neem de tijd om te bidden
neem de tijd om te genieten.

Dat is bron van macht
de grootste macht ter wereld
dat is de muziek van de ziel.

Neem de tijd om te spelen
te beminnen en te worden bemind
neem de tijd om te geven.

Neem de tijd om te lezen
neem de tijd om aardig te zijn
neem de tijd om te werken.

Dat is de fontein van wijsheid
dat is de weg naar geluk
dat is de prijs van succes.

Neem de tijd om liefdadig te zijn
Dat is de sleutel tot in de hemel.

Maria gedicht

Geef dat ons leven is, Maria
een stralend, brandend licht.
Een kaars die altijd helder schijnt
en ons op het goede richt.

Geef dat ons leven is, Maria
een bloem die vreugde geeft.
Tevreden bloeiend op deze aarde
die God aan ons gegeven heeft.

Geef dat ons leven is, Maria
een blij vertroostend lied.
Dat anderen helpt om sterk te zijn
in vreugde en verdriet.

Geef dat ons leven is, Maria
een lofzang U gewijd.
Een lied dat zingt van blijde dank
om wat Gij voor ons zijt.

Geef dat ons leven is, Maria
een voorbeeld van de trouw.
Aan God en aan de mensen
zoals U, o lieve Vrouw.

Kennismaking

Voor u allen is Corrie van Gils een goede bekende. Jarenlang heeft zij deel uitgemaakt van het bestuur, zat ze in de redactie van de Meidoorn en was een trouwe hulp in de liturgiegroep. Corrie heeft van al deze taken afscheid genomen. We zijn haar heel dankbaar voor haar inzet, zorg en bijdrage daarvoor.

Maar die taken moeten wel door gaan. Het bestuur is naarstig op zoek gegaan en is bij Corrie Antens uitgekomen, die zich bereid verklaard heeft om deze taken over te nemen.

Corrie gaat al veertien jaren mee met de dagbedevaart en heeft in de bus steeds het gebed verzorgd en was als zodanig de contactpersoon voor de chauffeur en de pelgrims.

In de liturgiegroep draait ze inmiddels al twee jaar mee. Corrie is bekend met liturgie werkzaamheden omdat ze daar ruim twintig jaar in haar parochie aan mee gewerkt heeft.

Ook als bestuurslid heeft ze de nodige ervaring, veertien jaar zat ze in het bestuur van haar parochie.

In de voorjaarsbijeenkomst is ze voorgesteld aan de propagandisten en de staf.

Als redactie zult u haar bijdrage zien in de Meidoorn.

Corrie hoopt deze taken tot aller tevredenheid te kunnen doen.

Bergen op Zoom 20 juli 2011

Geachte Beauraing-groep,

Reeds op de bedevaart werd ik uitbundig door jullie in het zonnetje gezet in die juichende bovenkerk. Voor mij enigszins onverwacht, maar ik was dankbaar voor jullie spontane en hartelijke gelukwens. Ook voor dat mooie beeldje van de goede Herder. Een pracht aandenken.

Indien de volgende bedevaart voor mij nog mogelijk is ga ik graag mee.

Hartelijk gegroet,
Pastor Willem van der Riet

Presentatie boekje: Bidt...bidt veel... bidt altijd.

Op 29 november j.l. is in Beauraing het boekje:

” Bidt...bidt veel... bidt altijd”, gepresenteerd, dat door deken/pastoor Paul Verbeek is geschreven en door Elly Hinten van foto's is voorzien.

Het boekje was opgedragen en werd aangeboden aan de laatste nog in leven zijnde zienees, die samen met haar man aanwezig was.

Zij was acht jaar toen ze de eerste verschijning had, die op 29 november plaats vond.

Ze is nu in de tachtig en kan er nog over vertellen alsof het net gebeurd is.

De vele hoogwaardigheidsbekleders en belangstellenden, die ook aanwezig waren, zijn met het mooie boekje naar huis gekeerd.

Bij de verschillende bedevaarten wordt het boekje te koop aangeboden, kosten € 5,--.

Terugkijkend op het bedevaartsjaar 2011;

Het bedevaartsjaar startte met de gebruikelijke vergaderingen voor de Propagandisten, 15 januari Zeeland, 12 februari de regio Bergen op Zoom en voor de regio Breda 17 maart. De vergaderingen werden goed bezocht. Een terugblik op de vergadering is opgenomen in de Meidoorn van Pasen.

Met het uitreiken van de formulieren kon de werving starten. Een van de belangrijke wijzigingen ten opzichte van de voorgaande jaren was de doktersverklaring. Naar aanleiding van de kosten die door sommige huisartsen in rekening werden gebracht heeft het bestuur kritisch gekeken of de doktersverklaringen konden worden gemist. Bij twijfel kan altijd contact worden opgenomen of wel een verklaring nodig is.

Op zondag 13 maart heeft een groep van Pastores, propagandisten en medewerkers een keuze gemaakt voor het thema van 2011. Met het prachtige thema van “Een weg naar vrede” met daar onderliggende thema's voor de diverse vieringen, zijn we op bedevaart gegaan. Begin juni voor Zeeland en regio Bergen op Zoom en begin september voor de regio Breda.

De beide verzorgde bedevaarten zijn goed verlopen. De vieringen waren goed verzorgd met een fijne sfeer onder de mensen. Natuurlijk zijn er altijd punten die de aandacht krijgen voor verbetering. Dat betreft het verblijf maar ook zeker de bussen. Vanuit het bestuur is het wel heel belangrijk dat het aantal pelgrims in de buurt van de 80 blijft, dit omdat we anders niet uit de kosten komen. Daarom zijn we de propagandisten zeer dankbaar voor hun inzet om zoveel mogelijk mensen te benaderen. Voor de vieringen van september hadden we een banner met een nieuwe afbeelding van Maria. Zij die meegegaan zijn vonden het er netjes uitzien.

Voor de dagbedevaart zijn er wel punten die de aandacht vragen. Vooral het aantal wat meegaat. Om uit de kosten te komen moet de bus vol zijn, gaan we daaronder moeten we geld toeleggen. Het bestuur heeft vastgesteld dat we met 30 dagpelgrims de bus laten rijden, komen we daaronder dan moeten we helaas de reis annuleren. Hopelijk dat het niet zover komt. Gelukkig is in sommige gevallen het koor ook een mooie aanvulling op het aantal. Een tweede aandachtspunt is de tijd die we onderweg zijn. Om daar een goed evenwicht in te vinden, moet het aantal stopplaatsen echt beperkt zijn.

Op het heiligdom van Beauraing zijn er nieuwe zusters onder leiding van zuster Anne Francoise . De nieuwe zusters zijn een generatie jonger dan de zusters die zijn vertrokken. Jammer dat het Hotel l'Aubépine nog steeds gesloten is zodat mensen die op eigen gelegenheid de bedevaart wilden meemaken een ander onderkomen moesten zoeken.

Op vijf november hadden we onze algemene najaarsvergadering die goed bezocht werd door propagandisten, medewerkers en bestuursleden. Na ontvangst met koffie gingen we naar de naast het zaaltje liggende kerk voor de Eucharistieviering. Na de lunch volgde de jaarvergadering met een terugblik op de bedevaarten van juni en september. Opmerkingen van de propagandisten gingen over de kwaliteit van een bus tijdens de verzorgde juni-bedevoart en bij de dagbedevaart in september werd belangrijk dat mensen die

meegaan bereikbaar moeten zijn. Als 's morgens bij vertrek iemand niet op het afgesproken tijdstip aanwezig is, kan men contact zoeken.

Gebleken is dat dagpelgrims te 'gemakkelijk' annuleren terwijl de organisatie wel de nodige kosten maakt. Bij de vergaderingen van de propagandisten in begin van 2012 komt het bestuur met strakkere regels t.a.v. betalingen en annuleren.

Na de vergadering volgde een gezellig samenzijn waarbij een stukje geschiedenis werd getoond over de Brabantse klederdracht. De Brabantse klederdrachtgroep Pront en Content zorgde voor de diverse kleding met uitleg door Toos de Veth.

P.J.Beulens, secretaris

Data vergaderingen propagandisten

Bergen op Zoom: zaterdag 21 januari 2012 om 10.00 uur in het parochiecentrum De Vonk, naast de Vredeskerk, Magnoliastraat 18 te Steenbergen.

Zeeland: zaterdag 11 februari 2012 om 10.00 uur in het parochiezaaltje naast de kerk te Lewedorp

Breda: donderdag 23 maart 2012 om 20.00 uur te Breda, in de Jeruzalem Parochie, Graaf Hendrik III plein 28,

Themabespreking voor de vieringen in 2012: zondag 4 maart 2012 om 14.00 uur in het parochiecentrum De Vonk, te Steenbergen

Wij hopen u allen op de verschillende vergaderingen te mogen begroeten, u ontvangt hiervoor **GEEN** aparte uitnodiging.

Prijzen pelgrimage 2012

Wij worden voor komend jaar geconfronteerd met verhoging van de prijzen van vervoer naar en verblijf op het Accueil . Ook de indirecte kosten zullen zoals het zich laat aanzien stijgen.

In verband hiermee zijn wij genoodzaakt de prijzen voor de verzorgde bedevaarten in juni en september 2012 te verhogen met € 5,00.

Voor de dagbedevaarten is het ons gelukt de prijzen gelijk te houden aan die van voorgaande jaren.

De prijzen worden derhalve als volgt :

	West Brabant/Zeeland	Breda
Kamer zonder douche en toilet. Deze bevinden zich op de gang	€ 204 p.p.	€ 226 p.p.
Tweepersoonskamer met douche en toilet	€ 232 p.p.	€ 254 p.p.
Eenpersoonskamer met douche en toilet	€ 243 p.p.	€ 266 p.p.
Dagbedevaart volwassenen	€ 28 p.p.	€ 28 p.p.
Dagbedevaart kind t/m 11 jaar	€ 14 p.p.	€ 14 p.p.

**(Bank)rekening 5366770 t.n.v. COMITE PRO MARIA BREDA
p/a Argusvlinder 73 te Breda.**

Voor overschrijving via de Rabobank moet men een P voor het rekeningnummer zetten

De penningmeester.

DATA BEDEVAARTEN 2012

Regio West-Brabant/Zeeland:

- * Verzorgde Bedevaart: 2- 3 en 4 juni.
- * Dagbedevaart: 3 juni.

Regio Breda:

- * Verzorgde Bedevaart: 1 – 2 - 3 en 4 september
- * Dagbedevaart: 2 september

Beste allemaal,

Graag herinner ik jullie aan Radio Maria Nederland, dagelijks te beluisteren op de middengolf AM 675.

De Getijden worden uitgezonden, als ook eucharistievieringen en programma's.

Ook is er een website te bekijken en te vinden onder www.radiomaria.nl.

De moeite waard! Veel luisterplezier.

Kijk ook eens op de site; www.bedevaartbeauraing.nl

Hartelijk groet,
Elma Bastianen-Luijks

Gevonden

Op 4 september l.l. is 's avonds in Princenhage na het uitstappen van de koorleden en de dagpelgrims op de Haagse Markt een zwart vest gevonden. De binnenkant van de boord is groen. Wie het vest verloren heeft kan contact opnemen met de pastorie van Princenhage, daar is het vest later afgegeven.

Met vriendelijke groet

Corrie Antens, coördinator dagbedevaart Breda.

Voorzitter: **Pastor Paul Verbeek** Tel. Privé 06-13134758
Mosselstraat 2
4301 JN Zierikzee.
E-mail, voorzitter@bedevaartbeuraing.nl

Vice voorzitter/ **Piet Beulens** 0113-649311
Secretaris Vreelandsweg 2
4434 PP Kwadendamme
E-mail, secretaris@bedevaartbeuraing.nl

Penningmeester: **G.W. Lokhoff** 076-5145448
Argusvlinder 73 06-53752711
4814 SG Breda
E-mail, penningmeester@bedevaartbeuraing.nl

Ad. Brekelmans 0162-314755
Kastanjestraat 11, 5104 CK Dongen
E-mail, a.brekelmans@bedevaartbeuraing.nl

Elma Bastianen-Luijks 0164-250420
Smitsstraat 28, 4623 XR Bergen op Zoom
E-mail, e.bastianen@bedevaartbeuraing.nl

Corrie Antens-Sol 0165-315680
Galgestraat 6, 4731 SJ Oudenbosch.
E-mail, c.antens@bedevaartbeuraing.nl

Is uw adres juist vermeld?

Zo niet, wilt U dan onderstaande gegevens invullen en zenden aan redactie-adres:

P.J. Beulens
Vreelandseweg 2
4434 PP Kwadendamme

NAAM :
ADRES :
POSTCODE :
WOONPLAATS :
TELEFOONNUMMER :