

Want een Kind is ons geboren

Lieve mensen!

Deze boodschap van de profeet Jesaja klinkt op kerstavond in al onze kerken.

Het is de reden voor ons om in beweging te komen en op zoek te gaan naar het kind in de stal, zoals eens de herders en de wijzen in Bethlehem.

Dat maakt dat kerstmis een feest van in beweging komen is, een feest van grote bedrijvigheid. Hierdoor kan de duisternis van de tijd van het jaar verdreven worden.

We worden geraakt door Gods' Licht dat in de wereld schijnt. Het begint klein en kwetsbaar in een kind, maar dat weet het hart van iedere mens van goede wil te raken.

We kunnen blij van binnen worden en dit delen met elkaar.

Gedeelde vreugde is dubbele vreugde.

Kerstmis kan bij uitstek een familiefeest worden over de grens van bloedverwantschap heen.

Het kind in de kribbe brengt ons bij elkaar en roept het kind in u en mij wakker.

Vooraf de onbevangenheid kan wonderen verrichten.

Laten we daarom gaan zien wat er in Bethlehem geschiedde.

Want een kind is ons geboren.

Zalig Kerstfeest

Vicararis Paul Verbeek

Voorzitter Pro Maria Bisdom Breda



Dankbaar gedenken wij

Zuster Claudia

Petronella Barbara Koevoets

Geboren, Roosendaal, 22 juli 1919
Overleden, Roosendaal, 19 mei 2013

Op 23-jarige is zuster Claudia ingetreden in het klooster van de Franciscanessen van Charitas. Op 5 november 1943 werd zij gekleed. Haar tijdelijke gelofte legde de zuster af op 6 november 1944 en haar eeuwige gelofte op 6 november 1947.

Hier in Nederland maar ook een groot aantal jaren in Tanzania, heeft zij haar leven ten dienste gesteld van haar medemens, van jonge kinderen tot ouderen.

Een moedige, zorgzame zuster is heengegaan. (overgenomen uit het gedachtenisprentje)



Een moeder plant zaadjes van liefde
waardoor wij een levenlang in bloei staan

Johanna Jacoba Poppe

weduwe van

Christiana Petrus de Groot

In de leeftijd van 85 jaar

Zij is een zeer trouwe pelgrim geweest en wel 28 keer met ons mee op bedevaart gegaan naar Beauraing, tot 2011. Daarna liet haar gezondheid het niet meer toe.



In memoriam Toos van den Bemt

Tijdens onze septemberbedevaart werd Toos opgenomen in het ziekenhuis van Dinant.

Zaterdag bij aankomst trakteerde ze ons allemaal nog op iets lekkers vanwege haar verjaardag. Het was een moment van echt genieten.

Op zondag was ze gevallen en maandagmorgen vonden we opname noodzakelijk.

Dapper streed ze in het ziekenhuis om nog langer bij ons te blijven. Dit leek aanvankelijk te lukken. Toch maakte ze op 19 september de overgang van het leven hier op aarde naar het leven bij God.

Tijdens haar mooie uitvaartdienst hebben ook wij afscheid van haar genomen.

We zullen aan haar blijven denken als een sterke vrouw en een echt kind van Maria.

Toos was een moeder met een warm kloppend hart, die Maria met het gouden hart als voorbeeld nam



Dankbare herinnering aan

Maria Johanna Sarlemijn

weduwe van

Antonius de Neijs

Geboren, 's-Gravenhage, 10 januari 1927

Overleden, Bergen op Zoom 29 juli 2013

In memoriam;

Ria is 16 keer mee geweest als pelgrim naar Beauraing en was altijd positief gestemd, ondanks haar vele beperkingen. Zorgzaam en attent voor anderen. Wanneer Elma haar ging inschrijven was dat geen bezoekje van een half uurtje. Ria kon blijven praten. Nu is zij voor altijd stil.... En horen we haar spreken in onze herinneringen.

Weer herenigd met haar man mag ze nu zijn bij God en dichtbij Maria, welke zij zo vereerde!

Er moet een ster zijn

Er moet een ster zijn
voor iedereen die zoekt
naar wegen en naar woorden
om de ander tegemoet te gaan

Er moet een ster zijn
voor degene die zoals een herder
zijn tred vertraagt en zich ontfermt
over de achter op geraakte

Er moet een ster zijn
voor wie amper overeind blijft
en toch zijn schamele verwachting
als een fakkel in zijn ziel bewaart

Er moet een ster zijn
voor wie naamloos licht in zich draagt
en overal vuurtjes tracht aan te maken
waaraan men zich verwarmen kan

Er moet een ster zijn
voor wie de wijsheid en de eenvoud leert
om in een doodgewoon gebeuren
het buitengewone van mens-zijn te ontdekken

Ik wens van harte dat voor jou
die ster zal schijnen

Onze wens

Dat je wat voorbij is
met een glimlach
dicht mag vouwen,
om je armen uit te strekken
naar het leven en de ander
in een wijds vertrouwen

Ik wens dat het je overkomt

Het kan gebeuren dat je een engel op je weg ontmoet.

Onverwacht en niet meteen herkenbaar.

Ik wens dat het je overkomt in het stille verloop van dagelijkse dingen.

Ik wens dat hij vrede in je huis vindt.

Ik wens dat zijn aanwezigheid je hele wereld met innigheid kan doordringen.

Ik wens dat zijn aanraking je angst mag uitwissen.

Ik wens dat zijn woord je wijst op het onzegbare.

Ik wens dat zijn schaduw je aandachtig maakt voor de toevallige voorbijganger.

Ik wens je vooral dat hij voor jou nooit ongewenst komt.

En god weet zal op een dag iemand in jou een engel zien.

Het levende bewijs van mensgeworden goedheid.

Kerstster

God van vervlogen tijden,

U stuurde eens een ster,

die zoekende mensen leidde

naar Bethlehem van ver.

God van te jachtige jaren,

waar is die ster van nu?

Hij laat ons de koers bewaren,

de juiste weg naar U.

God van voorbij en heden,

vervul toch nu uw wens:

oneindige jaren vrede

in 't hart van ieder mens.

Want alle bloed dat heeft gevloeid,

O God van Bethlehem's ster,

heeft ieders hart te veel vermoeid.

Waarom blijft U zo ver?

Ik zal er zijn.

Jij en ik, wij moeten samen een weg gaan
waar liefde is, daar zal ik zijn.

Ik zal mijn hand naar je uitstrekken
ik geloof in alles wat je doet
je hoeft me maar te roepen en ik zal er zijn.

Ik zal er zijn om je te troosten
ik zal mijn wereld en mijn dromen om jou heen bouwen
ik ben zo blij dat ik je gevonden heb
ik zal er zijn met een liefde zo sterk
ik zal je kracht zijn
je weet, ik zal vast blijven houden.

Laat me je hart vullen met vreugde en gelach
er samen voor te gaan, dat is alles wat ik wil
je hoeft me maar te roepen en ik zal er zijn.

Ik zal er zijn om je te beschermen
met in mijn armen zoveel liefde
die jou respecteert
je hoeft me maar te roepen en ik zal er zijn.

Weet je, ik zal er zijn
je hoeft mijn naam maar te roepen en ik zal er zijn
kijk maar over je schouder
roep mijn naam maar en ik zal er zijn.

De een en tachtigste verjaardag.

Afsluiting van de tachtigste verjaardag en daarmee de een en tachtigste verjaardag van de eerste verschijning van Maria in Beauraing. Ook deze keer zijn we afgereisd naar Beauraing. Hoewel ruim op tijd konden we alleen aan de buitenranden nog een plekje vinden in de benedenkerk. Ook nu waren er verschillende bisschoppen, van Namen en uit Luxemburg.

Gilberte, de laatste en langstlevende zieneres was ook aanwezig met haar man. Het lopen begint moeizamer te gaan, maar kijk je naar haar gezicht dan straalt ze. Later zagen we haar in de eetzaal en allen die dicht bij haar zaten zitten gefascineerd te luisteren naar wat zij vertelt.

Wij hebben een indrukwekkende dag gehad en vonden het de moeite waard om deze dag even op en neer te gaan voor deze verjaardag.

Terugkijkend op het bedevaartsjaar 2013

Ook dit jaar werden we weer in de sfeer van de bedevaart gebracht met de vergaderingen van de propagandisten, voor Zeeland 19 januari in Lewedorp, voor de regio Bergen op Zoom 26 januari en voor de regio Breda 22 maart. De vergaderingen werden over het algemeen redelijk bezocht. Het weer werkte niet altijd mee zoals ook op de zaterdag waarop de propagandisten van de regio Bergen op Zoom samen kwamen. Een terugblik op de vergaderingen is opgenomen in de Meidoorn van Pasen.

Met het uitreiken van de formulieren kon de werving starten.

Op zondag 3 maart heeft een groep van Pastores, propagandisten en medewerkers een keuze gemaakt voor het thema van 2013. Iedereen kon zich vinden in het thema 'Wie is Maria'. Dit thema was door Paul voorgesteld omdat dit ook het jaarthema was wat door het heiligdom was gekozen. Door de snelle keuze van het thema bleef er mooi tijd over om ons te verdiepen in de subthema's voor de verschillende vieringen. We hebben tijdens de bedevaarten kunnen zien en horen dat dit thema tot heel mooie vieringen leidde.

De beide verzorgde bedevaarten zijn goed verlopen. De vieringen waren goed verzorgd en een fijne sfeer onder de mensen. Bij de junibedevaart zijn 52 pelgrims meegegaan en bij de septemberbedevaart 71 pelgrims. Een grote zorg is het aantal pelgrims van de junibedevaart dat veel te laag is, vooral vanuit Zeeland is het aantal teleurstellend.

Voor alle inzet zijn we de propagandisten zeer dankbaar om zoveel mogelijk mensen te benaderen.

Over het algemeen zijn de dagbedevaarten goed verlopen. Jammer dat de bus uit Bergen op Zoom iets te laat aan kwam. We moeten wel streven dat de bussen ruim op tijd aankomen zodat we op tijd met de viering op zondagmorgen kunnen beginnen.

De eucharistieviering in juni vond dit jaar weer plaats in de bovenkerk i.v.m. communieviering in de Rozenkranskerk. Bij de septemberbedevaart is de keuze altijd voor de Rozenkranskerk. De vieringen bij het lof waren dit jaar in de Tuin.

P.J.Beulens, secretaris

Benoemingen

Voor Vicaris Paul Verbeek en Pastoor Hans van Geel zijn er dit jaar grote veranderingen geweest: Paul is met ingang van 1 september 2013 benoemd tot pastoor van de Lievevrouwparochie te Bergen op Zoom. Hans van Geel is geïnstalleerd als pastoor van de Sint Chrisstoffelparochie. Op zondag 15 september heeft de bisschop Mgr. Liesen tijdens een feestelijke Eucharistieviering Paul in zijn nieuwe functie geïnstalleerd en op vrijdag 13 september heeft vicaris Paul Verbeek ook tijdens een feestelijke Eucharistieviering Hans van Geel geïnstalleerd als Pastoor van de Sint Chrisstoffelparochie. Wij wensen Paul en Hans veel succes met hun benoemingen.

Verhuizing

Inmiddels is Vicaris / Pastoor Paul Verbeek verhuisd van Zierikzee naar Bergen op Zoom. Het was een heel karwei: inpakken, uitpakken, opruimen, afscheid nemen, overdragen, overnemen, afspraken maken en wijzigen en ga zo maar door. Hij heeft het godzijdank overleefd, wij zouden niet graag in zijn schoenen hebben gestaan. Laten we er maar zuinig op zijn. We wensen Paul een fijne tijd in Bergen op Zoom.

Zijn adres is: Burg. Stulemeijerlaan 8, 4611 EE Bergen op Zoom, tel. 06 83215322

Basiliek

In het afgelopen jubileumjaar is zowel de bovenkerk als de benedenkerk tot basiliek verheven.

Aan het conopeum (paraplu in de oude pauselijke kleuren rood en geel) en de tintinnabulum (klokje met afbeelding van de patroonheilige, in Beauraing de bel die de kinderen gebruikten t.t.v. de verschijningen en een afbeelding van OLV met het gouden hart) aan weerszijden van het altaar op het priesterkoor kan men herkennen dat een kerk de eretitel van basiliek heeft gekregen.

Dankjewel

Uit handen van pastoor Paul Verbeek mocht de kerk van Kwadendamme een financiële bijdrage van € 386,50 ontvangen voor de restauratie van de glas-in-lood ramen van de H. Bonifaciuskerk.

Dit bedrag werd geschonken tijdens de juni bedevaart, waarbij een gedeelte uit de opbrengst van de misintenties is geschonken aan een goed doel.

Het bestuur van de parochiekern Kwadendamme

Data vergaderingen propagandisten 2014

Zeeland: zaterdag 11 januari om 10.00 uur in het parochiezaaltje naast de kerk te Lewedorp

Bergen op Zoom: zaterdag 8 februari om 10.00 uur in het parochiecentrum De Vonk, naast de Vredeskerk, Magnoliastraat 18 te Steenberg.

Breda: vrijdag 28 maart om 19.00 uur te Breda, in de Michaëlkerk in Breda.

Themabespreking voor de vieringen in 2014:

zondag 9 maart om 14.00 uur in het parochiecentrum De Vonk, te Steenberg Stafleden en Propagandisten zijn hierbij van harte welkom.

Wij hopen u allen op de verschillende vergaderingen te mogen begroeten, u ontvangt hiervoor GEEN aparte uitnodiging.

*Graag wensen wij U, en de Uwen
een Zalig Kerstmis en een
Gelukkig Nieuwjaar*

Prijzen pelgrimage 2014

Wij zijn in 2013 onaangenaam verrast door een verregaande prijsverhoging door de bestuurders van het Accueil. Door de (te) late aankondiging konden we die verhoging niet doorberekenen in de prijzen van 2013. Voorts worden we de laatste jaren geconfronteerd met een steeds verder gaande daling van het aantal deelnemers aan onze pelgrimages, hetgeen er toe leidt dat de kosten van vervoer en de indirecte kosten over een steeds kleiner wordende groep moet worden omgeslagen. Eén en ander heeft geleid tot een aanzienlijk negatief resultaat voor ons Comité.

Wij moeten de prijzen in principe zodanig vaststellen dat deze kostendekkend zijn. Voor 2014 ontkomen we er dan ook niet aan de prijzen aanzienlijk te verhogen, hoewel we er ons terdege van bewust zijn dat dit voor velen van u een aanslag op uw beurs betekent.

We hopen voor komende jaren op een toename van het aantal deelnemers en stabilisering van de verblijfskosten op het Accueil, zodat we in 2015 niet weer genoodzaakt zijn tot een drastische prijsverhoging.

Voor de dagbedevaarten is het ons gelukt de prijzen gelijk te houden aan die van voorgaande jaren, hoewel verhoging van het aantal deelnemers ook daar gewenst is.

Gelet op bovenstaande worden de prijzen voor 2014 als volgt :

	West Brabant/Zeeland	Breda
Kamer zonder douche en toilet. Deze bevinden zich op de gang	€ 219 p.p.	€ 256 p.p.
Tweepersoonskamer met douche en toilet	€ 237 p.p.	€ 284 p.p.
Eenpersoonskamer met douche en toilet	€ 248 p.p.	€ 296 p.p.
Dagbedevaart volwassenen	€ 28 p.p.	€ 28 p.p.
Dagbedevaart kind t/m 11 jaar	€ 14 p.p.	€ 14 p.p.

Bankrekening NL36 INGB 0005366770
t.n.v. COMITE PRO MARIA BREDA
p/a Argusvlinder 73 te Breda.

De penningmeester.

Fietsen van en naar Maria met het Gouden Hart

In 2014 zal een nieuw initiatief het licht zien om meer en andere bedevaartgangers te laten kennismaken met Maria met het Gouden Hart in Beauraing. In september 2007 werd er een fietsbedevaart gereden van Oudenbosch naar Beauraing. In september 2014 (gelijktijdig met de verzorgde bedevaart van Breda) zal er een combinatie plaatsvinden van op bedevaart gaan en wielrennen in de mooie omgeving van Beauraing.

Voor wielrenners en supporters wordt er een weekend georganiseerd, waarbij sportief plezier en het eren van Maria gecombineerd zullen worden. Op vrijdagavond 5 september worden de gasten (met eigen vervoer) verwelkomd op het accueil. Op zaterdagmorgen 6 september zullen de renners na zegening door de pastor vertrekken bij het beeld van Maria met het Gouden Hart voor een pittige toertocht van 130 kilometer door de Ardennen. Tijdens de toertocht zullen een aantal pauzes ingelast worden op plaatsen, die de deelnemers ook in geestelijke zin, zullen “versterken”.

Bij aankomst aan de finish (gelegen bij de tuin der verschijningen) worden de wielrenners van harte verwelkomd door de pelgrims vanuit Breda. ’s Avonds zullen de wielrenners hun ervaringen delen en uitwisselen met de overige gasten en zal de prijsuitreiking plaatsvinden. Op zondag is er de mogelijkheid om samen met de andere bedevaartgangers het programma te volgen.

Voor verdere inlichtingen kunt u terecht bij:

Elma en Koert Bastianen-Luijks

Telefoon 0164-250420

Mail: bastianenluijks@online.nl

DATA BEDEVAARTEN 2014

Regio West-Brabant/Zeeland:

- * Verzorgde Bedevaart: 14- 15 en 16 juni.
- * Dagbedevaart: 15 juni.

Regio Breda:

- * Verzorgde Bedevaart: 6 – 7 - 8 en 9 september
- * Dagbedevaart: 7 september

Beste allemaal,

Graag herinner ik jullie aan Radio Maria Nederland, dagelijks te beluisteren op de middengolf AM 675.

De Getijden worden uitgezonden, als ook eucharistievieringen en programma's.

Ook is er een website te bekijken en te vinden onder

www.radiomaria.nl.

De moeite waard! Veel luisterplezier.

Kijk ook eens op de site; www.bedevaartbeauraing.nl

Hartelijk groet,

Elma Bastianen-Luijks

Voorzitter: **Vicaris Paul Verbeek** Tel. Privé 06-83215322
Burg. Stulemeijerlaan 8
4611 EE Bergen op Zoom.
E-mail, voorzitter@bedevaartbeuraing.nl

Vice voorzitter/ **Piet Beulens** 0113-649311
Secretaris Vreelandsweg 2
4434 PP Kwadendamme
E-mail, secretaris@bedevaartbeuraing.nl

Penningmeester: **G.W. Lokhoff** 076-5145448
Argusvlinder 73 06-53752711
4814 SG Breda
E-mail, penningmeester@bedevaartbeuraing.nl

Ad. Brekelmans 0162-314755
Kastanjestraat 11, 5104 CK Dongen
E-mail, a.brekelmans@bedevaartbeuraing.nl

Elma Bastianen-Luijks 0164-250420
Smitsstraat 28, 4623 XR Bergen op Zoom
E-mail, e.bastianen@bedevaartbeuraing.nl

Corrie Antens-Sol 0165-315680
Galgestraat 6, 4731 SJ Oudenbosch.
E-mail, c.antens@bedevaartbeuraing.nl

Is uw adres juist vermeld?

Zo niet, wilt U dan onderstaande gegevens invullen en zenden aan redactie-adres:

P.J. Beulens
Vreelandseweg 2
4434 PP Kwadendamme

NAAM :
ADRES :
POSTCODE :
WOONPLAATS :
TELEFOONNUMMER :