

## **Overall kom ik U tegen!**

Lieve mensen!

Dat is het centrale thema wat ik dit jaar met Pasen wil overdenken. In de veertigdagentijd mogen we ons hier al op voorbereiden. Op de allereerste plaats is het thema een verwijzing naar het Scheppingsverhaal.

Tijdens de Paaswake staan we stil bij de zesde dag waarop God ons mensen schiep naar Zijn beeld en gelijkenis. Maar ook de andere dagen zijn meer dan het overdenken waard.

In de duisternis schiep God het licht en het licht werd geboren. Wij mensen reageren sterk op licht. We kunnen niet zonder licht leven. Dat was de eerste dag.

Op de tweede dag schiep God de aarde. We mogen haar ervaren als onze moeder. Alle leven brengt ze voort.

Op de derde dag schiep hij het land en de zee. Het land bracht groene planten voort. In onze technische wereld lijkt er steeds minder plaats te zijn voor groen. Toch hebben we de groene long letterlijk en figuurlijk nodig om op adem te komen.

Op de vierde dag schiep Hij de zon, de maan en de sterren. Van de zon krijgen we licht en warmte. Ze geeft ons leven letterlijk kleur. De maan en de sterren verlichten de nacht. Als je naar de sterren kijkt, kun je over van alles dromen.

Op de vijfde dag schiep Hij al het gedierte in de zee, op het land en in de lucht, soort na soort.

Alles stond in evenwicht met elkaar. Zo zag God dat het goed was. Tenslotte schiep Hij ons mensen. We mogen al het geschapene in beheer ontvangen van God.

Met eerbied mogen we Hem op de zevende dag eer en hulde brengen. Deze dag is aan God gewijd. Het is goed om je bewust te zijn dat je God overall mag ontmoeten in wat Hij geschapen heeft en ons in bruikleen schenkt. Het vraagt van ons om zorgzaam met al het geschapene om te gaan.

Door het lijden en sterven van Jezus heeft de zevende dag een extra dimensie gekregen. We mogen herdenken dat Jezus, de Christus de dood overwonnen heeft. Hij is uit de doden opgestaan. Door Hem mogen we allen eens deelgenoot worden van het eeuwig leven bij God.

We blijven verbonden met hen die ons in geloof zijn voorgegaan. Ook hen komen we overal tegen op onze levensweg. Dat is het geheim van Pasen.

God laat niets of niemand verloren gaan.

Vrede en Alle Goeds!

Pastor Paul Verbeek  
Voorzitter

*Voor altijd herinnerd in liefde en vriendschap*

<p><b>Geert de Jong</b></p> <p>echtgenoot van</p> <p>Jo de Jong-Beljaars</p> <p>Overleden op 29 december 2006 in de leeftijd van 77 jaar te Zevenbergen</p>	<p><b>Mia de Kok-Kanters</b></p> <p>weduwe van</p> <p>Kees de Kok</p> <p>Overleden op 31 december 2006 in de leeftijd van 64 jaar te Zevenbergen</p>
---	--

In de Veertigdagentijd en Goede Week gaan we samen op weg. Velen onder ons zijn onderweg, groot en klein, jong en oud. In onze kerken zijn mensen in al onze geloofsgemeenschappen ook op weg.

Vooraf in de veertigdagentijd, tijd genoeg om ons weer te bezinnen op de vraag op welke weg we zitten. Is het een weg vooruit of terug? Is er helemaal geen weg? Zijn we van de weg, het pad af? Zien we De Weg die Jezus ging? Is Hij weg? Is er voor ons een Weg Terug naar Hem? Genoeg vragen en gelukkig genoeg tijd 40 dagen om hier samen over na te denken en tot antwoorden te komen. ...Tot verandering van Weg terug naar het goede Begin... We nodigen iedereen uit om mee te gaan op De Weg...

## A man with a mission, a mission from God

En wij? Wij gaan met Hem mee. Op een afstandje. Omdat we er maar zo weinig van begrijpen. Wat zoekt Hij hier, in de stad van zijn dromen? En wat zoeken wij eigenlijk in zijn spoor?

Welk toneelstuk wordt hier opgevoerd? Als Hij er niet zo ernstig bij had gekeken, hadden we Hem tenminste nog uit kunnen lachen, Hem voor gek of tenminste zonderling kunnen houden. Maar het licht dat in zijn ogen brandt, weerhoudt ons ervan.

We proberen in woorden en verhalen zijn gezicht te zien. Zijn stem te horen in de stilte van een kerk en op de bodem van ons hart. Tot we zijn tranen zien, tot zijn lachen ons verwarmt, tot zijn ontroering de haren op onze armen overeind zet. Tot zijn lijden onze pijn wordt en zijn opstanding onze inspiratie om te leven. Het is een verhaal dat zich iedere keer opnieuw voltrekt in ons eigen hart en hoofd.

We volgen een man op reis. Preciezer: op het laatste gedeelte van zijn reis. Op het diepte- en tegelijk hoogtepunt van zijn levensverhaal. Jezus.

Het is een man die de wereld wilt redden, die een einde wil maken aan het eeuwige lijden van de mens. Het kwaad de wereld uit wil helpen. Een man met een verhaal over een nieuw bestel. Een koninkrijk. Met andere begrippen en nieuwe gebruiken: 'de laatste wordt de eerste, de heerser een dienaar en de onderdrukte een vrij mens'. Zijn woorden zijn als vuur en ze worden niet begrepen. Natuurlijk niet. Hij maakt vijanden bij de vleet. En zijn vrienden staan erbij en kijken ernaar.

## GOD

De geschiedenis van GOD  
wordt geschreven tussen kribbe en kruis,  
de geschiedenis van iemand  
die geen plaats vindt bij de mensen,  
een vluchtelingkind, een ongewapende,  
een weerloze die vervolgd wordt,  
uitgescholden, bespot, gemarteld en gekruisigd,  
omdat Hij opkomt voor armen en zwakken  
met een boodschap van goedheid en liefde,  
van vrede en verzoening,  
God lijdt nog elke dag  
in elke liefdeloosheid,  
onverdraagzaamheid  
en uitstoting van mensen door mensen.  
De God van het christendom  
is een machteloze God.  
Hij heeft zich overgeleverd  
in de handen van mensen.  
Phil Bosman

## **Bijeenkomst in Lewedorp op zaterdag 20 januari voor propagandisten uit Zeeland.**

Aanwezig 14 personen.

Omdat John na later blijkt een afslag gemist te hebben opent Piet de vergadering om kwart voor elf met iedereen van harte welkom te heten. Met de terugblik op de bedevaart van juni wordt aangegeven dat bij de terugreis een beetje mooie toeristische route op prijs wordt gesteld. Hiervoor van te voren goede afspraken maken

De prijzen voor de verschillende bedevaarten zijn dezelfde als in 2006. Over de kosten van de bedevaart hebben de propagandisten liever regelmatig een kleine verhoging dan meteen een grote verhoging

Het koor voor dit jaar is, zoals eerder is afgesproken, Badako uit Panningen-Beringen-.

Omdat het koor vanuit Zeeland niet mee kon doen (zoals beloofd) zijn mensen afgehaakt. Omdat er aanmeldingen waren van twee grote koren is er in 2006 een koor vanuit Limburg als aanloop naar 2007 meegegaan. Wegens miscommunicatie is vanuit Goes teleurgesteld gereageerd.

Dhr. H. Verbrugge gaat informeren om in Zeeuws Vlaanderen een geschikte locatie te vinden zodat de propagandistenbijeenkomst volgend jaar daar kan plaats vinden. Mogelijk in Terneuzen bij de kerk.

Formulieren goed en duidelijk in te vullen, zeer belangrijk voor de verzorgde bedevaart en de organisatie er omheen.

Alle betalingen gaan via de penningmeester Walter de Graaf.

Voor de dagbedevaart mogen de mensen betalen aan de propagandist en deze stuurt het vervolgens door naar de penningmeester.

Er zijn mooie posters speciaal voor dit jubileumjaar gemaakt, ook extra voor de hotelbedevaart.

Rondvraag:

Idee, mogelijkheid voor kruisweg of luisteren naar liederen of lezingen rond de middag, voor het Lof. Verder zijn er vragen over het eten in het Hotel en over de stop bij de Bosuil?

Om 12.30 uur sluit John de vergadering met dank aan Ko en Corrie voor de gastvrijheid in het parochiezaaltje.

### **Bijeenkomst voor de propagandisten uit de regio Bergen op Zoom op zaterdag 24 februari in de Pilaar te Oudenbosch.**

Aanwezig 12 personen.

John opent de vergadering met iedereen van harte welkom te heten.

John deelt mee te gaan stoppen met zijn bestuurlijke taken vanwege gezinsuitbreiding. Piet Poppelier heeft aangegeven dat hij de taak van secretaris gaat vervullen.

Scotmobielen mogen niet mee in de bus, wel elektrische rolstoelen. Dit heeft te maken met het vergrendelen van de hulpmiddelen in de bus.

Evaluatie bedevaart 2006:

De bussen waren niet voorzien van nummer.

Eigen rolstoelen van de mensen waren vaak in andere bussen opgeborgen wat problemen veroorzaakten bij de stopplaatsen.

Vanuit Zeeland was teleurgesteld gereageerd dat er een koor uit

Goes was toegezegd, wat achteraf een miscommunicatie is geweest. Het idee is gekomen van de oud penningmeester Rob van de Berg een blaaskapel waar hij zelf nauw bij betrokken is uit te nodigen voor dit speciale jubileumjaar.

Formulieren goed en duidelijk in te vullen, zeer belangrijk voor de verzorgde bedevaart en de organisatie er omheen.

Alle betalingen gaan via de penningmeester Walter de Graaf.

Voor de dagbedevaart mogen de mensen betalen aan de propagandist en deze stuurt het vervolgens door naar de penningmeester.

Er zijn mooie posters speciaal voor dit jubileumjaar gemaakt, ook extra voor de hotelbedevaart.

## **Voor Zeeland/Bergen op Zoom/Breda**

Dit jaar 2007 vieren wij het 75 jarig feest van de Verschijningen van Maria aan de kinderen Voisin en Degeimbre.

Nieuwe liturgische kleding voor de voorgangers wordt aangeschaft en er zijn speciale jubileumlichtjes met de beeltenis van Maria van Beauraing te koop á € 5,--

Elders in De meidoorn is meer te lezen over activiteiten rondom het jubileumjaar.

Elma is bezig met dewebsite waar ook naam en adres van de propagandist in worden vermeld.

Koert (echtgenoot van Elma) is actief bezig met een fietsbedevaart te organiseren. Paul is bereid de wielrenners 's morgen de zegen te geven en de Burgemeester van Oudenbosch zal aanwezig zijn voor de start naar Beauraing.

Dank voor ieders inzet voor het komende bedevaartjaar. Laten wij er met z'n allen onze schouder onderzetten en dit jubileumjaar tot een succes maken.

De "oude" secretaris, John Hinten

Ik zet boven dit stukje *de "oude" secretaris*, dit omdat ik mijzelf in 2002 aan u voorgesteld heb als "de nieuwe secretaris". Ik mocht mij in 2002 in de Meidoorn aan u voorstellen, nu in 2007 neem ik op diezelfde manier "afscheid" van u. U ziet het, afscheid schrijf ik tussen aanhalingstekens, omdat mijn afscheid als secretaris van het Comité voor mij hopelijk geen afscheid van het Comité betekent. Ik hoop mij nog vele jaren als brancardier van de verzorgde septemberbedevaart dienstbaar te kunnen stellen.

Toen ik mij in 2002 aan u voorstelde schreef ik over een student Bedrijfseconomie, woonachtig in Oudenbosch die het secretariaatschap van het Comité graag op zich nam. Inmiddels ben ik afgestudeerd Bedrijfseconoom. Ik ben alweer enkele jaren werkzaam als Administrateur bij de Zusters Franciscanessen van St. Anna te Oudenbosch.



Ook privé gaat het mij voor de wind. Zoals velen van u zullen weten, ben ik in mei 2005 in het huwelijksbootje gestapt met Ursula, waar ik sinds juni 2004 in Stampersgat mee samenwoonde. In maart 2006 werden wij gezegend met de geboorte van onze dochter Anne en in juni van dit jaar verwachten wij een tweede kleine.

U ziet het, er kan in vijf jaar tijd veel gebeuren in het leven. Van een relatief rustig studentenbestaan heeft mijn leven zich ontwikkeld in dat van echtgenoot, vader en “kostwinner”, wat toch een hoop drukte met zich meebrengt. Ik heb mij daarom beraad over mijn bestuursfuncties, die bij het Comité, maar ook die bij andere werkgroepen in het vrijwilligerswerk. Het is voor mij de juiste keuze geweest om te besluiten alle bestuursactiviteiten neer te leggen en mij de komende jaren meer te richten op mijn gezinsleven.

Voor het Comité heeft zich gelukkig inmiddels een andere bestuurder zich bereid gevonden, het secretariaatschap over te nemen, namelijk de heer Piet Poppelier. Met dit vertrouwde gezicht met ervaring als bestuurder / secretaris ben ik ervan overtuigd dat alle belangrijke zaken doorgang kunnen blijven vinden. Ik wens hem dan ook, alsook de rest van het bestuur, heel veel succes voor de toekomst en hoop zelf langs de zijlijn mee te mogen blijven kijken als staf lid van de Bredase bedevaart.

Ik dank u allen voor uw steun en meedenken tijdens mijn secretariaatschap de afgelopen jaren en wens u alle gezondheid en geluk toe.

John Hinten

Enige tijd geleden heeft John Hinten besloten om te stoppen als secretaris van het bestuur van Pro Maria.

Tijdens onze laatste bestuursvergadering werd er door onze voorzitter Paul Verbeek gevraagd of er iemand uit ons midden de nieuwe secretaris wilde worden.

Ik had daar al over nagedacht en gezien mijn verleden, veel bestuurswerk als voorzitter c.q. secretaris, zag ik het wel als een uitdaging om mijzelf kandidaat te stellen voor deze functie.

Ik ben reeds drie jaar binnen het bestuur verantwoordelijk voor de medische zaken en vind dat de taken van een secretaris daar goed bij passen.

Vorig week heb ik van John de dozen mogen ontvangen met alle stukken van het secretariaat en ik denk dat daar met het oog op ons Jubileumjaar erg veel bij zit: foto's en dia's en enkele andere papieren.

Ik hoop op een vruchtbare tijd in mijn nieuwe functie en zal proberen om de bedevaarten de nodige inhoud te geven.

Piet Poppelier,  
Cimbaalpad 5,  
5101 AN Dongen

## **Fietsbedevaart Oudenbosch-Beauraing**

Als echtgenoot van Elma maak ik al een aantal jaren op de achtergrond het organiseren van de bedevaarten naar Beauraing mee. Af en toe kan ik ook een handje toesteken, meestal als het gaat om werkzaamheden op de computer. Toen Elma na een bestuursvergadering in het najaar van 2006 naar huis kwam met de mededeling, dat er naar nieuwe initiatieven werd gezocht in het jubileumjaar kwam bij mij als wielerliefhebber meteen het idee naar boven om met de racefiets de tocht te maken van Oudenbosch naar Beauraing

Het plan werd in grote lijnen uitgewerkt en werd door de bestuursleden enthousiast ontvangen. Er werd daarna een programma bepaald, de route is (op papier) uitgezet en er werd in wielerland gepeild of er belangstelling was. En...., het besluit is gevallen.

Op 1 en 2 september 2007 wordt er voor drie groepen deelnemers de eerste fietsbedevaart georganiseerd. Op zaterdag gaan na de zegening door Pastor Paul Verbeek de wielrenners op pad voor een (vanwege de ligging van Beauraing in de Ardennen) steeds zwaarder wordende tocht over 250 kilometer. Voor de renners met wat minder trainingskilometers in de benen is er een 100-kilometer versie. Deze groep zal het eerste gedeelte met de bus afleggen om in Lincet aan te sluiten bij de 250km-groep om gezamenlijk het laatste stuk af te leggen. Daarnaast is er voor supporters een alternatief programma, waarbij zij de wielrenners op een aantal plaatsen zullen ontmoeten en kunnen aanmoedigen. De wielrenners en supporters zullen op hun tocht voor gelovigen bekende plaatsen passeren, zoals Meerlese Dreef, Scherpenheuvel en de adbij van Chevetogne. Voor de supporters is er gelegenheid om deze plaatsen te bezoeken.

De renners worden verwacht om ongeveer zeven uur 's avonds aan te komen in Beauraing, waarna na een verkwikkende douche het diner samen met de supporters zal worden gebruikt. Na een overnachting wordt samen met de aanwezige bedevaartgangers uit de regio Breda het programma op zondag meegevierd. Na het diner zal de terugreis met de bus worden aanvaard.

De tocht zal begeleid worden door ervaren voorrijders, tevens is er een volgwagen voor de verzorging en eventuele materiaalpech.

Wie op "Google" zoekt naar een fietsbedevaart zal alleen tochten aantreffen naar de grotere bedevaartplaatsen, zoals o.a. Santiago de Compostella. De fietsbedevaart naar Beauraing ligt wat meer binnen de mogelijkheden van de gemiddelde toerfietser, zeker vanwege het feit, dat er een 100 kilometer-versie is. Door daarnaast een tocht aan te bieden voor supporters maakt de organisatie het programma geschikt voor echtparen en gezinnen. Met alleen het aanschrijven van toerclubs en bekenden zijn er eind februari al zo'n 20 inschrijvingen genoteerd. Na het bekendmaken via de pers in de komende weken hoopt de organisatie dit aantal te verdubbelen.

**Beste allemaal,**

Ook ons Comité gaat met zijn tijd mee:

Mag ik u allen voorstellen: Maria met het Gouden Hart op het world-wide-web.

Vanaf 3 maart j.l. is de website [www.bedevaartbeauraing.nl](http://www.bedevaartbeauraing.nl) online.

Hier kunt u alle gegevens vinden van de verschillende bedevaarten naar Beauraing.

Mede via deze weg hopen we vele nieuwe pelgrims te mogen begroeten.

Nieuwsgierig geworden? Gauw kijken maar dan. Veel leesplezier!

Met grote dank aan Sven, zoonlief, die deze site gemaakt heeft.

Elma Bastianen-Luijks

**Dit is een vooraankondiging:**

De voorjaarsbijeenkomst voor de Zorgstaf van Breda is op vrijdag 27 april 2007 om 20.00 uur in de Pilaar in Oudenbosch.

U krijgt hier nog een uitnodiging van.

**Noteer dit ook alvast in uw agenda:**

Dit jaar 2007 vieren wij het 75 jarig feest van de Verschijningen van Maria aan de kinderen Voisin en Degeimbre.

Wij vieren dit op zaterdag 20 oktober 2007 in de basiliek van Oudenbosch.

Mgr. v.d. Hende zal voorgaan in de H. Mis en verder op die dag vinden er vele leuke dingen plaats.

Een uitnodiging is hierbij ingesloten.

## Thema voor de bedevaarten in 2007

Op zondag 4 maart waren wij samen om een thema te kiezen voor de komende bedevaarten.

Gekozen is voor het Thema: **Het verhaal gaat.**

Voor de verschillende vieringen uitgewerkt:

Het verhaal van Barmhartigheid,

Het verhaal van Maria

Het verhaal Zegen en Kracht

Het verhaal van Erkenning

Het verhaal van de Kinderen

## VERTREKKEN .....OP WEG GAAN .....

Vertrekken is allereerst uit zichzelf treden.

De korst van Egoïsme stukbreken,  
die ons gevangen tracht te houden in ons eigen 'ik'.

Vertrekken, dat is ophouden rondom zichzelf te draaien,  
alsof men het middelpunt van de wereld en van het leven  
was.

Vertrekken, dat is zich niet laten opsluiten binnen de  
problemenkring van het wereldje waartoe we behoren;  
hoe belangrijk dat ook mag zijn,  
de mensheid is veel groter -  
en die moeten we juist dienen.

Vertrekken, dat is geen kilometers verslinden, zeeën  
oversteken of supersonische snelheden bereiken.  
Het is in de eerste plaats,  
zich openstellen voor de anderen,  
hen ontdekken, hun tegemoet gaan

## **DATA BEDEVAARTEN 2007**

### **Regio Bergen op Zoom en Zeeland:**

- \* Verzorgde Bedevaart: 9 - 10 en 11 juni.
- \* Dagbedevaart: 10 juni.

### **Regio Breda:**

- \* Verzorgde Bedevaart: 1 - 2- 3 en 4 september
- \* Dagbedevaart: 2 september
- \* Hotelbedevaart voor het gehele Bisdom  
1 - 2 en 3 september.

### **Prijzen bedevaarten 2007** (onder voorbehoud)

<b>Bedevaart</b>	<b>Euro</b>
Verzorgend Bergen op Zoom	€ 165,00
Verzorgend Breda	€ 187,00
Hotelbedevaart	€ 195,00
Hotelbedevaart 1 persoonskamer	€ 200,00
Dagbedevaart	€ 25,00
Kinderen tot 12 jaar	€ 12,50

### **Let op!**

Alle bankbetalingen dienen voortaan rechtstreeks naar de penningmeester te geschieden

Walter de Graaf  
Penningmeester

Voorzitter:	<b>Pastor Paul Verbeek</b> Markt 59 4731 HN Oudenbosch.  fax 0165-330514	Tel. Parochie 0165-330502 Tel. Privé 0165-314025
Vice voorzitter:	<b>Rob v.d. Berg</b> Nunhemseweg 8 6081 GH Haelen	0475-593838
Secretaris:	<b>Piet Poppelier</b> Cimbaalpad 5 5101 AN Dongen pedicare@planet.nl	0162-316924
Penningmeester:	<b>Walter de Graaf</b> Sasputseweg 24 4507 JX Schoondijke Rabobank nr. 1186.72.991 t.n.v. Ned. Beauraing Comité Pro Maria	0117-401617
<b>Ad. Brekelmans</b> Kastanjestraat 11, 5104 CK Dongen		0162-314755
<b>Br. Roberto van Ginneken</b> Roland Holststraat 71, 4819 HP Breda		076-5216674
<b>Corrie van Gils-Melisse</b> Noordeloosstraat 1, 4761 EX Zevenbergen		0168-327741
<b>Elma Bastianen-Luijks</b> Smitsstraat 28, 4623 XR Bergen op Zoom		0164-250420
<b>Piet Beulens</b> Vreelandseweg 2, 4434 PP Kwadendamme		0113-649311

## Is uw adres juist vermeld?

Zo niet, wilt U dan onderstaande gegevens invullen en zenden aan redactie-adres:

Mevr. C. van Gils-Melisse  
Noordeloosstraat 1  
4761EX Zevenbergen

-----

NAAM	:
ADRES	:
POSTCODE	:
WOONPLAATS	:
TELEFOONNUMMER	: