

Bron van leven

Beste mensen!

Deze gedachte wil ik met u overdenken als voorbereiding op het hoogfeest van Pasen. In de Paaswake ontdekken we dat God bron van leven is. Hij is de alfa en de omega, het begin en het einde van alle leven zoals we dat bidden bij het klaarmaken van de Paaskaars.

Wat wil dat nu zeggen?

Hij is de bron van alle leven. Uit Hem ontstond leven. Toen alles duister was, woest en leeg, sprak Hij dat er licht moest zijn. Er kwam licht. Dat lezen we over de eerste dag in de het Scheppingsverhaal. De bekroning van Zijn schepping, zijn creatie zijn wij, Zijn mensen. We mogen Zijn beeld en gelijkenis zijn. Al de eerste mens heeft moeite om aan deze opdracht te beantwoorden. Snel wordt het paradijselijk verhaal verstoord. Zo ontstaat er een aardse en een hemelse werkelijkheid.

Doorheen de mensengeschiedenis blijft de mens op zoek naar de echte bron van leven: God Het is een zien soms even.

Om de mens te helpen om de bron van leven te vinden, zendt God, koningen, profeten en priesters. Het blijft een zien soms even.

Johannes de Doper kondigt een nieuwe tijd aan. De verlossing zal komen door Jezus, die de Christus wordt genoemd.

Tijdens zijn openbaar optreden brengt hij mensen tot de bron het echte leven. Ze komen thuis bij zichzelf en God. Hierdoor kunnen ze God en elkaar dienen.

Bron van leven wordt: Houdt van God met hart en ziel en van je naaste als jezelf. Als je hierin je weg weet te vinden raak je de bron van leven waar het God om te doen.

Jezus is ons hierin op unieke wijze voorgegaan.

Niet iedereen wil vanuit deze bron leven. Voor sommigen is het te bedreigend. Daarom zal de Heer de dood aan het kruis moeten ondergaan. Even leek de dood het einde te zijn en het kruis teken van ondergang.

God doet Jezus uit de doden opstaan
Zijn manier van leven wordt bron tot eeuwig leven.
Het kruis wordt teken van overwinning.
Het doopwater dat gewijd wordt tijdens de Paaswake is het teken
dat God ons wil verkwikken om als herboren mensen op te staan.
Hij is bron van leven.

Zalig Paasfeest
Paul Verbeek
Voorzitter

Ter gedachtenis aan

Truus Willemse

weduwe van

Joop van der Vleut

Geboren te Roosendaal op 8 januari
1926 en overleden in het St.
Franciscusziekenhuis te
Roosendaal op 16 december 2007

Ter gedachtenis aan

**Agnes Maria Petronella
Dobbelaar**

weduwe van

Alphons Meijs

Overleden in het streekziekenhuis
“De Honte” te Terneuzen
op 28 december 2007
op de leeftijd van 78 jaar

Dankbetuiging

Wij danken iedereen voor de overweldigende belangstelling,
fijne brieven, bloemen en kaarten, die wij mochten ontvangen na
het overlijden van mijn lieve man, ons pa en lieve opa

Adrie Kraaijbeek

Met trots kijken wij als familie terug op de mooie en waardige
afscheidsdienst in de kerk en de crematieplechtigheid.
Het is voor ons een fijne en troostrijke gedachte dat Adrie in zijn
leven voor velen zoveel heeft betekend.

Toos Kraaijbeek-Valkenburg, en kinderen

In de mis van de Paaswake lezen we het evangelie van Matteüs. Als de vrouwen bij het graf aankomen is het graf leeg. Matteüs zegt dan ook met nadruk: 'Je zult Jezus de Gekruisigde, hier niet vinden, niet bij het graf.' Als je op zoek bent naar de gekruisigde wordt je verwezen naar Galilea, daar waar Jezus ooit begonnen is en waar Hij zijn leerlingen hun zending heeft gegeven.

In feite wil Jezus zeggen: 'Blijf niet langer verdrietig staren naar het graf, maar ga aan de slag, zoals Ik jullie gezegd heb. Ga mensen bevrijden. Ga zieken genezen. Ga naast de mensen staan die ongelukkig zijn. Ga mensen die buiten gesloten zijn, weer opnemen in de gemeenschap. Ga doen wat Ik gedaan heb en wat Ik jullie opgedragen heb. Dan zul je Mij zien, dan zul je merken dat Ik leef.'

Daar waar wij zorg dragen voor elkaar. Daar waar wij mensen weer kansen geven op leven. Daar waar wij mensen weer opnemen in onze gemeenschap.

Daar waar wij elkaar de voeten wassen. Daar waar wij zijn als brood voor elkaar. Daar waar wij elkaars kruis meedragen. Daar ... en alleen daar ... krijgt de verrijzenis gestalte en is de Heer levend onder ons aanwezig.

In het zorg dragen voor elkaar, tot het uiterste toe, is er leven over elk dood punt heen, worden wij opstandige mensen, worden stenen tot levend brood en kan in het breken en delen de wereld groeien.

Bezinnende gedachte

Jezus Christus is verrezen.
Zijn graf is leeg:
we mogen Hem niet zoeken bij de dood.

Hij gaat ons voor naar Galilea:
in het bevrijden en genezen,
in het geven en vergeven,
in het gemeenschap stichten,
in het samen kerk worden.

Hij gaat ons voor:
in het geven van wat je hebt,
in het delen van wat je bent.

Hij gaat ons voor:
in het jezelf onteigenen,
in de weg gaan van het lijden,
in het minste worden,
in het dienaar zijn.

Daar gaat Hij ons voor:
in het sprakeloos beminnen,
in het weergaloos dulden,
in het eindeloos verdragen.

Kortom: daar gaat Hij ons voor in Pasen, in
verrijzenis.

ZALIG PASEN!

We kijken maar zien niets

Er zijn zoveel wonderen om ons heen
die wachten om ontdekt te worden,
die wachten op onze belangstelling,
op onze aandacht.

En we zien niets.

Omdat we niet met ons hart aanwezig zijn
bij wat onze ogen ontmoeten,
omdat we niet geïnteresseerd zijn
omdat we niet houden van wat we dagelijks zien.

Als je kijkt naar iemand van wie je houdt,
als je kijkt naar bloemen en vlinders en vogels
omdat je ze mooi vindt,
zie je altijd veel meer
dan wat alleen je ogen zien.

Dan ontdek je dagelijks
nieuwe wonderen.

Ouder worden

De wereld om mij heen wordt stiller,
Steeds vaker zie ik advertenties staan
Van vrienden en bekenden die reeds stierven,
En denk ik, hier had mijn naam kunnen staan.

Wat lijkt het al weer lang geleden
Dat ik nog met ze speelde op de straat,
En toen we trouwden, en ook kinderen kregen,
Is het nu waar, dat tijd steeds vlugger gaat.

Ik ben wel dankbaar Heer, voor mijn leven
En dat mijn naam daar nog niet werd geplaatst,
Maar toch voel ik me dikwijls zo heel eenzaam,
En jonge mensen hebben altijd haast.

Ze gunnen zich geen tijd meer om te luisteren,
Misschien herhaal ik vaak wat ik vertel,
Ik kan het mij niet meer zo goed herinneren
En ja, wellicht verveel ik hen dan wel.

Het oude en vertrouwde is verdwenen,
Heer, ik verlang vaak naar de jongste dag,
Steeds minder mensen die ik deze jaren
Nog altijd bij hun voornaam noemen mag.

Blijft U me heel nabij, o trouwe Hemelvader,
Bij U is liefde, aandacht en geduld,
Dit mag ik immers als een troost nog weten:
Dat U wel altijd naar me luisteren zult.

Uit: Bij U schuil ik

“Op weg”

Als je op weg gaat, heb dan vooral oog en oor
voor wie klein is, verloren en gebroken.
Loop het ritme van de traagste, draag wie moe is,
troost wie droevig is, groet wie eenzaam is.
Deel jezelf zonder er iets voor te vragen.

Als je op weg gaat, zal niets je bespaard blijven.
Als je doet wat ik zeg, zullen ze je uitlachen,
je naïef vinden.

Ze zullen je aan de kant zetten, aanklagen.
Dat hebben ze ook met mij gedaan.

Als je op weg gaat met Mij, zullen ze ook jou vinden.

Als je op weg gaat, wees maar niet bang.
Elke haar op je hoofd is geteld.
Ik zal bij je zijn onderweg,
zoals mijn Vader Mij de hele weg gedragen heeft,
dwars door de dood heen,
zo zal Ik jou dragen, vandaag en altijd.

Mag ik mij even voorstellen.

Ik ben de nieuwe penningmeester van het Beauraing comité, Bisdom Breda. Mijn naam is Ger Lokhoff. Ik ben gehuwd met Trees. We hebben twee gehuwde zoons en twee kleinkinderen, Sjors van 6 en Daan van bijna 4.

Ik ben 64 jaar. Ruim 43 jaar heb ik bij de belastingdienst gewerkt. Door mijn echtgenote ben ik in contact gekomen met Beauraing. Zij gaat inmiddels zo'n 10 jaar als verzorgende met de septemberbedevaart mee.

Zo'n 4 jaar geleden heb ik me over laten halen om als brancardier met de septemberbedevaart mee te gaan. Ik stond daar aanvankelijk wat sceptisch tegenover maar ik doe dit werk met veel plezier en heb geen moment spijt gehad van mijn beslissing. Het is heel dankbaar werk en ik hoop het nog jaren te mogen doen.

Nu is er dan het penningmeesterschap bij gekomen en ik zal proberen ook dat met volle overtuiging te gaan doen.

Groetjes, Ger Lokhoff

Thema voor de bedevaarten van 2008

Op zondag 2 maart zijn we bij elkaar geweest in Steenbergem om na te denken over het thema van de bedevaarten in juni en september.

Het thema voor dit jaar is **Ga je mee ...**

Voor de verschillende vieringen uitgewerkt:

- Ga je mee ...** - de weg van vergeving
- om te breken en delen
 - om gezegend te worden
 - bidden
 - verder

Bezinnende gedachte

Begin iedere dag als een nieuw mens!
Elke dag is weer je eerste dag, je allereerste dag.
Gisteren en alle vorige dagen en jaren
zijn voorbij, begraven in de tijd.
Je kunt er niet meer aan veranderen!

Waren en scherven, draag ze niet mee,
wamt ze zullen je dag na dag verwonden
tot je tenslotte niet meer leven kunt.
Er zijn scherven die je in Gods hand kwijt kunt
en er zijn scherven die je moet helen in oprecht
vergeven.

Je moet elke dag opnieuw beginnen!
Dat is een levenskunst.
Elke dag nieuw zijn als het licht van de zon!
Elke dag opstaan uit de nacht
en beginnen met je handen
vol hoop en vertrouwen.

Bijeenkomsten Propagandisten in 2008.

Al in januari waren de bijeenkomsten van de propagandisten in Zeeland en Bergen op Zoom. De sfeer en de opkomst waren goed. De propagandisten waren tevreden over het bedevaartsjaar 2007. Ook de dagreis naar Beauraing is naar tevredenheid verlopen.

Dankjewel aan alle propagandisten voor hun inzet. Op de bijeenkomsten werden ook de nodige formulieren uitgedeeld voor de bedevaarten van dit jaar, 2008. Laten we met zijn allen er een mooi bedevaartsjaar van maken.

Sacramentsprocessie Kwadendamme

Het jaar 2008 is uitgeroepen tot het jaar van het Cultureel Religieus Erfgoed. Dit heeft geleid tot een groot aantal activiteiten op cultureel/religieus gebied in de provincie Zeeland. In Kwadendamme is het plan opgevat om op 25 mei 2008, Sacramentszondag, een Sacramentsprocessie te houden. In nauwe samenwerking met de Deken van Zeeland, Paul Verbeek, en de parochie van de H. Bonifacius te Kwadendamme is een werkgroep aan de slag gegaan om de plannen uit te werken. De werkgroep wil het verleden met het heden verbinden en de parochies uit de omgeving, bedevaartsgroepen en geledingen uit de eigen parochie hierin betrekken. Het bestuur en medewerker(sters), maar ook zeker propagandisten van de bedevaart naar Beauraing worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze dag.

Het programma voor deze dag ziet er als volgt uit:

- 14.00 uur Eucharistieviering in de schuur van een voormalige Kerkhoeve aan de Kaneelpolderdijk 1, te Kwadendamme.
- 15.00 uur Start van de Sacramentsprocessie, waarbij een route gelopen wordt van 1½ kilometer, over de bloemdijken naar de parochiekerk van de H. Bonifacius.
- 16.00 uur Lof in de parochiekerk van Kwadendamme.
- 16.20 uur Officiële plaatsing van het beeld van de H. Bonifacius.

Sacramentsprocessie Kwadendamme, verbindend element tussen verleden en heden

Waar is de tijd gebleven dat processies een wezenlijk onderdeel vormden van Katholiek Nederland. Ze waren er in allerlei soorten en maten, voor groot en voor klein (Kindsheidprocessie). Ze waren uitingen van het Roomse leven.

Het Roomse leven is op Zuid-Beveland niet altijd zo rijk geweest. Na de Reformatie verdween het Rooms-katholieke geloof uit de openbaarheid; kloosters werden gesloten, kerken werden onttrokken aan de Rooms-katholieke eredienst, priesters en kloosterlingen verlieten Zuid-Beveland. Een groot deel van de bevolking bleef evenwel Rooms-katholiek maar was verstoken van kerken en priesters. In het diepste geheim werden in het begin in woonhuizen van particulieren en in woonhuizen van boerderijen kerkdiensten gehouden. Voorzichtigheid was hierbij geboden want op de aanwezigheid van priesters en het houden van kerkdiensten stonden hoge boetes. In de loop der jaren werd de overheid wat soepeler en kon er in Goes een schuilkerk gebouwd worden. Het platteland van Zuid-Beveland bleef evenwel aangewezen op de schuren van de boerderijen, de zgn. Kerkhoeven. In de tijd van de Franse overheersing kregen de Rooms-katholieken hun burgerrechten terug en konden ze hun eigen kerkgebouwen stichten. In Kwadendamme werd de parochiekerk geplaatst onder de bescherming van de H. Bonifacius. Langzamerhand raakten de Kerkhoeven in de vergetelheid.

Niet ver buiten Kwadendamme ligt aan de Kaneelpolderdijk een originele Kerkhoeve. Van hieruit vertrekt de Sacramentsprocessie naar de parochiekerk als verbindend element tussen verleden en heden.

Wees gegroet Maria

Maria , wij groeten U met genegenheid en bewondering,
want Gij biedt ons, als moeder, echt geborgenheid.
In uw eenvoud en overgave zijt Gij zo bewonderenswaardig.
Maria, op onze tocht ontmoeten wij U met vreugde,
Gij verschijnt steeds weer op onze weg.
Zelfs als wij U zouden vergeten verschijnt Gij met uw glimlach.
Maria, wij kijken graag naar U op.
Gij zijt voor ons zo rustgevend in de storm,
zo meevoelend in onze pijn.
Gij brengt vrede en rust in onze verwarring.
Maria, Gij aanvaardt ons als uw kinderen,
wil luisteren naar onze vragen over zoveel noden rondom ons.
Geef ons uw aandacht voor mensen naast ons,
open ons hart en onze ogen om Gods antwoord te verstaan.
Maria, Gij zijt voor ons een zorgzame moeder.
Bij U mogen wij steeds thuiskomen.
Gij hebt begrip en aandacht voor al onze vragen.
Wijs ons de levensweg om Uw zoon Jezus te volgen,
zoals Gij Hem hebt gevolgd.
Maria , wij danken U
omdat gij Jezus zo dichtbij ons leven hebt gebracht.
Wij danken om uw "ja-woord", dat voor ons een poort naar God
toe werd.
Wij danken om uw trouw die voor ons een uitnodiging is,
uw leven zo dicht bij God is als een wenkend licht.
Maria, ook voor U was Jezus het Licht dat uitzicht brengt,
ook voor U was zijn leven bron van draagkracht,
breng onze beden over naar Jezus,
wees onze middelares.
Amen ."

(bron: Ingrid van Herzele, internet)

Fietsbedevaart 2008

Beste mensen,

Wij willen jullie graag inlichten over het volgende.

Wij kunnen terugkijken op een zeer geslaagde fietsbedevaart in het jubileumjaar van 75 jaar verschijningen van Maria in Beauraing.

Daarom eindigden wij ook ons stukje in de Kerstmeidoorn met de zin: Als de aanmeldingen. komen, dan volgend jaar weer.

Echter door een combinatie van verandering van functie van Koert, het aannemen van een baan die me aangeboden werd om terug te keren in mijn oude vak van apothekersassistente en een hoop andere activiteiten op vrijwilligersgebied van ons beiden is de tijd, die beschikbaar is voor de organisatie van de fietsbedevaart heel beperkt geworden. Tevens is het op dit moment onzeker of Koert de tocht zelf zal kunnen fietsen vanwege rugproblemen.

Daar nog naast gelegd dat er op 7 september al een wielerevenement plaatsvindt waar verscheidene renners van de fietsbedevaart van vorig jaar aan deel willen nemen en dus moeten gaan kiezen, hebben we eens goed nagedacht wat wijsheid is.

Alles bij elkaar genomen lijkt ons verstandig dit jaar dan ook geen fietsbedevaart te organiseren. Het is echt een hele berg werk en dat lukt nu eigenlijk even niet als we heel eerlijk zijn. We hebben genoten van de mooie toertocht vorig jaar en bewaren daar fijne en warme herinneringen aan. Met als 'kippenvelmoment' het onthaal op het Heiligdom bij aankomst en de huldiging op zondag. Het was zeker een van de mooie hoogtepunten in het jubileumjaar.

Misschien is het juist ook goed om het geen jaarlijkse traditie te laten worden. Wie weet wat de komende jaren brengen zullen.....??. Maar als iemand anders zich geroepen voelt, het draaiboek ligt klaar.....!!!!

Hartelijke groeten, Koert en Elma Bastianen-Luijks

DATA BEDEVAARTEN 2008

Regio Bergen op Zoom en Zeeland:

- * Verzorgde Bedevaart: 7 - 8 en 9 juni.
- * Dagbedevaart: 8 juni.

Regio Breda:

- * Verzorgde Bedevaart: 6- 7 - 8 en 9 september
- * Dagbedevaart: 7 september
- * Hotelbedevaart voor het gehele Bisdom
6 - 7 en 8 september.

"DE REIS VAN JE HOOFD NAAR JE HART"

Tijdens het jubileum op 20 oktober 2007 in Oudenbosch hebben velen dit boek rechtstreeks gekocht van Leo Fijen. Voor mensen die het boek nog willen hebben (er is naar gevraagd), kunnen dit gewoon in de boekhandel bestellen. Het nummer van het boek is isbn 90 259 54 55-3-.

Prijzen bedevaarten 2008

Omdat er deze maanden een grote verbouwing heeft plaats gehad van het oude gedeelte van het Accueil moeten ook de prijzen noodgedwongen drastisch worden verhoogd. Daarnaast zijn de bedevaarten de laatste jaren niet geheel kostendekkend geweest wat ook bijdraagt in de verhoging van de prijzen.

Met de verbouwing zijn er meer keuzemogelijkheden ontstaan voor de deelnemers aan de bedevaart.

Het bestuur heeft de volgende prijzen vastgesteld. De prijs voor de dagbedevaart verandert enigszins en voor de fietsbedevaart worden voorshands geen prijzen genoemd:

	Bergen op Zoom	Breda
kamer zonder douche en toilet, douche en toilet bevindt zich op de gang	€ 190,00 p.p.	€ 208,00 p.p.
tweepersoonskamer met douche en toilet	€ 218,00 p.p.	€ 236,00 p.p.
eenpersoonskamer met douche en toilet	€ 230,00 p.p.	€ 248,00 p.p.
dagbedevaart volwassenen	€ 28,00 p.p.	€ 28,00 p.p.
dagbedevaart kind t/m 11 jaar	€ 14,00 p.p.	€ 14,00 p.p.

De kosten voor de hotelbedevaart zijn € 205,00 p.p., toeslag eenpersoonskamer € 15,00 p.p.

Let op!

Alle bankbetalingen dienen voortaan rechtstreeks naar de penningmeester te geschieden

Bij het versturen van deze Meidoorn waren er nog problemen bij het verkrijgen van een rekeningnummer waarop het geld gestort moet worden. Zodra het bekend is zullen alle propagandisten op de hoogte worden gebracht.

Voorzitter:	Pastor Paul Verbeek Mosselstraat 2 4301 JN Zierikzee.	Tel. Privé 06-13134758
Vice voorzitter:	Rob v.d. Berg Nunhemseweg 8 6081 GH Haelen	0475-593838
Secretaris:	Piet Poppelier Cimbaalpad 5 5101 AN Dongen	0162-316924
Penningmeester:	G.W. Lokhoff Argusvlinder 73 4814 SG Breda	076-5145448 06-53752711
	Ad. Brekelmans Kastanjestraat 11, 5104 CK Dongen	0162-314755
	Br. Roberto van Ginneken Roland Holststraat 71, 4819 HP Breda	076-5216674
	Corrie van Gils-Melisse Noordeloosstraat 1, 4761 EX Zevenbergen	0168-327741
	Elma Bastianen-Luijks Smitsstraat 28, 4623 XR Bergen op Zoom	0164-250420
	Walter de Graaf Sasputseweg 24, 4507 JX Schoondijke	0117-401617
	Piet Beulens Vreelandseweg 2, 4434 PP Kwadendamme	0113-649311