

Kom ons bevrijden!

Lieve mensen!

Deze gedachte wil ik graag met u overdenken bij gelegenheid van het Paasfeest 2009.

Het is een bede van ons naar God.

Hij wordt als bevrijder ervaren door het volk van Israël. Ze roepen jaarlijks tijdens het Pesach feest in herinnering dat ze bevrijd zijn uit het land van slavernij: Egypte. Onder de bezielende leiding van Mozes gaan ze 40 jaar door de woestijn op weg naar het Beloofde land. Daar zal een nieuwe toekomst beginnen.

Jezus zal aan het Pesach feest een nieuwe inhoud geven. Ook hij viert met zijn leerlingen de Bevrijding uit Egypte. Maar tijdens de maaltijd geeft Hij zijn Levend Testament.

Brood en wijn worden opgetild uit het leven van alledag. Ze worden tekenen van nieuwe verbondenheid. Telkens als we brood en wijn breken en delen met elkaar weten we Hem in ons midden. Hij zal de mensheid bevrijden van de lichamelijke dood. Pesach wordt Pasen. Ons aardse leven wordt een doortocht, zoals het Volk van Israël dat heeft ervaren in de woestijn. Door Jezus Verrijzenis wordt ons Beloofde land het hemels paradijs bij God.

Door Hem zal er voor de mensen een nieuwe toekomst beginnen. Het is een mysterie dat niet te vatten is. Daarom spelen we met water en vuur tijdens de Paaswake. Hiermee geven we aan wat voor ons mensen niet kan, kan bij God.

Uiteindelijk zal Hij ons van alles wat ons knecht bevrijden, zelfs van de lichamelijke dood.

Kom ons bevrijden God!

Maak van ons nieuwe en bevrijde mensen!

Zorg dat we voor de vrijheid van ieder mensenkind instaan!

Zalig Paasfeest!

Paul Verbeek  
Voorzitter

Herinner mij  
Niet in sombere dagen.  
Herinner mij  
In de stralende zon.  
Herinner mij  
Hoe ik was, toen ik nog alles kon.

Onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en  
overoma

## **Nelly Anna Emelie Maria Koevoets**

weduwe van

**Johannes Petrus Hopstaken**

Mevr. Hopstaken is 19 december  
overleden in de leeftijd van 88 jaar. Zij  
heeft afgelopen jaar genoten van de  
verzorgde bedevaart naar Beauraing,  
bedankt dat zij dit mee mocht maken.

*Dochter C. Lauwerijssen-Hopstaken*

----

Mijn moeder Mevr. P.C.F.J. van der  
Sanden-Bogmans is jarenlang met  
plezier meegegaan naar Beauraing.  
Helaas is zij op 27 november 2008  
overleden

Mevr. C. Hustermann

----

## Paaskaars 2009

### HEMELS LAM

Op een warm/rood kruis staat het  
‘Hemels Lam’ afgebeeld.  
Het Lam op de wolken symboliseert,  
samen met de stralende zon,  
de verrijzenis van Christus.  
Hij kijkt vanaf de wolken op ons neer.  
Het overwinningsvaandel aan de voet van het  
Lam verduidelijkt: de dood is overwonnen.

De laatste uren voor het einde...

Adem houdt op, warmte wordt kilte,  
diepe kilte als van dood en lachen wordt stilte,  
echo van vragen dat geen antwoord vindt.  
Maar een mensennaam kan niet vergaan,  
niet verzinken in oneindig niets.  
uw naam  
heeft klank en toon gezet van hoe wij verdergaan.  
In gemis maar ook in vertrouwen  
dat leven wordt  
als er maar genoten wordt,  
geliefd en gelachen.  
Zo wordt uw naam een roos aan ons hart,  
bloeiend voor altijd, maar ook doornig stekend,  
want u bent er niet als wij u roepen;  
en ons zoeken zal nooit vinden worden,  
geen samen lachen en geen aanraken meer.  
Maar in de stilte komt u opnieuw tot leven.

Zalig zij...

Zalig zij die me aanvaarden  
ook al ben ik dan bejaard,  
die me in m'n daag'lijks leven  
zorg en ongemak bespaart.  
Zalig zij die het beseffen  
dat 'k ze niet goed versta,  
en die het gewoon negeren  
als ik 'n stommitheit bega.

Zalig zij die me vergeven  
als ik niet hun naam meer ken,  
die me heel goed laten merken  
dat ik nog onmisbaar ben.  
Zalig zij die willen helpen  
als het misgaat met mijn werk,  
die me gaarne vergezellen  
om te bidden in de kerk.

Zalig zij die niet gaan schelden  
als 'k het tafelkleed verschroei,  
die de andere kant uitkijken  
als ik met mijn koffie knoei.  
Zalig zij die niet steeds zeuren:  
'Opa, loop een beetje recht',  
me niet voor de voeten gooien:  
'Hebt U dat al niet gezegd?'

Zalig zij die voor me zorgen  
ook al duurt het jarenlang,  
me vertroetelen en troosten  
als ik eenzaam ben of bang.  
Zalig zij die van me houden  
ook al ben ik hen tot last,  
en die op me blijven passen  
ook als 't hen 'ns ooit niet past.

Zalig zij die met mij samen  
nog eens terug gaan in de tijd,  
en die met me blijven praten  
ook al ben 'k de draad eens kwijt.  
Zalig zij die me als mens zien  
met mijn vreugde en mijn pijn,  
die me heel goed laten voelen  
dat 'k niet eenzaam hoef te zijn...

Zalig Pasen.

Vastentijd.  
Tijd om te bezinnen,  
te veranderen,  
te vernieuwen.  
Tijd om stil te staan,  
te bidden,  
verder te gaan.  
Tijd om te luisteren,  
te kijken,  
te voelen,  
te handelen.  
Tijd om dichter bij jezelf te komen.  
Tijd om naar anderen te gaan.  
Tijd om God terug op het spoor te komen.  
Vastentijd.  
Tijd om los te laten.  
Tijd om vast te houden.  
Tijd om los te laten wat doodt en verslaaft.  
Tijd om terug vast te nemen  
wat leven en toekomst geeft.

Van tijd tot tijd moet je het doen:  
de berg opgaan.  
De wereld laten verstillen,  
jezelf en de ander hervinden in gebed,  
het volle licht van God laten schitteren  
op je gezicht.  
Dat kan je vooral  
in het gezelschap van Jezus  
uit wie dit heldere licht straalt  
en in het gezelschap van  
andere bergbeklimmers,  
godzoekers zoals Mozes en Elia.  
Het was voor hen geen wereldvlucht.  
Zij namen alles mee op die berg:  
het wel en wee van hun volk,  
hun machteloosheid  
en hun ontgoocheling.  
Maar er kwam even vrede in hun hart.  
Zij ontvingen nieuwe kracht  
om af te dalen,  
om te herbeginnen.  
Want wie op de berg alles in het volle  
licht heeft gezien,  
kan ook God vinden in het verwrongen  
gezicht dat lijden heet.

Alle wegen zijn verlegd (Goede Vrijdag)

*Jan Jetse Bol*

Bedroefd moet je weten

Ik ben je naam vergeten

Je lach

Ik heb de straat gemeten

Je pas

Jij was weg, een lege ruimte

Was alles wat nog over was.

Zo moe is mijn leven

Mijn huid met schrik omgeven

Kapot

En onverwacht omgeven

Met dood

Waar ben je nu, jij ruimteloze

Ik eet alleen een droevig brood.

Wat moet ik beginnen

Je naam schiet niet te binnen

Je zwijgt

Ik wil de lucht beklimmen

Naar jou

En je bent weg

De deur staat open

Maar alle wegen zijn verlegd.

Thema Bedevaarten 2009

## **Hart van Goud**

Het is een goede gewoonte om op de eerste zondag in maart samen te komen om ons voor te bereiden op ons jaarthema. Dit jaar laten we ons inspireren door een nummer van het bekende duo uit Volendam: Nick en Simon. Het staat op hun nieuwste cd. Het heeft de titel: "Op zoek naar een hart van goud". Geldt dat niet voor ons als pelgrim naar Beauraing?

Samen op weg naar de plaats waar Maria haar hart van goud heeft getoond.

Ter overdenking de volgende thema's

Viering van Boete en Verzoening: Hart van steen.

Eucharsitieviering op zondagmorgen: Hart van goud.

Lof met ziekenzegen: Hart van glas.

Viering op maandag (voor Breda): Hart van hout.

Viering van vertrek: Hart van zijde.

In de komende weken zal de liturgiegroep de thema's nader uitwerken en hopen we dat we genoeg stof tot nadenken en bezinning mogen krijgen.

Paul Verbeek

Voorzitter

Moge God mijn gids zijn,  
een waakzame herder  
aan mijn zijde.  
Met zijn staf zal Hij mij leiden  
en met zijn stok  
mij ondersteunen.  
Dat Hij mij brengen zal  
naar een oord zonder nacht,  
waar wijzen niet sterven  
en goeden niet omkomen,  
waar men zwaard  
en wapenrusting aflegt,  
Een oord van enkel vrede



## **Droom met de hand aan de ploeg**

Droom van vriendschap  
voor de rest van je dagen.  
Droom van afwezigheid  
van alles wat scheidt.

Droom van een leven  
in goede gezondheid.  
Droom dat armoede  
niet meer bestaat.  
Droom van het beste  
voor heel je familie.  
Droom dat kleuters  
weer oud kunnen worden.

Droom van een tijd  
zonder oorlog en strijd.  
Droom dat het goede  
gedaan kan worden.  
Droom van zorg  
voor de wereld en elkaar.  
Droom van de liefde  
en droom van de vrede.  
Droom dat gerechtigheid overal heerst.

Maar als je droomt,  
droom dan niet in je bed.  
Droom met de hand  
aan de ploeg.  
En bid,  
dat God je kracht geeft,  
genade en moed, te bidden,  
te werken en te sterven  
voor je droom.

*Zuid-Afrika*

## **Wie alleen loopt**

*Patrice Kayo, Kameroen (uit: De weg naar de ander)*

Wie alleen loopt, raakt de weg kwijt.  
Alleen uit de gemeenschap komt de wijsheid.  
Eén hand kan geen touw om een bundel knopen.

Wie alleen loopt raakt de weg kwijt  
wie dan valt, heeft niemand om haar te helpen.  
Wie dan schreeuwt, heeft niemand die haar hoort.  
Wie alleen loopt gaat gebukt onder haar last.  
Niemand deelt haar vreugde,  
niemand haar verdriet.

Wie alleen loopt, raakt de weg kwijt,  
ze heeft maar twee voeten,  
ze heeft maar twee armen,  
ze heeft maar twee ogen.

Maar in de gemeenschap  
heeft ieder duizend handen  
heeft ieder duizend voeten,  
loopt niemand alleen.

## **Fietsbedevaart gaat dit jaar weer van start.**

Na het succes in 2007 wordt ook in 2009, voor de tweede keer, de fietsbedevaart verreden vanuit Oudenbosch naar Beauraing. Deze zal weer gelijktijdig plaatsvinden met de 4-daagse bedevaart van de regio Breda.

Op zaterdag 5 september zullen in de vroege morgen de renners van start gaan vanaf het kerkplein bij de basiliek H.H. Agatha en Barbara te Oudenbosch. De fietstocht gaat zuidwaarts over een afstand van ongeveer 265 km via Meersel Dreef, Scherpenheuvel, Chevetogne naar Beauraing. De verwachte aankomst bij het Heiligdom zal ongeveer tussen de klok van half 8 en 8 uur zijn in de avond. In 2007 werden de renners daar toen warm verwelkomd door de gasten van de Bredase bedevaart.

Deze keer moeten de deelnemende wielrenners echter wel zelf zorgen voor vervoer terug naar huis. We hopen dat iedere renner zijn eigen supporters meebrengt en we daardoor met nog meer pelgrims Maria kunnen toezingen en eren in Beauraing. De fietsbedevaartpelgrims en hun supporters overnachten in hotel L' Aubepine, nabij het Heiligdom, en kunnen op zondag het programma van de verzorgende bedevaart mee volgen. Op zondagmorgen zullen de coureurs wederom ontvangen worden door de pelgrims die op het accueil verblijven en daar worden gehuldigd.

We hopen op weer net zo'n geslaagde tocht als 2 jaar geleden. Samen op weg en onderweg naar Maria met het Gouden Hart!

Voor verdere informatie kunt u terecht bij Koert en Elma

Bastianen-Luijks, tel. 0164- 25 04 20

Email: [fietsbedevaart@bedevaartbeauraing.nl](mailto:fietsbedevaart@bedevaartbeauraing.nl)

Hartelijke en sportieve groet,

Wim en Toos de Veth

Koert en Elma Bastianen-Luijks

## DATA BEDEVAARTEN 2009

### Regio West-Brabant/Zeeland:

- \* Verzorgde Bedevaart: 6- 7 en 8 juni.
- \* Dagbedevaart: 7 juni.

### Regio Breda:

- \* Verzorgde Bedevaart: 5- 6 - 7 en 8 september

Dagbedevaart: 6 september

### Prijzen bedevaarten 2009

De prijzen voor de verzorgde- en dagbedevaart vanuit West Brabant/Zeeland en de dagbedevaart vanuit Breda zullen in 2009 niet worden verhoogd.

Voor de verzorgde bedevaart Breda wordt een prijsverhoging doorgevoerd van € 2,-. Dit omdat een extra maaltijd op zaterdag zal worden geserveerd. Door deze geringe verhoging wordt die extra maaltijd slechts ten dele aan u doorberekend.

	West Brabant/ Zeeland	Breda
kamer zonder douche en toilet, douche en toilet bevindt zich op de gang	€ 190,00 p.p.	€ 210,00 p.p.
tweepersoonskamer met douche en toilet	€ 218,00 p.p.	€ 238,00 p.p.
eenpersoonskamer met douche en toilet	€ 230,00 p.p.	€ 250,00 p.p.
dagbedevaart volwassenen	€ 28,00 p.p.	€ 28,00 p.p.
dagbedevaart kind t/m 11 jaar	€ 14,00 p.p.	€ 14,00 p.p.

De kosten voor de hotelbedevaart zijn € 205,00 p.p,  
toeslag eenpersoonskamer € 15,00 p.p

## Van de penningmeester.

Gebleken is dat een aantal van u het afgelopen jaar problemen had met het overmaken van gelden naar ons comité. Daar waren meerdere oorzaken voor aan te wijzen. Eén daarvan was de te lange tenaamstelling van ons comité. In overleg met de Postbank heeft het bestuur daarom besloten de tenaamstelling van onze rekening bij de Postbank te wijzigen.

De Postbank is per 1 januari j.l. onderdeel van de ING groep. Dit betekent dat niet langer sprake zal zijn van de aanduiding “postrekening” doch van “rekening” dan wel “bankrekening”. In het vervolg dienen gelden naar ons comité te worden overgemaakt naar:

**(Bank)rekening 5366770 t.n.v. COMITE PRO MARIA  
BREDA, p/a Argusvlinder 73 te Breda.**

## **Hem dragen**

### **Gedragen worden**

Sacramentsprocessie in Kwadendamme

Op zondag 14 juni zal voor de tweede keer de Sacramentsprocessie door Kwadendamme gaan. Om 14.00 uur is er een feestelijke eucharistieviering in de parochiekerk. Om 15.00 uur begint de processie. Om 16.00 uur is een lof in de parochiekerk. Om 16.30 uur is er een gezellig samenzijn in de tuin van de pastorie.

Vorig jaar namen diverse Beauraing pelgrims deel aan de processie. Ook ons vaandel werd meegedragen. Het zou fijn zijn om u dit jaar ook te ontmoeten.

Iedereen is van harte welkom!

Pastor Paul Verbeek

Beste allemaal,

Ik wil u weer van harte uitnodigen om op zondag 28 juni a.s. te komen genieten van de jaarlijkse Maria-Ommegang in Bergen op Zoom. Deze zal vanaf 15.00 uur vertrekken vanaf het binnenplein van het Markiezenhof. Het thema dit jaar zal zijn: *St. Gertrudis, Patrones van Bergen op Zoom*. Dit jaar is het 1350 jaar geleden dat **St. Gertrudis** gestorven is en daarom wordt hieraan in de komende Maria Ommegang aandacht geschonken.

Het zou fijn zijn als onze processiegroep van de bedevaart naar Beauraing wat groter in aantal zou zijn. Wie kan/wil zich aansluiten bij ons achter het Beauraingvaandel in de Ommegang? We verzamelen om 14.30 uur bij de put op de binnenplaats. Laten we Maria samen met een grote groep vereren en toezingen. Niet alleen in Beauraing tijdens onze bedevaart, maar ook in Bergen op Zoom tijdens 65<sup>e</sup> Maria-Ommegang.

Elma Bastianen-Luijks

Voorzitter: **Pastor Paul Verbeek** Tel. Privé  
Mosselstraat 2 06-13134758  
4301 JN Zierikzee.

Vice voorzitter: **Rob v.d. Berg** 0475-593838  
Nunhemseweg 8  
6081 GH Haelen

Secretaris: **Piet Poppelier** 0162-316924  
Cimbaalpad 5  
5101 AN Dongen

Penningmeester: **G.W. Lokhoff** 076-5145448  
Argusvlinder 73 06-53752711  
4814 SG Breda

**Ad. Brekelmans** 0162-314755  
Kastanjestraat 11, 5104 CK Dongen

**Br. Roberto van Ginneken** 076-5216674  
Roland Holststraat 71, 4819 HP Breda

**Corrie van Gils-Melisse** 0168-327741  
Noordeloosstraat 1, 4761 EX Zevenbergen

**Elma Bastianen-Luijks** 0164-250420  
Smitsstraat 28, 4623 XR Bergen op Zoom

**Piet Beulens** 0113-649311  
Vreelandseweg 2, 4434 PP Kwadendamme

## Is uw adres juist vermeld?

Zo niet, wilt U dan onderstaande gegevens invullen en zenden aan redactie-adres:

Mevr. C. van Gils-Melisse  
Noordeloosstraat 1  
4761EX Zevenbergen

---

NAAM :  
ADRES :  
POSTCODE :  
WOONPLAATS :  
TELEFOONNUMMER :