

Wees barmhartig zoals uw Hemelse Vader barmhartig is.

Lieve mensen!

Deze oproep uit de Bijbel wordt voor mij zeer duidelijk in de parabel van de vader en zijn twee zonen. De meeste mensen kennen deze parabel onder de naam de Verloren Zoon. Het schilderij van Rembrandt zorgt hierbij voor een mooie beeldmeditatie.

De vader is getekend door het leven en kan alleen maar zegenen. Henri Nouwen heeft hier schitterend over geschreven in zijn boeken: “Eindelijk thuis” en “Thuiskomen”. Voor mij zijn het boeken met belangrijke levenslessen.

Uiteindelijk worden we opgeroepen tot barmhartigheid. We kunnen lijken op de jongste zoon en de oudste. Beiden waren verloren. De jongste omdat hij zijn thuis heeft verlaten en in de goot terecht komt. De oudste omdat hij verbitterd is wanneer zijn vader zijn broer opnieuw in de armen sluit. Maar het gaat erom te worden zoals de Vader. Hij wil geen enkel kind verloren laten lopen. Hij sluit iedereen in zijn armen.

Worden zoals de vader kan alleen als je weet dat je door God bemind bent. Leven vanuit zijn liefde geeft ons de Evangelische vrijheid. Hiertoe roept Jezus ons op. Deze vrijheid kent geen angst. Angst is immers een slechte raadgever. Deze vrijheid roept ons op om op te komen voor de waardigheid van ieder mensenkind. We zijn allemaal kinderen van de Vader, niemand uitgezonderd.

Wees barmhartig, zoals uw Hemelse Vader barmhartig is.

Vrede en Alle Goeds

Deken Paul Verbeek
Voorzitter

Ons hart is gebroken,
we hebben je verloren.
Je bent weggerukt uit ons leven,
terwijl jij ons nog zoveel
liefde wilde geven.

Dankbaar voor alle fijne herinneringen, geven wij met grote
verslagenheid kennis, dat geheel onverwacht uit het leven dat hem
zo dierbaar was, van ons is heengegaan mijn lieve man, onze
zorgzame pa en opa

Sjaak Rijk

in de leeftijd van 61 jaar

Geboren 18 november 1948
Overleden 7 januari 2010

Lenie,
Judith en Leon, Emme
Mieke en Mark, Roy
Remon

In dankbare herinnering aan

Wies Mahu

echtgenote van

Joos Compiet

Geboren Stoppeldijk 8ecember 1929
Overleden Lamswaarde 12 januari 2010

*De hemel gaat open.
Alles is wit.
Ze brengen het nieuwe mee voor ma.
Alles is zuiver en klaar.
Vaarwel ma, oma en grootma.
Rust in vrede*

Niemand leeft voor zichzelf,
niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God onze Heer:
aan Hem behoren wij toe

Naar menselijke maarstaven te vroeg en véél te snel hebben
wij afscheid moeten nemen van mijn geliefde echtgenoot,
onze goede vader en lieve opa

Ad Hinten
Adrianus Franciscus Petrus

echtgenoot van

Elly Hinten – de Leeuw

in de leeftijd van 70 jaar

Dankbaar herdenken wij

Karel Franciscus van Gestel

echtgenoot van

Jo van Gestel – van Zantvliet

Geboren Breda 1 september 1930
Overleden Bergen op Zoom 27 januari 2010

Karel was jaren lang propagandist voor de bedvaarten naar
Beauraing

Lieve mensen,
Hartelijk dank voor alle lieve belangstelling en medeleven tijdens het korte ziek zijn van Ad en na zijn overlijden.
Het was overweldigend en heeft ons allen zeer goed gedaan.
Wij hebben het mogen ervaren als een warme deken om ons heen en zijn daar zeer dankbaar voor.
Samen gaan we verder in het vertrouwen dat we steeds op onze weg mensen mogen ontmoeten die met ons meelevend, maar voor wie ook wij wat mogen betekenen.
Een hartelijke groet,

Elly, José, Mark en Sanne
John en Ursula, Anne, Bram

Oudenbosch, februari 2010

Zegen ons met het licht
van uw aanschijn,
dat wij de naaste zien
in uw licht.
Zegen ons met het licht
van uw aanschijn,
dat wij de kwetsbare mensen
zien in uw licht.
Zegen ons met het licht
van uw aanschijn,
dat wij lichtdragers zijn,
vandaag, morgen
en tot in lengte van dagen.
Amen

Pasen

In de mis van de Paaswake lezen we het evangelie van Matteüs. Als de vrouwen bij het graf aankomen is het graf leeg. Matteüs zegt dan ook met nadruk: “Je zult Jezus de Gekruisigde, hier niet vinden, niet bij het graf.” Als je op zoek bent naar de gekruisigde wordt je verwezen naar Galilea, daar waar Jezus ooit begonnen is en waar Hij zijn leerlingen hun zending heeft gegeven.

In feite wil Jezus zeggen: “Blijf niet langer verdrietig staren naar het graf, maar ga aan de slag, zoals Ik jullie gezegd heb. Ga mensen bevrijden. Ga zieken genezen. Ga naast de mensen staan die ongelukkig zijn. Ga mensen die buitengesloten zijn, weer opnemen in de gemeenschap. Ga doen wat Ik gedaan heb en wat Ik jullie opgedragen heb. Dan zul je merken dat Ik leef.”

Daar waar wij zorg dragen voor elkaar. Daar waar wij mensen weer kansen geven op leven. Daar waar wij mensen weer opnemen in onze gemeenschap. Daar waar wij elkaar de voeten wassen. Daar waar wij zijn als brood voor elkaar. Daar waar wij elkaars kruis meedragen. Daar ... en alleen daar ... krijgt de verrijzenis gestalte en is de Heer levend onder ons aanwezig.

In het zorg dragen voor elkaar, tot het uiterste toe, is er leven over elk dood punt heen, worden wij opstandige mensen, worden stenen tot levend brood en kan in het breken en delen de wereld groeien.

Meditatief Moment: we gaan op reis....

Onlangs gelezen:

36 % gelooft dat er een hoger macht moet zijn

1 op de 15 Nederlanders leest geregeld een spiritueel tijdschrift

1 van de 3 heeft wel eens een mystieke ervaring gehad

Naast de 100 mooiste toeristische plaatsen, die je bezocht moet hebben komt nu een boek uit over de 100 spirituele plaatsen, die je gezien moet hebben. De schrijfster – Susan Smit – is daarvoor naar Stonehenge, de Grand Canyon, de kathedraal van Chartres en nog 97 andere plaatsen geweest. Krachtplekken noemt ze die. Oeroude plaatsen waar mensen het mee uithouden. Waar mensen hopen op een ontmoeting. Want ze zijn op zoek. Op zoek naar wat dan, op zoek naar wie ...? Dat is net zomaar onder woorden te brengen, dat is ook niet voor ieder gelijk.

Het zijn vaak eeuwenoude plaatsen, geteisterd door weer en wind, vaak afgebrand en weer opgebouwd. En wanneer je onderzoek doet naar de geschiedenis, blijkt dat het (de) heilige, die nu gezocht wordt, de vervanger is van een ander. Want de plaatsen blijven, maar de godsdiensten wisselen ...

Confronterend! In het kapelletje, waar we nu onze kaarsen branden, blijkt heel vroeger een heidense tempel gestaan te hebben. De overeenkomst tussen de bedevaartgangers is het geloof. Het geloof in wat dan, het geloof in wie...?

Sommigen klinken overtuigd, anderen zoeken naar duidingen. Allen noemen hun ervaringen ‘mystiek’. Allen vertellen van een kracht die hen drijft, van een droom.. En net zoals je, met elke reis die je maakt, ben je ergens naar op weg.

Juni, juli, augustus, voor velen vakantiemaanden. Weggaan, al het vertrouwde loslaten, op zoek naar avontuur. Negatieve aanleiding is: even niet zoveel moeten, weg van..., niet langer... Maar hopelijk is er ook een positieve aanleiding: je hoopt op..., je bent op zoek naar..., stilte, rust, vrede. Op zoek naar God, of in ieder geval naar iemand, die je iets over Hem vertelt, iemand, in wie je iets van Haar herkent.

Al in de middeleeuwen trokken pelgrims naar ‘heilige’ plaatsen, allereerst uit devotie. Om even uit de moeiten van het dagelijkse leven te stappen en een stukje ‘hemel’ op aarde te ervaren.

Hoewel je onderweg weer te maken krijgt met andere aanvechtingen, letterlijk – rovers – of ziektes, maar ook figuurlijk – heimwee bijvoorbeeld, of teleurstelling. En toch: toch gaan we op weg. Op zoek naar iets, iemand die ons geloof kan versterken.

Lied 389: verwoordt het zo:

Aan ’t eind der pelgrimsreize zal voor mijn oog verrijzen uw grote eeuwigheid.

O eeuwigheid, gij schone, mijn hart wil in u wonen, het vindt geen thuis in deze tijd.

Want een pelgrim is geen toerist.

Toeristen gaat het om genot- pelgrims om diepgang.

Toeristen zoeken iets te zien – pelgrims zoeken zin.

Toeristen willen iets hebben – pelgrims willen zijn.

Toeristen verzamelen – pelgrims laten los.

Een toerist is op zoek naar het andere – pelgrims naar zichzelf.

Een toerist wil zoveel mogelijk raadsels oplossen – de pelgrims zoekt naar het geheim.

En dus gaan we op weg. Wanneer je die hoopt te vinden bij één van de 100 spirituele plaatsen uit bovengenoemde boek, zou het best wel eens flink tegen kunnen vallen. De grote parkeerplaatsen met tientallen bussen, honderden toeristen, kunnen je droom als een zeepbel uiteen doen spatten. Talloze tentjes met souvenirs, stenen, beeldjes, boekjes... Het kost wel even moeite om door die ‘poppenkast’ heen te kijken. Misschien is het nog moeilijker om hier een spirituele ervaring te hebben, dan bij de rivier achter je dorp. Dan bij die boom in je achtertuin. Want mensen kunnen letterlijk en figuurlijk elkaar enorm in de weg staan (denk nog maar eens aan de verlamde, wiens vrienden hem niet bij Jezus konden brengen, aan de moeite van Zacheüs om Jezus te zien). ‘Rusteloos is ons hart, tot het rust vindt bij U’, sprak eens Augustinus. Echte vrede en rust vind je bij God. Daar gaan we naar op zoek – met het vertrouwen gevonden te worden.

Wens

Mijn liefste wens:

Opnieuw geloven in de mens

Niet altijd wijzen op zijn falen

Maar duizend maal herhalen

Dat hij een deel is van Gods plan

Daar wordt de wereld mooier van.

Ouder worden

Momenten van stil geluk

Ze duren maar heel even.

Je draait je om, en ze zijn weg.

Dan vraag je je verdrietig af

Waar zijn ze gebleven?

De momenten van stil geluk

Duren veel te kort,

Maar het zijn gouden herinneringen

Wanneer je ouder wordt.

Douwien de Jong

Vrijwilliger zijn...

Is het mysterie van het openstaan voor
En het zich geven aan de ander.

Zonder dat je er wat voor vraagt,
Zomaar jezelf schenken
In de hoop dat de kiem die je geeft
Echt vrucht zal mogen dragen.

Wegwijzer zijn, liefdevol leiden
En soms alleen op de bres staan
Als steun voor de ander.

Vrijwilliger zijn...
Is willen dat anderen van jou genieten
En jezelf als voedsel geven voor de groei
En bloei van jou medemens.

Vrijwilliger zijn...
Is gewoon geven wat je in je draagt.

Het is verrijking voor jezelf
Deugd te hebben aan menselijk contact
Je eigen beperkingen te ervaren
En te laten aanvaarden
En blij te zijn dat je mee mag werken
Aan de opbouw van een beetje samenleving.

Vrijwilliger zijn...
Is een kans om zelf te groeien.

Je krijgt zoveel terug als je zelf geeft.

Thema Bedevaarten 2010

Hoor ons roepen....

Het is een goede gewoonte om op de eerste zondag in maart samen te komen om ons voor te bereiden op ons jaar thema. Dit jaar laten we ons inspireren door de litanie van Maria

Ter overdenking de volgende eretitels.

Spiegel van Gerechtigheid: Viering van Boete en Verzoening

Oorzaak van onze blijdschap: Eucharistieviering zondagmorgen

Ark van het Verbond: Lof met ziekenzegen

Morgenster: Viering op maandag (voor Breda)

Koningin van de vrede: Viering bij vertrek

In de komende weken zal de werkgroep liturgie de thema's nader uitwerken en hopen we dat we genoeg stof tot nadenken en bezinning mogen krijgen.

Beste allemaal,

Graag herinner ik jullie aan Radio Maria Nederland, dagelijks te beluisteren op de middengolf AM 675.

De Getijden worden uitgezonden, als ook eucharistievieringen en programma's.

Ook is er een website te bekijken en te vinden onder

www.radiomaria.nl.

De moeite waard! Veel luisterplezier.

Hartelijk groet,

Elma Bastianen-Luijks

DATA BEDEVAARTEN 2010

Regio West-Brabant/Zeeland:

- * Verzorgde Bedevaart: 5- 6 en 7 juni.
- * Dagbedevaart: 6 juni.

Regio Breda:

- * Verzorgde Bedevaart: 4- 5 - 6 en 7 september
- * Dagbedevaart: 5 september

Prijzen pelgrimage 2010

	West Brabant Zeeland	Breda
Kamer zonder douche en toilet, douche en toilet bevinden zich op de gang	€ 199 p.p	€ 221 p.p.
Tweepersoonskamer met douche en toilet	€ 227 p.p	€ 249 p.p.
Eenpersoonskamer met douche en toilet	€ 238 p.p	€ 261 p.p.
Dagbedevaart volwassenen	€ 28 p.p.	€ 28 p.p.
Dagbedevaart kind t.m 11 jaar	€ 14 p.p.	€ 14 p.p.

(Bank)rekening 5366770 t.n.v. COMITE PRO MARIA BREDA, p/a Argusvlinder 73 te Breda.

Voor overschrijvingen met name via de Rabobank moet men een
“P” voor het rekeningnummer zetten

De penningmeester

Voorzitter:	Pastor Paul Verbeek Mosselstraat 2 4301 JN Zierikzee.	Tel. Privé 06-13134758
Vice voorzitter:	Piet Beulens Vreelandsweg 2 4434 PP Kwadendamme	0113-649311
Secretaris:	Piet Poppelier Cimbaalpad 5 5101 AN Dongen	0162-316924
Penningmeester:	G.W. Lokhoff Argusvlinder 73 4814 SG Breda	076-5145448 06-53752711
Ad. Brekelmans Kastanjestraat 11, 5104 CK Dongen		0162-314755
Br. Roberto van Ginneken Roland Holststraat 71, 4819 HP Breda		076-5216674
Corrie van Gils-Melisse Noordeloosstraat 1, 4761 EX Zevenbergen		0168-327741
Elma Bastianen-Luijks Smitsstraat 28, 4623 XR Bergen op Zoom		0164-250420

Is uw adres juist vermeld?

Zo niet, wilt U dan onderstaande gegevens invullen en zenden aan redactie-adres:

Mevr. C. van Gils-Melisse
Noordeloosstraat 1
4761EX Zevenbergen

NAAM :
ADRES :
POSTCODE :
WOONPLAATS :
TELEFOONNUMMER :