

Totus Tuus: Geheel de uwe!

Beste mensen!

Dat is de wapenspreuk van paus Johannes Paulus II, die op 1 mei a.s. door paus Benedictus XVI zalig verklaard zal worden. De overleden paus heeft een groot vertrouwen in Maria gehad. Vandaar zijn wapenspreuk, die ontleend is aan Maria's antwoord bij het bezoek van de engel Gabriël. Zoals Maria zich geheel en al heeft toegewijd aan God zo heeft Johannes Paulus dat ook gedaan. Tot het uiterste is hij gegaan.

Zijn leven heeft een diepe indruk gemaakt op de hele wereld. Jong en oud zijn door hem bemoedigd. Door zijn reizen heeft hij verbindingen weten te leggen en afstanden kunnen overbruggen. Tijdens zijn bezoek aan België heeft hij ook Onze lieve Vrouw van Beauraing als pelgrim bezocht op 18 mei 1985. De in leven zijnde zieners heeft hij gesproken. Hij heeft zich laten raken door het gouden hart van Maria. Zijn bedevaart heeft de boodschap van de Moeder met het gouden hart een extra impuls gegeven. Hij is hier ter bedevaart gekomen en heeft bij de meidoorn gebeden.

Wanneer hij in april 2005 de overgang maakt van het leven hier op aarde naar het leven bij God zal zijn graf ook bedevaartsoord worden. Veel gelovigen zoeken steun en kracht bij hem. We ervaren dat een dode leeft. Hij wordt een levende schakel tussen de hemel en de aarde. Door hem ervaren we de diepe betekenis van de Verrijzenis van Jezus de Christus. De rechtvaardige leeft ook al is hij gestorven.

Paus Johannes Paulus II roept ons op zoals hij zich geheel aan God en de mensen toe te wijden. Iedereen mag dat met zijn/ haar eigen talenten doen.

Iedereen is enig en uniek, kostbaar in Gods ogen.

Als we zo proberen te bouwen aan Gods rijk op aarde, schittert het gouden hart van Maria en voelen we haar kracht en steun, zoals de overleden paus dit heeft mogen ervaren.

Zalig Paasfeest

Paul Verbeek

Voorzitter

MARIA

Even kom ik met U praten
lieve Moeder, wees gegroet.

Want er is zoveel Maria,
wat ik U vertellen moet.

Maar gij kent mijn vreugd en zorgen,
gij weet alles wat mij deert.

Een moederhart blijft niets verborgen,
hoe een kind zich wendt of keert.

Help mij als er dagen komen,
dat de zon zich niet laat zien

Geef mij dan Uw troost Maria,
ook als ik het niet verdien.

Graag kom ik uw zegen vragen,
voor die mij lief zijn bovenal.

Laat geen oude wonden knagen,
heel ze in dit tranendal.

Laat mij goed zijn voor een ander
laat mij mild zijn telkens weer.

Geef mij steeds een groot vertrouwen
op U Moeder van de Heer.

Deel hebben aan het lijden van de ander

Maria, de moeder van Jezus, heeft weet gehad van de lijdensweg van haar zoon. Zij heeft aan hem geleden zoals vele moeders aan hun kinderen lijden. Maar zij heeft bijzonder aan hem geleden omdat hij een bijzondere bestemming had. Vanaf het begin is zij hem nabij gebleven terwijl hij zijn geheel eigen weg ging. Zij troost en bemoedigt ons in moeilijke tijden. Als onze dierbaren lijden, geeft zij dan ook aan ons de kracht om dit lijden te kunnen dragen?

Als iemand in onze omgeving lijdt,
dan staan wij erbij en we kijken ernaar.
Machteloosheid, woede, verdriet overvallen ons:
een verwijt naar God is snel gemaakt.

Maar de vraag is misschien niet: waar is God in dit lijden?
Dichterbij is de vraag:
waar is de mens, de medemens als iemand lijdt?

Zie ik het lijden van de ander?
Zelfs als die ander ver weg is?

Maria geeft ons een voorbeeld:
weinig woorden, veel nabijheid,
ondanks afstanden van duizenden kilometers.
Het eigen lijden doorstaan
om deel te hebben aan het lijden van de ander
door er bij te blijven,
zo dichtbij als mogelijk en menselijk is.

MARIA

“Maria” heb ik in de mond, zo gauw ik maar ontwaak
“Maria” in de avondstond, voor ‘k aan het slapen raak.
“Maria” bid ik bij mijn werk, nog voor het is volbracht.
“Maria” als ik maar bemerk m’n ijver zonder kracht.
“Maria” spreek ik, zing ik graag, met vrienden van die naam,
omdat met die “Marianaam” niet één verloren gaat.

EEN BEANTWOORD GEBED

Ik vroeg om kracht
en God gaf me moeilijkheden
om me sterk te maken.

Ik vroeg om wijsheid
en God gaf me problemen
om me te leren ze op te lossen.

Ik vroeg om voorspoed
en God gaf me hersens en spieren
om mee te werken.

Ik vroeg om moed
en God gaf me angsten
om te overwinnen.

Ik vroeg om liefde
en God gaf me mensen met moeilijkheden
om te helpen.

Ik vroeg om gunsten
en God gaf me kansen.

Ik kreeg niets waarom ik vroeg.
Ik kreeg alles wat ik nodig had.

FRANCISCUS VAN ASSISI

O Heer, maak mij een werktuig van uw vrede:
zodat ik liefde verspreid waar men elkaar haat,
dat ik vergeef waar men elkaar beledigt,
dat ik verenig waar men strijdt,
dat ik de waarheid spreek waar dwaling heerst,
dat ik het geloof breng waar twijfel terneer drukt,
dat ik hoop wek waar vertwijfeling heerst,
dat ik Uw licht ontsteek waar duisternis is,
dat ik vreugde breng waar leed woont.

O Heer, laat mij er naar streven niet dat ik getroost word,
maar dat ik troost breng,
niet dat ik begrepen word, maar dat ik liefheb.

Want wie geeft, ontvangt,
wie zichzelf vergeet, die vindt,
wie vergeeft, hem wordt vergeven
en wie sterft, ontwaakt ten eeuwigen leven.

Amen

Gebed

Soms als het donker is en leeg in jou,

Ontsteek dan een vlammetje van hoop in je binnenste binnen.

Hou het brandend tot Gods vuur je hart weer verwarmt en je handen
opnieuw vult

Om dan- als nieuw en vol van Gods vuur-

Een vlam van liefde te zijn, waaraan anderen zich mogen warmen

Van: Marlies Lecocq

Beauraing "1971---2011".

*Om enige vrouwelijke inbreng in het bestuur te hebben ,
als ook in het kader van verjonging ,
zal Corrie van Gils gevraagd worden zitting te nemen in het
bestuur.*

*Ik citeer een verslag van de bestuurs vergadering dd 25
september 1987
in de pastorie bij pastoor J van Hooidonk voorzitter van
Pro Maria .*

*Jaren daarvoor in de begin jaren "70 was ik gevraagd door
Piet van der Weegen , "die ik ontmoet had als
ziekenverzorgende van de boottochten op de Henri Dunant"
mee te gaan met de bedevaarten naar Beauraing,ze konden
nog wel" jonge " mensen gebruiken .*

*Vanaf de eerste keer dat ik meegang naar Beauraing was het
de eenvoud die mij aansprak.*

*Alles wat je samen deed en deelde ,was met een lach en een
traan .*

*Van zowat alle priesters die in de loop der jaren zijn
meegegaan en nog meegaan ,
heb ik hun wijding mogen meemaken en ook verschillende
jubilea .*

*In de loop der jaren zijn veel mensen ons ontvallen ,mensen
met wie je intens contact hebt gehad .*

*Mensen die jaren zijn meegegaan als pelgrim ,maar ook
mensen van de verzorgende staf .*

*Ook in mijn prive leven heb ik verschillende keren afscheid
moeten nemen van dierbaren .*

Dat kan je allemaal gebeuren als je je lange tijd ingezet heb voor Beauraing.

In de afgelopen maanden heb ik er veel over na kunnen denken ,eerst in het ziekenhuis na mijn operatie, daarna volgde een lange tijd van revalideren elders , het gaat de goede kant op maar ik heb nog steeds fysiotherapie en ik hoop dat het daar bij blijft maar die zekerheid heb ik nog niet .

Met pijn in het hart heb ik besloten te stoppen met mijn werk voor de bedevaarten naar Beauraing .

Zolang ik het nog kan zal ik proberen propagandiste te zijn om de mensen vanuit Zevenbergen de mogelijkheid te geven mee te gaan naar Beauraing .

Het afgelopen jaar ben ik "65" geworden ,ik heb een kleinzoon van 2 jaar en sinds een maand "de trotse "oma 'van een kleindochter erbij .

Ik hoop daar nu wat meer van te mogen gaan genieten . Lieve mensen , afscheid nemen doe ik niet ,ik hoop nog vaak met U in gedachten , en in gebed bij Maria te mogen zijn .

"zie om naar hoe het gisteren was - kijk vooruit hoe het morgen zal zijn - maar geniet vandaag "

Dat het U allen goed mag gaan.

Hartelijke groeten ,Corrie van Gils –Melisse

Afscheid Corrie van Gils

Tijdens onze bestuursvergadering op 2 april j.l. hebben we afscheid genomen van Corrie.

Haar besluit heeft ons allemaal verrast, maar we moeten het respecteren. 40 jaar heeft Corrie zich op verschillende terreinen enorm ingezet voor onze bedevaart. Veel pelgrims uit Zevenbergen heeft ze warm gemaakt voor de boodschap van de Moeder met het gouden Hart.

Haar inbreng in het bestuur was betrokken en doelgericht. Jarenlang gaf ze door haar inbreng de vieringen vorm en inhoud en dat gold ook voor de Meidoorn. Menig zangkoor wist door haar de weg naar Beauraing te vinden.

Mede hierdoor en door haar vele andere vrijwilligerswerk mocht ze een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Als bestuur waren we terecht trots.

In deze Meidoorn licht ze zelf haar afscheid toe en daar hebben we alle begrip voor.

Toch hebben we haar op passende wijze in het zonnetje kunnen zetten met een beeldje van O.L.V. van Beauraing en een mooie vaas met een afbeelding van Maria.

En last but not least is ze erelid van onze vereniging geworden. Lieve Corrie namens ons allen bedankt voor alle goede zorgen.

Paul Verbeek
Voorzitter

Bijeenkomsten van de propagandistenvergaderingen

Op zaterdag 15 januari kwamen de propagandisten van Zeeland bijeen in het parochiezaaltje in Lewedorp. en op zaterdag 12 februari zaten de propagandisten van de regio Bergen op Zoom bij elkaar in parochiecentrum de Vonk te Steenberg. Beide vergaderingen werden goed bezocht. Bij de terugblik op de bedevaarten mochten we vele en goede positieve berichten horen . De reizen zijn goed en naar tevredenheid verlopen. De terugreis zonder tussenstop bij de 3daagse juni-bedevoort is goed bevallen. De aankomst bij de Raayberg en het afscheid nemen van elkaar daar, kan dan in meer rust verlopen. Verder werd meegedeeld dat Peter Donk en Peter de Kock, respectievelijk na 29 jaar en na 24 jaar, afscheid hebben genomen van de zorgstaf. Nogmaals heel veel dank aan beide Peter's voor al jullie inzet !! Dit betekende ook dat we op zoek moesten naar een nieuwe coördinator Zorg, een taak die Peter de Kock jaren vervulde. In Diana Schats-de Jonge hebben we die gevonden. Welkom Diana! Ook zijn we blij te melden dat Patrick Goverde die vorig jaar, nadat onze organist Ad Hinten ons zo plotseling ontvallen was, in september de muzikale ondersteuning in de vieringen verzorgde, dit jaar ook in juni mee wil gaan. Welkom ook aan jou Patrick.

Vervolgens hebben we de nieuwe posters en inschrijfformulieren doorgenomen en verdeeld. Met extra aandacht dit jaar voor het nieuw opgestelde zorgformulier.

Na nog een gezellig praatje en samenzijn met een glaasje is ieder weer met de nodige posters en papieren huiswaarts gekeerd. Samen gaan we weer extra ons best doen om dit jaar tot een geslaagd bedevaartjaar te maken!! Waarbij ik nogmaals, namens het gehele bestuur, de grote dank wil uitspreken naar alle propagandisten voor al jullie werk! Zonder jullie- geen pelgrims. Zonder pelgrims- geen bedevaart. We kunnen jullie dus niet missen !! Daarom nogmaals heel erg bedankt ! Ook een woord van dank naar de gastvrije ontvangsten die we steeds mogen ondervinden bij de verschillende vergaderlocaties. Hartelijke groet aan ieder, een Zelig Pasen en graag tot ziens in juni in Beauraing. Elma Bastianen-Luijks

Op 17 maart kwamen de propagandisten van Breda samen in de parochiezaal van de Petrus en Pauluskerk te Breda.

De bijeenkomst wordt geopend door de voorzitter P. Verbeek met een woord van welkom.

Mevrouw Dientje... wordt in het zonnetje gezet . Zij heeft vele jaren als propagandiste een groot gebied onder haar beheer gehad. Nu neemt zij afscheid. Als attentie krijgt zij het nieuwste beeldje van Maria uit Beauraing. Ze is er heel blij mee en het zal zeker een mooi plaatsje krijgen. Mevrouw Truus... is al druk bezig haar taak over te nemen, maar mag nog een beroep op haar doen als het nodig is.

In het klooster in Beauraing zijn een aantal zusters teruggekeerd naar het moederhuis in Luxemburg daar zijn jongere zusters voor in de plaats gekomen.

Zo is ook de leiding vernieuwd. De nieuwe overste heet Zuster Anne Christine en de zuster, van het accueil is zuster Anne Françoise.

Mevr. Ellis.... laat weten dat zij voor een koor en dirigent zorgt, dhr. Patrick.... zal in juni het orgel bespelen. dhr. Lars ...zal in september spelen.

Mevr.Ellis.... is de kunstenaar van de getekende Maria in de bovenkerk, mede daarom zal er ook een tekstkaartje worden uitgereikt met die afbeelding erop.

Het thema van de liturgievieringen is dit jaar: *'n Weg naar vrede*. De verschillende subtitels zijn daarvan afgeleid.

Vervolgens worden de formulieren uitgereikt Speciale aandacht wordt gevraagd bij het invullen van het zorgformulier. Hierna werden de verschillende posters, lijsten en enveloppen uitgereikt. Aandacht is gevraagd om mee te zoeken naar de lege plekken in ons bisdom waar geen aandacht meer is voor deze bedevaart en de invulling door propagandisten.

Dankwoord van de Elisabeth Stichting te Breda

Geacht comité

Wij hebben begrepen van onze medewerkster mevrouw Theke Uyl dat u ruim een half jaar geleden op bedevaart bent geweest naar Beauraing. Het is dan bij u de gewoonte om te collecteren tijdens de viering(en). De helft van die collecte mag dan gegeven worden aan een goed doel welk door iemand uit uw groep is aangedragen.

Mevr. Theke Uyl heeft toen voorgesteld en gevraagd om de helft van de collecte dit jaar te mogen besteden aan de restauratie van de kapel van ons zorgcentrum.

Een vraag die u gehonoreerd heeft en dat heeft voor ons het mooie bedrag van € 385,00 opgeleverd. Hiermee draagt u letterlijk en figuurlijk een steentje bij aan de kapel, die ooit door de zuster Alles voor Allen werd gesticht.

Als directeur doet het me goed te horen dat medewerkers in hun vrije tijd zich inzetten voor ondersteuning van de bedevaarten, waarmee heel veel mensen een plezier wordt gedaan. Als ze dan ook nog denken aan hun eigen kapel, om die te steunen, dan ben je daar heel dankbaar voor.

Lof en dank aan uw comité en ook dank aan mevrouw Theke Uyl voor haar mooie suggestie. Alle kleine beetjes helpen ons om de kapel van de stichting Elisabeth Breda in stand te kunnen houden.

Met vriendelijke groet,

Mr. P.H. Smittenaar
Algemeen directeur.

Thema bedevaarten 2011

Op zondag 13 maart jl. heeft een groep van Pastores, Propagandisten en medewerkers het thema voor de komende bedevaarten vastgesteld. Het thema voor de komende bedevaarten is – Een weg naar vrede -

Voor de verschillende vieringen zijn dan de onderliggende thema's:

Viering van Boete en Verzoening: Onvrede

Eucharistieviering op zondagmorgen: Vrede zij U

Lof met ziekenzegen: Hij brengt vrede

Viering op maandag (voor Breda): Koningin van de vrede

Viering bij vertrek: Vrede en alle goeds

De werkgroep liturgie is samen geweest om de thema's verder uit te werken.

DATA BEDEVAARTEN 2011

Regio West-Brabant/Zeeland:

* Verzorgde Bedevaart: 4- 5 en 6 juni.

* Dagbedevaart: 5 juni.

Regio Breda:

* Verzorgde Bedevaart: 3- 4 - 5 en 6 september

* Dagbedevaart: 5 september

Prijzen pelgrimage 2011

De prijzen zijn derhalve als volgt:

	West Brabant/Zeeland	Breda
Kamer zonder douche en toilet, douche en toilet bevinden zich op de gang	€ 199 p.p.	€ 221 p.p.
Tweepersoonskamer met douche en toilet	€ 227 p.p.	€ 249 p.p.
Eenpersoonskamer met douche en toilet	€ 238 p.p.	€ 261 p.p.
Dagbedevaart volwassenen	€ 28 p.p.	€ 28 p.p.
Dagbedevaart kind t/m 11 jaar	€ 14 p.p.	€ 14 p.p.

**(Bank)rekening 5366770 t.n.v. COMITE PRO MARIA BREDA
p/a Argusvlinder 73 te Breda**

Voor overschrijving met name via de Rabobank moet men een “P” voor het rekeningnummer zetten.

De penningmeester.

Nieuw bestuurslid

In de vergadering van december 2010 heeft het bestuur gesproken over de vacature die is ontstaan na het vertrek van Piet Poppelier. Het bestuur heeft Corrie Antens uit Oudenbosch gevraagd of zij belangstelling had om zitting te nemen in het bestuur. Corrie heeft inmiddels positief op deze vraag gereageerd en is nu lid van het bestuur en wij wensen haar veel succes toe.

Piet Beulens, secretaris

Hij trekt met ons mee

Dat is het thema van de vierde Sacramentsprocessie die op 19 juni in het Zuid Bevelandse dorp Kwadendamme zal worden gehouden. Net als vorig jaar trekken vele groepen met ons mee en zal er na de plechtigheid weer een gezellige ontmoeting zijn op het pleintje achter parochiehuis en kerk (en daar wordt natuurlijk ook voor de inwendige mens gezorgd)

Het programma:

14.00 uur Eucharistieviering met pastoor Paul Verbeek in de mooi gerestaureerde Roode Hoeve, Zwaaksedijk 2

15.00 uur opstellen en start processie

16.00 uur Lof in de H. Bonifaciuskerk

16.30 uur opening tentoonstelling “100 jaar muziekvereniging Con Affezione”

Het processiecomité

Beste allemaal,

Ik wil u weer van harte uitnodigen om op zondag 26 juni a.s. te komen genieten van de jaarlijkse Maria-Ommegang in Bergen op Zoom. Deze zal vanaf 15.00 uur vertrekken vanaf het binnenplein van het Markiezenhof.

Het thema dit jaar zal zijn: *Maria, standvastig in Geloof*. Het zou fijn zijn als onze processiegroep van de bedevaart naar Beauraing wat groter in aantal zou zijn. Wie kan/wil zich aansluiten bij ons achter het Beauraingvaandel in de Ommegang? We verzamelen om 14.30 uur op de binnenplaats van het Markiezenhof. Laten we Maria samen met een grote groep vereren en toezingen. Niet alleen in Beauraing tijdens onze bedevaart, maar ook in Bergen op Zoom tijdens 67^e Maria-Ommegang.

Elma Bastianen-Luijks

Beste allemaal,

Graag herinner ik jullie aan Radio Maria Nederland, dagelijks te beluisteren op de middengolf AM 675.

De Getijden worden uitgezonden, als ook eucharistievieringen en programma's.

Ook is er een website te bekijken en te vinden onder

www.radiomaria.nl.

De moeite waard! Veel luisterplezier.

Hartelijk groet,

Elma Bastianen-Luijks

Voorzitter:	Pastor Paul Verbeek Mosselstraat 2 4301 JN Zierikzee.	Tel. Privé 06-13134758
Vice voorzitter/ Secretaris	Piet Beulens Vreelandsweg 2 4434 PP Kwadendamme pjbeulens@zeelandnet.nl	0113-649311
Penningmeester:	G.W. Lokhoff Argusvlinder 73 4814 SG Breda	076-5145448 06-53752711
Ad. Brekelmans Kastanjestraat 11, 5104 CK Dongen		0162-314755
Elma Bastianen-Luijks Smitsstraat 28, 4623 XR Bergen op Zoom		0164-250420
Corrie Antens-Sol Galgestraat 6, 4731 SJ Oudenbosch.		0165-315680

Is uw adres juist vermeld?

Zo niet, wilt U dan onderstaande gegevens invullen en zenden aan redactie-adres:

Mevr. C. van Gils-Melisse
Noordeloosstraat 1
4761EX Zevenbergen

NAAM :
ADRES :
POSTCODE :
WOONPLAATS :
TELEFOONNUMMER :