

De verrijzenis van Jezus

Een engel
zoals bij het begin
wat is nu zijn boodschap
wees niet bang
hij is niet hier
hij is verrezen
hij is uit de dood opgestaan
de steen is weggerold
het graf is leeg
de engel is geen droom
zijn boodschap is echt
wat een vreugde
het is niet te geloven
toch is het waar
Jezus: God redt
Een belofte
Een nieuw en eeuwig verbond
Van God met zijn mensen
Alleluja
Alles wat ademt
Love de Heer
Alleluja

Zalig Paasfeest

Paul Verbeek
Voorzitter



In liefdevolle herinnering aan

Johanna Petronella van Trijp-Goorden

Jo

weduwe van

Johannes Paulus van Trijp

Geboren, Wouw, 12 juni 1914

Overleden, Roosendaal, 24 februari 2014

**Leven is als sneeuw,
je kunt het niet bewaren,
troost is dat jij er was,
uren maanden, jaren.**

Zij is jarenlang een trouwe propagandiste geweest. Gezien haar leeftijd is zij er inmiddels verschillende jaren geleden mee gestopt. Zij heeft net de leeftijd van 100 jaar niet mogen bereiken helaas.



Een loflied voor de Heer, heel mijn leven,
een psalm tot het laatst voor mijn God
Psalm 146

Zuster Augustina Magdalena Maria Klaassen

Geboren, Halsteren, 13 oktober 1924
Ingetreden, 13 mei 1944
Geprofest, 25 november 1945
Overleden, Bergen op Zoom, 3 maart 2014

Vele, vele jaren heeft Zr. Augustina zich ingezet voor de Beauraingbedevaart. 34x is zij zelf mee geweest. Naast zeer toegewijde propagandiste is zij ook jaren actief zorgstaflid geweest en heeft zij bijgedragen dat vele pelgrims mooie dagen mochten beleven in Beauraing.

Jarenlang zijn wij ook gastvrij ontvangen in het Katrientje waar zij woonde voor onze vergaderingen. We zijn haar veel dank verschuldigd.

Maria met het Gouden Hart van Beauraing was ZO belangrijk voor haar. Haar, ook gouden, hart (want ze heeft veel goed werk gedaan!) was er vol van en haar mond liep er echt van over. Ze kwam er zo graag. Samen met haar zus Gerda is zij in 2010 voor de laatste keer op bedevaart mee geweest naar Beauraing.



In liefdevolle herinnering aan

Fon Hazen

weduwnaar van

Toos Paquay

Geboren, Bergen op Zoom, 9 juni 1922

Overleden, Bergen op Zoom, 3 maart 2014

De wereld waarin ik geboren werd:
een boerderij, vol met het leven van kinderen
een vrouw om van te houden
en dieren om voor te zorgen
het land om te bewerken,
de dijken om te bewaken.

's Ochtends vroeg het melken van de koeien
de paarden in de wei,
de zon oven de Kraayenberg
en de schittering van het Scheld,
de geur van versgeploegde aarde
mijn bestaansgrond tot het eind.

†

Leef met de gedachte
dat het begin geen einde is
maar het einde
het begin van alles is

Johannes Bouwens

Jan

Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Ridder in de Orde van Sylvester

Drager van de bronzen erepenning van de gemeente Halderberge

Hij overleed op 17 maart 2014 in de leeftijd van 82 jaar

God,
we moeten soms knokken
om overeind te blijven.
Vechten tegen verdriet,
opboksen tegen onbegrip.
We worden soms gepest
of in een hoek getrapt.
Er zijn zoveel mensen
die teveel van ons eisen
of te hoge verwachtingen
van ons hebben.
Help ons staande te blijven
in de mallemolen
van het leven.

Help ons te ontdekken
dat leven meer is
dan overleven
en achter ons zelf aanhollen
Geef dat we ervaren
dat leven te maken heeft
met tijd en aandacht voor elkaar.
Met liefde geven en krijgen.
Met het delen van brood
maar ook met delen
in elkaars verdriet en blijdschap.
Geef ons het vertrouwen
dat we het leven aankunnen
als U ons vasthoudt.

Voorjaar.

De eerste tekenen worden weer zichtbaar, de natuur maakt zich weer klaar.

Knoppen komen in bomen en struiken, eigenlijk kun je het voorjaar al ruiken.

De eerste planten en bloemen komen uit de grond, waar gisteren nog een kale plek stond.

De zon krijgt ook een andere kleur, heel de wereld een andere geur.

Het leven dat er dan zo plotseling anders uit ziet, waar je dan ook met volle teugen van geniet.

Het weer zo heerlijk zacht, geeft mens en dier weer nieuwe kracht.

God, wij zijn op zoek naar bouwstoffen om van te leven en te groeien.

We zijn op zoek naar warmte en licht, naar liefde en aandacht, naar vriendschap en begrip.

We lijken wel een struik, die wortelt in de aarde, die voortdurend zoekt naar voeding en naar water.

We zijn op zoek naar wat ons draagt, de grond van ons bestaan.

God, wees de grond waarop wij staan.

Geef voeding aan ons leven.

Doe ons groeien en bloeien.

Maak onze wortels taai en sterk, zodat we houvast hebben, als het ooit gaat stormen in ons leven.

Er gaat geen dag voorbij of ergens is bemoedigend de zon opgegaan over velden en bomen, over huizen en mensen.

Er gaat geen dag voorbij of ergens in de grote wereld ontmoeten mensen elkaar met ogen, die zeggen dat het goed is om sámen op weg te gaan.

Ook vandaag is Hij het, die ons tot leven roept. Je ziet het in de ogen van mensen, die elkaar groeten met handen vol vrede en die met de stem van hun hart zeggen, welkom jij.

Er gaat geen dag voorbij of ergens zegent de hemel mensen, die elkaar tot zegen zijn.

Gezegend al die dagen met hun grote en kleine wonderen om ons heen.

Gezegend de wolk met haar vruchtbare regen, gezegend bomen en dieren van het veld en gezegend het stromend water, de vissen en de vogels, de avond en de morgen.

En God zag dat het goed was, een wereld vol wisselende landschappen om er te wonen met velen.

Er gaat geen dag voorbij of ergens is bemoedigend de zon opgegaan over velden en bomen, over huizen en mensen.

Er gaat geen dag voorbij of ergens in de grote wereld ontmoeten mensen elkaar met ogen, die zeggen dat het goed is om sámen op weg te gaan.

Ook vandaag is Hij het, die ons tot leven roept. Je ziet het in de ogen van mensen, die elkaar groeten met handen vol vrede en die met de stem van hun hart zeggen, welkom jij.

Er gaat geen dag voorbij of ergens zegent de hemel mensen, die elkaar tot zegen zijn.

Gezegend al die dagen met hun grote en kleine wonderen om ons heen.

Gezegend de wolk met haar vruchtbare regen, gezegend
bomen en dieren van het veld en gezegend het stromend
water, de vissen en de vogels, de avond en de morgen.
En God zag dat het goed was, een wereld vol wisselende
landschappen om er te wonen met velen.

Goede moeder Maria,
ik zou u willen zeggen vandaag
hoe bezorgd ik ben voor mijn kinderen en kleinkinderen.
Ze leven vaak zo anders dan ik gedroomd heb:
ze leven voor andere waarden
en volgens andere normen.
Ze gaan hun eigen wegen
en soms versta ik niet
wat ze antwoorden op mijn vragen.
Het zijn goede kinderen,
maar hun geloof is zo anders
dan wij vroeger leerden.

Goede moeder Maria,
Gij zult mijn zorgen wel verstaan:
ook uw Zoon ging andere wegen dan gij gedroomd had,
en ook zijn woorden klonken soms zo vreemd.
Zorg voor mijn kinderen en kleinkinderen.
Blijf bij hen als het kruis komt,
laat hen nooit alleen.
Mogen zij, door alles heen,
uw Zoon ontdekken
en de kracht van zijn vergevende liefde. Amen

De kerk

De kerk is daar waar mensen zijn die geven om elkaar geen hoge God zal met hen zijn, maar God dichtbij de grond.
De kerk is daar waar mensen zijn met hart en vurigheid.
niet angstig meer, niet uitgeblust, maar samen toegerust.
De kerk is daar waar mensen zijn de Geest van God gewijd.
De kerk is daar waar vriendschap is, de een de ander kent
geen hoogmoed meer, geen mens is meer, geen hardheid in de leer.
De kerk is hier waar vriendschap is en hier bouwt God een tent.

Propagandistenvergaderingen 2014

Op zaterdag 11 januari in Lewedorp (13 aanwezigen) en zaterdag 8 februari (7 aanwezigen) in Steenberghe hebben weer de jaarlijkse propagandistenvergaderingen plaatsgevonden. Op beide locaties werden we weer hartelijk ontvangen met heerlijke koffie en lekkere koek.

De vergadering werd geopend met het gebed: Moeder van Altijd durende Bijstand, van onze voorzitter vicaris Paul Verbeek. Mededelingen omtrent het bestuur, zorgstaf, propagandisten en pelgrims werden gedaan.

Elma vertelde over de zeer indrukwekkende eucharistieviering in Beauraing op 22 aug. jl. met vele bisschoppen en geestelijken in een overvolle Bovenkerk toen deze, met in haar crypte de Rozenkranskerk, tot Basiliek werd verheven.

Zorgelijke mededeling was dat we als bestuur heel erg betreuren dat we de jaarvergadering in november voor zorgstafleden en propagandisten hebben moeten annuleren vanwege het zeer geringe aantal opgaves! We vertrouwen er op dat we voor de volgende jaarvergadering vele enthousiaste aanmeldingen mogen ontvangen! Vervolgens werden de evaluatiepunten van 2013 doorgenomen en verder aangevuld en een vooruitblik gegeven op de nieuwe bedevaarten voor 2014.

Het jaarthema vanuit Beauraing voor de komende bedevaarten is :
De Eenheid.

Onze koffie- en lunchstopplaats De Bosuil in Jezus-Eik is overgenomen door nieuwe exploitanten en deels verbouwd, maar we kunnen er onder dezelfde condities gebruik van blijven maken met de junibedevaart.

Na het doornemen van de nieuwe inschrijfformulieren werden deze en de posters weer verdeeld.

De vergadering wordt gesloten na uitdrukkelijke dankzegging voor ieders komst, aanwezigheid en alle inzet en iedereen wordt heel veel succes toegewenst! We hopen dat we met een mooie groep pelgrims weer op bedevaart mogen gaan naar Maria met het Gouden Hart. We onderstrepen nogmaals hoe belangrijk onze propagandisten zijn! Want zij moeten het doen: De bedevaart bekend maken en onder de aandacht brengen. De mensen aanspreken en uitnodigen met ons mee te gaan. Zonder propagandisten is er geen bedevaart mogelijk. Dus hierbij nogmaals: heel hartelijk dank en heel veel succes!

Elma Bastianen-Luijks

Propagandisten gezocht !

Het Beauraingcomité Pro Maria bisdom Breda is dringend op zoek naar nieuwe propagandisten.

Wat zijn / doen propagandisten en waarom zijn zij zo belangrijk?

Het woord propagandist(e) betekent verdeler, verspreider, iemand die 'iets' aanbeveelt, die reclame maakt voor 'iets'.

En dat 'iets' is bij ons niet niets! Namelijk de bedevaart naar Maria met het Gouden Hart in Beauraing.

Belangrijke taak is het bekend maken van en vertellen over de bedevaart, mensen persoonlijk uitnodigen om mee te gaan naar

die bijzondere Maria-verschijningsplaats in het Franstalige België.

Tijdens een gezellige propagandistenvergadering worden de nieuwe posters en inschrijfformulieren uitgereikt voor het nieuwe bedevaart-jaar. De propagandisten zijn de contactpersonen tussen de pelgrims en de organisatie. Zij zijn dus van wezenlijk en groot belang! Zonder propagandisten is er geen bedevaart mogelijk! Zij benaderen onze pelgrims en schrijven ze in. Beantwoorden hun vragen of geven die door aan de hoofdpropagandist(e). Het meest ideale is dat er in elke woonplaats een propagandist(e) aanwezig is om de afstand zo klein mogelijk te houden tussen de belangstellenden en de propagandist(e). Bovendien is herkenbaarheid in zijn/haar eigen woonplaats een vaak positief werkende bijkomstigheid. Propagandisten zijn onontbeerlijk om jaarlijks met een mooie groep pelgrims op bedevaart te kunnen gaan!!! Heeft u belangstelling of misschien kent u iemand die u hierop kunt attenderen? Wij zijn heel graag bereid u hierover verder te informeren.

We zien uw reactie heel graag tegemoet.

Hoofdpropagandist Breda: Ad Brekelemans,
tel. 0162-31 47 55

a.brekelmans@bedevaartbeauraing.nl

Hoofdpropagandist Zeeland: Piet Beulens,
tel. 0113-64 93 11

p.beulens@bedevaartbeauraing.nl

Hoofdpropagandiste West-Brabant: Elma Bastianen-Luijks,
tel. 0164-25 04 20

e.bastianen@bedevaartbeauraing.nl

Zie ook onze website www.bedevaartbeauraing.nl

Fietsen van en naar Maria met het Gouden Hart

Zoals u al eerder in de Kerst-Meidoorn hebt kunnen lezen willen we dit jaar in september weer een fietsbedevaart organiseren. Deze keer niet vanuit Oudenbosch naar Beauraing toe zoals in 2007, maar een toertocht in de streek rondom Maria van Beauraing. Het wordt wel een stevige fietstocht voor wielrenners over een afstand van ongeveer 130 km door het glooiende landschap van de Ardennen met nu en dan stevige klimmen. Deze zal plaatsvinden in het 1^e weekend van september tegelijkertijd met de bedevaart uit de regio Breda en we elkaar dus zullen treffen bij Maria met het Gouden Hart.

De wielrenners en hun partners/supporters arriveren op vrijdagavond 5 september, op eigen gelegenheid, op het Accueil bij de Zusters en zullen ook daar verblijven. Na zegening door de pastor vertrekken de renners dan in de morgen van zaterdag 6 september om hun tocht te fietsen. Onderweg zijn er een aantal pauzes voorzien op mooie, inspirerende plaatsen. Bij terugkomst op het Heiligdom bij Maria zullen zij enthousiast ontvangen worden door de pelgrims en verzorgende staf uit Breda. 's Avonds horen we graag de ervaringen en verhalen van de renners en worden zij gehuldigd door de voorzitter van het Comité Vicaris Paul Verbeek. Op zondag is er dan de mogelijkheid om samen het bedevaartprogramma te volgen met 's morgens de hoogmis in de basiliek en 's middags het Lof dat bij goed weer in de tuin der verschijningen zal plaatsvinden. Op zondagavond kunnen we samen genieten van een ontspanningsavond.

Het plan is om, zo mogelijk, op maandag weer huiswaarts te keren. Voor verdere inlichtingen kunt u terecht bij:

Elma en Koert Bastianen-Luijks

Telefoon 0164-250420

Mail: bastianenluijks@online.nl

RKK-vieringen vanuit de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk te Bergen op Zoom.

Dit jaar worden de RKK-vieringen die in bisdom Breda plaatsvinden, uitgezonden vanuit de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk in Bergen op Zoom.

Op zondag 26 januari j.l. vond om 10.30 uur de eerste uitzending plaats. Voorafgegaan door het geloofsgesprek waarin Leo Fijen in gesprek ging met vicaris/pastoor Paul Verbeek.

De overige data van uitzending dit jaar zijn:

Zondag 4 mei, zondag 27 juli, zondag 14 september en zondag 14 december.

Noteert u ze op de kalender ?!!

Wij willen u van harte uitnodigen, zo mogelijk, de vieringen bij te wonen of mee te volgen via de TV. Onze voorzitter van het Comité Pro Maria vicaris/pastoor Paul Verbeek zal er steeds in voorgaan.

Voor laatste informatie t.z.t. zie de parochiewebsite www.rkboz.nl

Heel graag tot ziens,
Elma Bastianen-Luijks

Op zondag 29 juni 2014 wordt u weer van harte uitgenodigd om te komen genieten van de jaarlijkse Maria-Ommegang in Bergen op Zoom. Deze zal vanaf 15.00 uur vertrekken vanaf het binnenplein van het Markiezenhof.

Het thema dit jaar zal zijn: ‘Strijd, Vlucht en Redding’.

Graag met velen aansluiten bij onze Beauraingvaandel in de Ommegang. We verzamelen om 14.300 uur op de binnenplaats van het Markiezenhof. Laten we Maria samen met een grote groep vereren en toezingen. Niet alleen in Beauraing tijdens onze bedevaart, maar ook in Bergen op Zoom tijdens de Maria-Ommegang.

Prijzen pelgrimage 2014

In de Kerst-Meidoorn van 2013 is al een uitleg gegeven voor de prijzen van 2014.

In deze Meidoorn zijn de prijzen nogmaals opgenomen.

	West Brabant/Zeeland	Breda
Kamer zonder douche en toilet. Deze bevinden zich op de gang	€ 219 p.p.	€ 256 p.p.
Tweepersoonskamer met douche en toilet	€ 237 p.p.	€ 284 p.p.
Eenpersoonskamer met douche en toilet	€ 248 p.p.	€ 296 p.p.
Dagbedevaart volwassenen	€ 28 p.p.	€ 28 p.p.
Dagbedevaart kind t/m 11 jaar	€ 14 p.p.	€ 14 p.p.

Bankrekening NL36 INGB 0005366770
t.n.v. COMITE PRO MARIA BREDA
p/a Argusvlinder 73 te Breda.

De penningmeester.

Thema bedevaarten 2014

Op zondag 9 maart jl. hebben Pastores, Propagandisten en medewerkers zich verdiept in het thema:

‘Met Maria bidden om eenheid’

Voor de verschillende vieringen zijn dan de onderliggende thema’s:

Viering van Boete en Verzoening: Verdeeldheid

Eucharistieviering zondagmorgen: Eén rond de tafel van de Heer.

Lof met ziekenzegen: Eén van hart

Viering op maandag (voor Breda): Eén van ziel.

Viering bij vertrek: Eenheid in verscheidenheid.

DATA BEDEVAARTEN 2014

Regio West-Brabant/Zeeland:

- * Verzorgde Bedevaart: 14- 15 en 16 juni.
- * Dagbedevaart: 15 juni.

Regio Breda:

- * Verzorgde Bedevaart: 6 – 7 - 8 en 9 september
- * Dagbedevaart: 7 september

Beste allemaal,

Graag herinner ik jullie aan Radio Maria Nederland, dagelijks te beluisteren op de middengolf AM 675.

De Getijden worden uitgezonden, als ook eucharistievieringen en programma's.

Ook is er een website te bekijken en te vinden onder www.radiomaria.nl.

De moeite waard! Veel luisterplezier.

Kijk ook eens op de site; www.bedevaartbeauraing.nl

Hartelijk groet,
Elma Bastianen-Luijks

Voorzitter: **Vicaris Paul Verbeek** Tel. Privé 06-83215322
Burg. Stulemeijerlaan 8
4611 EE Bergen op Zoom.
E-mail, voorzitter@bedevaartbeuraing.nl

Vice voorzitter/ **Piet Beulens** 0113-649311
Secretaris Vreelandsweg 2
4434 PP Kwadendamme
E-mail, secretaris@bedevaartbeuraing.nl

Penningmeester: **G.W. Lokhoff** 076-5145448
Argusvlinder 73 06-53752711
4814 SG Breda
E-mail, penningmeester@bedevaartbeuraing.nl

Ad. Brekelmans 0162-314755
Kastanjestraat 11, 5104 CK Dongen
E-mail, a.brekelmans@bedevaartbeuraing.nl

Elma Bastianen-Luijks 0164-250420
Smitsstraat 28, 4623 XR Bergen op Zoom
E-mail, e.bastianen@bedevaartbeuraing.nl

Corrie Antens-Sol 0165-315680
Galgestraat 6, 4731 SJ Oudenbosch.
E-mail, c.antens@bedevaartbeuraing.nl

Is uw adres juist vermeld?

Zo niet, wilt U dan onderstaande gegevens invullen en zenden aan redactie-adres:

P.J. Beulens
Vreelandseweg 2
4434 PP Kwadendamme

NAAM :
ADRES :
POSTCODE :
WOONPLAATS :
TELEFOONNUMMER :

