

“Mij kunnen ze doden, maar niet de stem van de gerechtigheid.”

Beste mensen!

Deze woorden sprak bisschop Oscar Romero uit El Salvador enkele weken voordat hij op 24 maart 1980 tijdens het vieren van de Eucharistie vermoord werd.

Het zijn woorden van een profeet. Hij voegde hieraan toe. Als ze me doden zal ik herrijzen in mijn volk.

Nu zal hij binnenkort zalig verklaard worden. Paus Franciscus heeft hem terecht tot martelaar uitgeroepen. Deze stap is een erkenning van vele mensen in Latijns Amerika die opkomen voor de waardigheid van ieder mensenkind, vooral voor de kansarmen, die in het Evangelie een boodschap van echte bevrijding zien.

Bisschop Romero is een man van het volk geworden na de schandelijke moord op de priester Rutilo Grande, die opkwam voor de kansarmen. Romero kondigde nationale rouw af en stelde het regime aan de kaak dat mensen ombracht en de armen arm liet. Nog altijd leeft hij voort in de harten van vele Latijnsamerikanen en hopelijk ook bij ons in Europa.

Wat is het indrukwekkend als je met gevaar voor je eigen leven blijft spreken en opkomen voor de mensen die geen stem mogen hebben.

Zo spreekt de stem van de gerechtigheid over de dood heen.

Dat is Pasen anno nu.

Bisschop Romero helpt ons om het paasmysterie beter te begrijpen. Moge bisschop Romero ons blijven inspireren en onze voorspreker zijn.

Zalig Paasfeest

Vicararis Paul Verbeek
Voorzitter Pro Maria bisdom Breda

Een herinnering aan

Marinus Josephus Maria van Broekhoven
- Rien -

echtgenoot van

Cornelia Maria van Broekhoven-Linders

Geboren, Bergen op Zoom, 23 juli 1932
Overleden, Bergen op Zoom, 22 oktober 2014

In dankbare herinnering aan

Wil Janssen - Stumpel
- Wilhelmina Dorothea Magdalena -

weduwe van

Gerard Janssen

Geboren, Dordrecht, 31 augustus 1918
Overleden, Bergen op Zoom, 18 januari 2015

Overlijden laatst levende zieneres, Gilberte Degeimbre.

Op dinsdag 10 februari jl. is Gilberte Degeimbre op 91 jarige leeftijd, na een verblijf van enkele weken in het ziekenhuis aldaar overleden. Zij was de laatst levende van de 5 kinderen aan wie Maria 33 keer tussen

29 november 1932 en 3 januari 1933 is verschenen in Beauraing. Nog steeds kon Gilberte vol geestdrift en verwondering vertellen over de verschijningen van Maria met het Gouden Hart. Dat bleef zo; zelfs na al die jaren!

Op zaterdag 14 februari vond er om half 11 een plechtige afscheidsviering plaats waarin 3 bisschoppen en menig priesters mee voorgingen. In een overvolle Rozenkranscrypte namen velen afscheid van Gilberte. Mijn man Koert en ik hebben de uitvaart bijgewoond en hebben daar getuigen van mogen zijn. Heel uniek en het raakte ons zeer!

Aan een heel bijzonder tijdperk is een einde gekomen.

Haar lichaam stond voor het Mariabeeld op het verhoogde altaar-gedeelte in de benedenkerk. Een aandoenlijk zicht.

Vele prachtige bloemstukken brachten een bloemenhulde aan deze bijzondere vrouw.

Na de uitvaartdienst werd de baar naar de tuin der Verschijningen gereden en werd deze voor het Mariabeeld geplaatst. Hier werd nogmaals voor haar gebeden en werden er liederen gezongen. Op de plek waar zij als 9 jarig meisje Maria onder de meidoorn heeft aanschouwd en waar zij later zoveel keren gezeten heeft om te bidden. Velen van u hebben dat misschien zelf ook wel eens gezien als wij op bedevaart waren in Beauraing en zij de Rozenkrans in de vroege avond voorbad.

Vervolgens zijn we te voet achter de rouwauto in processie naar de begraafplaats gelopen waar zij ter aarde werd gesteld. Na een afsluitend gebed en zegening door de priester konden de aanwezigen nog een laatste groet aan haar brengen.

Op 14 februari Valentijnsdag, de dag van de Liefde welke vaak uitgebeeld wordt door een hart, is Gilberte thuis mogen komen bij

God en heeft Maria met het Gouden Hart haar zeker omarmd en aan haar hart gedrukt.

Beiden zullen zeer verheugd zijn geweest met het weerzien, evenals dat Gilberte geweest zal zijn met de eerdere zieners en eerder overleden dierbaren.

Dat zij voor altijd in vrede mag rusten.

Via internet kunt u via onderstaande links :

een interview met Gilberte zien en beluisteren van ongeveer 45 minuten.

www.youtube.com/watch?v=wt50PDov_zE

Als ook een kort filmpje van de uitvaartplechtigheid bekijken.

www.matele.be/1000-personnes-pour-les-funeraillles-de-gilberte-degeimbre

We gedenken mevrouw Gilberte Degeimbre met grote genegenheid en respect!

Elma Bastianen-Luijks

Maria bij het kruis.

Er stond een vrouw onder het kruis.
Ze was Hem gevolgd langs alle paden,
door duisternis en lijden,
door eenzaamheid en niet begrijpen.
En nu stond zij onder het kruis.
Zijn moeder, en als geen ander
leed ze mee met haar Zoon.

Maria,
Gij weet wat het is: mee-lijden, je Zoon zien sterven.
Wij bidden U voor alle ouders,
die machteloos staan om het lijden van hun kind
door ziekte, verslaving, depressie of welke reden ook.
We bidden U voor alle ouders, die hun kind verloren.
Wij bidden u voor allen
die mee-lijden onder het kruis van een geliefde,
dat zij staande blijven.
Maria wij danken U om uw voorbeeld
als mee- lijdende vrouw en moeder.

Stil, *Toon Vandeputte*

Stil,
heel stil wordt het
als alle leven is verdwenen.

Stil,
heel stil wordt het
als iedereen je heeft verlaten.

Stil,
heel stil wordt het
als je heel alleen
voor God komt te staan.

Stil,
heel stil wordt het dan
maar dicht bij God voel je:
het leven is niet gedaan.

Horen, zien, spreken. *Toon Vandeputte*

Drie jaar waren ze samen op stap geweest.
Ze hadden gehoord hoe Hij mensen aansprak
en gezien hoe Hij mensen aanraakte.
Zwijgend waren ze Hem blijven volgen.
Nu, reeds drie dagen
hoorden ze niets van Hem
zagen ze Hem niet meer
en hun zwijgen begon te wegen.
Toen voelden ze.....
Wij moeten nu laten horen
wat Hij ons heeft laten horen!
Wij moeten nu laten zien
wat Hij ons heeft laten zien!
Wij moeten nu spreken
zodat Hij verder leeft.

't Wordt Pasen. *Toon Vandeputte*

't Wordt Pasen
als de jong zonnestrallen van buiten
ook bij mensen zichtbaar worden.

't Wordt Pasen
als de naam van de mens naast je
met liefde wordt uitgesproken.

't Wordt Pasen
als de woorden die mensen spreken
elkaar meer vertrouwen geven.

't Wordt Pasen
als de nieuwtjes die we te vertellen hebben
vreugde brengen bij medemensen.

't Wordt Pasen
als het oude verhaal van Jeruzalem
een gebeuren van vandaag mag worden.

Blijf niet staan. *Toon Vandeputte*

Blijf niet staan
bij het graf van herinnering
want het is leeg
maar ga kijken, horen en voelen
hoe Hij verder leeft in mensen.

Kijk in de ogen van mensen
die tijd en inzet vrijmaken
voor de mens die ze ontmoeten
en je zal Hem zien.

Luister naar de woorden
die deze mensen spreken
en zelf ook beleven
en je zal Hem horen.

Voel de levenskracht
die ze voor hun levensopdracht
uit Zijn doen en laten halen
en je zal Hem voelen.

Kijk, luister en voel
en je zal merken “HIJ LEEFT”.

Maria,

Maria, wees onze moeder,
en maak ons tot uw kinderen.

Maak dat wij onze roeping aanvaarden,
zoals Gij bij de boodschap van de engel.

Dat wij graag een dienst bewijzen
zoals Gij bij uw bezoek aan Elisabeth.

Dat wij de soberheid dragen
zoals Gij bij de geboorte van uw Kind.

Dat wij de beproevingen kunnen dragen.
zoals Gij op de vlucht naar Egypte.

Dat wij oog hebben voor de nood van een ander,
zoals Gij op de bruiloft van Kana.

Dat wij bestand zijn tegen het lijden,
zoals Gij aan de voet van het kruis.

Dat wij in gemeenschap met elkaar bidden,
zoals Gij het met de apostelen deed.

Maria, leer ons leven zoals Gij.

Propagandistenvergaderingen 2015

Op zaterdag 31 januari in Lewedorp (12 aanwezigen) en zaterdag 7 februari (4 aanwezigen) in Bergen op Zoom hebben weer de jaarlijkse propagandistenvergaderingen plaatsgevonden. Op beide locaties werden we weer hartelijk ontvangen met heerlijke koffie en lekkere koek.

De vergadering werd geopend met het gebed:

Mededelingen omtrent het bestuur, zorgstaf, propagandisten en pelgrims werden gedaan.

Nadat we in 2013 de najaarsvergadering voor stafleden en propagandisten wegens de geringe belangstelling hadden geannuleerd hebben we op 27 september 2014 de draad weer opgepakt met een bijeenkomst op de pastorie in Bergen op Zoom en waren we te gast bij onze voorzitter Vicaris Paul Verbeek. De agenda van de bijeenkomst lag meer op een Dankjewel dan wel op het vergaderen. Met een goede opkomst mochten we ook aanwezig zijn bij een fijne eucharistieviering in de Mariakapel van het Markiezenhof.

Vervolgens werden de evaluatiepunten van 2014 doorgenomen en verder aangevuld en een vooruitblik gegeven op de nieuwe bedevaarten voor 2015.

Het jaarthema vanuit Beauraing voor de komende bedevaarten is : “Maria is verschenen aan kinderen”. Op zondag 1 maart werden de propagandisten en stafleden uitgenodigd (zie ook de Meidoorn van kerst 2014) voor de verdere uitwerking van het thema.

Bij de verzorgde bedevaart in juni zijn we afgelopen jaar direct van Beauraing naar Bergen op Zoom gereden. Dit is goed bevallen en ook bij de komende bedevaart gaan we dit doen.

Na het doornemen van de nieuwe inschrijfformulieren werden deze en de posters weer verdeeld.

De vergadering wordt gesloten na dankzegging voor ieders komst, aanwezigheid en alle inzet en iedereen wordt heel veel succes toegewenst! We hopen dat we met een mooie groep pelgrims weer op bedevaart mogen gaan naar Maria met het Gouden Hart. We onderstrepen nogmaals hoe belangrijk onze propagandisten zijn! Want zij moeten het doen: De bedevaart bekend maken en onder de aandacht brengen. De mensen aanspreken en uitnodigen met ons mee te gaan. Zonder propagandisten is er geen bedevaart mogelijk. Dus hierbij nogmaals: heel hartelijk dank en heel veel succes!

Piet Beulens

Samenvatting van de bijeenkomst op 20 maart 2015 van de Propagandisten regio Breda e.o.

De voorzitter opent de bijeenkomst met gebed.

Hij vertelde dat de laatste zieneres Gilberte Degeimbre is overleden, zij heeft een heel stemmige uitvaart gekregen met een extra moment waarbij de kist nog even bij de verschijningsplek in de tuin heeft gestaan.

Heel bijzonder linkt deze gebeurtenis met het thema van dit jaar: Maria is aan kinderen verschenen. Bij ons is dit vertaald in Kind van Maria.

Dit jaar is H. Muskens weer bereid om de zang te verzorgen met een samengesteld koor.

Er is een goed overleg geweest met de Zusters. Verder is verteld dat het linkergedeelte in de tuin wordt hersteld.

In de Meidoorn staan vaak alleen overleden bedevaarders of propagandisten van de Bergse kant, bijna nooit van de regio Breda. Als ieder daar extra op let in de krant of door andere informatiebronnen, dan kunnen we in het hele bisdom onze pelgrims herdenken.

Patrick Goverde komt in het Bestuur. Corrie Antens wordt hoofdpropagandist. tel. 0165 315680

Corrie Antens

Wat te doen

Op zondag 7 juni a.s. wordt u van harte uitgenodigd voor de vieringen in het kader van sacramentsdag in Kwadendamme met als thema: *Midden onder u*.

Na de processie van 2013 is besloten om de processie om de twee jaar te organiseren. Dat betekent dat de sacramentsprocessie dit jaar in 2015 weer plaats vindt. De processie wordt dit jaar voor de 7^e keer gehouden en we hopen daarbij op veel belangstelling evenals voorgaande jaren. Het programma voor dit jaar moet nog verder worden uitgewerkt, maar de eucharistieviering om 14.00 uur en vindt plaats in een nabij gelegen boerenschuur.

Op zondag 28 juni 2015 wordt u weer van harte uitgenodigd om te komen genieten van de jaarlijkse Maria Ommegang in Bergen op Zoom. Deze zal vanaf 15.00 uur vertrekken vanaf het binnenplein van het Markiezenhof.

Het thema dit jaar zal zijn: *Met Maria bidden om vrede*. Graag met velen aansluiten bij onze Beauraingvaandel in de Ommegang? We verzamelen om 14.30 uur op de binnenplaats van het Markiezenhof. Laten we Maria samen met een grote groep vereren en toezingen. Niet alleen in Beauraing tijdens onze bedevaart, maar ook in Bergen op Zoom tijdens de Maria-Ommegang.

Op **zaterdag 26 september** is de najaarsbijeenkomst waarbij de staven van de verzorgde bedevaarten en de propagandisten worden uitgenodigd. Deze vindt plaats op de pastorie in Bergen op Zoom.

Prijzen pelgrimage 2015

De prijzen voor 2015 zijn gelijk aan die van 2014.

| | West Brabant/Zeeland | Breda |
|--|-------------------------|---------------|
| Kamer zonder douche en toilet. Deze bevinden zich op de gang | € 219 p.p. | € 256 p.p. |
| Tweepersoonskamer met douche en toilet | € 237 p.p. | € 284 p.p. |
| Eenpersoonskamer met douche en toilet | € 248 p.p. | € 296 p.p. |
| Dagbedevaart volwassenen | € 28 p.p. | € 28 p.p. |
| Dagbedevaart kind t/m 11 jaar | € 14 p.p. | € 14 p.p. |

Bankrekening NL36 INGB 0005366770
t.n.v. COMITE PRO MARIA BREDA
p/a Argusvlinder 73 te Breda.

De penningmeester.

Thema bedevaarten 2015

Op zondag 1 maart jl. hebben Pastores, Propagandisten en medewerkers zich verdiept in het thema:

‘Maria is verschenen aan kinderen’

Voor de verschillende vieringen zijn dan de onderliggende thema’s:

Viering van Boete en Verzoening: Verzoening met de Vader.

Eucharistieviering zondagmorgen: Maria, Moeder van de Heer.

Lof met ziekenzegen: Jezus zegent de kinderen.

Viering op maandag (voor Breda): Kind van Maria.

Viering bij vertrek: Maria is aan de kinderen verschenen.

De werkgroep liturgie zal de thema’s verder uitwerken om zo weer te komen tot mooie vieringen tijdens de bedevaarten.

DATA BEDEVAARTEN 2015

Regio West-Brabant/Zeeland:

- * Verzorgde Bedevaart: 30 – 31 mei en 1 juni.
- * Dagbedevaart: 31 mei.

Regio Breda:

- * Verzorgde Bedevaart: 5 – 6 - 7 en 8 september
- * Dagbedevaart: 6 september

Bestuursleden

Voorzitter: **Vicaris Paul Verbeek** Tel. Privé 06-83215322
Burg. Stulemeijerlaan 8
4611 EE Bergen op Zoom.
E-mail, voorzitter@bedevaartbeauraing.nl

Vice voorzitter/ **Piet Beulens** 0113-649311
Vreelandsweg 2
4434 PP Kwadendamme
E-mail, vice-voorzitter@bedevaartbeauraing.nl

Secretaris: **Corrie Antens-Sol** 0165-315680
Galgestraat 6, 4731 SJ Oudenbosch.
E-mail, secretaris@bedevaartbeauraing.nl

Penningmeester: **G.W. Lokhoff** 076-5145448
Argusvlinder 73 06-53752711
4814 SG Breda
E-mail, penningmeester@bedevaartbeauraing.nl

Elma Bastianen-Luijks 0164-250420
Smitsstraat 28, 4623 XR Bergen op Zoom
E-mail, e.bastianen@bedevaartbeauraing.nl

Patrick Goverde
Alkenoord 204, 2903 XH Capelle aan den IJssel
E-mail, p.goverde@bedevaartbeauraing.nl

Is uw adres juist vermeld?

Zo niet, wilt U dan onderstaande gegevens invullen en zenden aan redactie-adres:

P.J. Beulens
Vreelandseweg 2
4434 PP Kwadendamme

NAAM :
ADRES :
POSTCODE :
WOONPLAATS :
TELEFOONNUMMER :

