

Voor kinderen,
Mensen van goede wil: Vrede

Lieve mensen

Vrede staat met een hoofdletter. Dat is echt de wens voor kerstmis 2016. Er heerst zoveel onvrede dat leidt tot onverdraagzaamheid, haat en geweld.

Hoe kunnen we onze wereld veranderen?

Misschien is het goed eerst in eigen hart te zien en je de vraag te stellen: Leef ik in vrede met mezelf? Met andere woorden: Ben ik tevreden met mezelf? Accepteer ik mezelf zoals ik ben met mijn sterke kanten en mijn zwakke kanten? Immers de vrede in de wereld begint met jezelf. Onlangs was ik bij een jong gezin op bezoek en ze vertelden me hoeveel kracht ze uit hun geloof konden halen wat ze allemaal deden. Het raakte me en ik werd er warm van. Ze zeiden ook dat er veel meer geloof is dan we denken.

Op hun manier leggen ze hiervan getuigenis af.

U als vriend of vriendin van Onze Lieve Vrouw van Beauraing doet dat ook. Doordat u uw hart laat raken door de Moeder met het Gouden Hart, getuigt u van uw geloof en als met Kerstmis over de vrede gezongen wordt, klinkt dat als een bede naar God en een wens voor alle mensen.

Vrede en Alle Goeds
Vicariss Paul Verbeek
Voorzitter



*Als ik oud ben en niemand meer herken
zelfs jouw naam niet meer weet.
Pak dan alsjeblieft mijn hand even beet.
Zeg me gedag en laat me voelen dat je me mag.
Heel misschien dat ik dan even het gevoel herken,
dat ik toch voor iemand....
Nog iemand ben.*

Ter herinnering aan

Leny Geerlings

weduwe van

Wim Matthijs

Overleden, Lepelstraat 20 november 2016
In de leeftijd van 91 jaar

Dankbetuiging

Ssst, even stil zijn,
even maar...

Geluk en verdriet, zoveel meegemaakt
Zo vaak is dit jaar ieders hart weer geraakt.

Het is donker buiten,
zie de sterren stralen
De sneeuwvlokken naar beneden dwalen.
Je wereld ongerept,
alles wit, zo bijzonder.
Een flits van geluk,
het voelt als een wonder

Dat intense gevoel,
maar nu met elkaar
wens ik jou voor het komende jaar.

Sst, nog even stil zijn, even maar...
Gewoon even genieten van elkaar...

Altijd herder

Het lag hen niet,
de roes van grote dromen,
maar wel de zorg van elke dag.

Zij zouden altijd
herders blijven,
verloren in het veld.

Hun moest het daarom overkomen,
half slapend op hun staf,
dat zij de klanken hoorden
van een wonder lied.

Niet één van hen,
die het gebeuren
kon verklaren.

Ze bleven zich bevragen.

En zie, het woord
over en weer gedragen,
wees als een ster de weg.

Kris Gelaude

Het Kerstkind

Als het Kerstkind nu op aarde kwam, waar zou dat kunnen zijn?
Misschien kort bij Rotterdam, of ver weg in Bahrein?
Is het dan blank of zwart, hoe wordt het dan herkend?
Schijnt op die plaats een ster als toen, hoog aan het firmament?

Als het Kerstkind nu op aarde kwam, wie ligt dan in het veld?
Is dat die vredesdemonstrant die strijdt tegen het geweld?
Of is het die soldaat, die voor de vrijheid vecht?
Aan wie wordt door de engelen het Blijde Nieuws gezegd?

Als het Kerstkind nu op aarde kwam, wie zijn de wijzen dan?
Zijn dat de wereldleiders soms uit o zo verre land?
Wat is dan hun geschenk, waar het Kind mee wordt verblijd?
Zou dat een vredesboodschap zijn of oproep tot de strijd?

Als het Kerstkind nu op aarde kwam of is dat Kind er al?
Is het misschien nooit weggeweest, ligt het nog in die stal?
Kom ga dan mee op zoek, naar waar die stal dan staat
Dan komt de vrede toch misschien en is het nog niet te laat.

Hans Cieremans

Het leven is één lang verhaal
van komen en van gaan.
En altijd moet je genoeg kunnen achterlaten
om met iets nieuws te beginnen.
Omarm het nieuwe jaar.
Het komt met het geschenk van tijd.
Om het beste ervan te delen.
Om het risico te nemen van verandering.
Om geluk te vinden in wat op je weg komt.
Om met gratie te zijn wie je bent.

Kris Gelaude

Laat er een tijd zijn

Om op te gaan in een wereld vol van beweging
en een tijd om een rustpunt te zoeken in jezelf

Een tijd om te ontvangen vol verwondering
en een tijd om te geven meer dan je hebt

Een tijd om resoluut je eigen weg te kiezen
en een tijd om alles te doen in verbondenheid

Een tijd om liefde te leren
en een tijd om te voelen hoe kwetsbaar ze maakt

Een tijd om door schoonheid bewogen te worden
en een tijd om door nachten van twijfel te gaan

Een tijd om begeistert te spreken
en een tijd om bewogen te luisteren

Een tijd om de hand aan de ploeg te slaan
en een tijd om te wachten, kome wat komt

Een tijd om vol vertrouwen visioenen te delen
en een tijd om met lege handen te staan

Een tijd om lijden samen te dragen
en een tijd om deemoedig te bidden om kracht

Een tijd om het leven innig te omhelzen
en een tijd om in vrede alles los te laten

Kris Gelaude

Terugkijkend op het bedevaartsjaar 2016

Ook in het begin van 2016 starten we het bedevaartsjaar met de gebruikelijke vergaderingen voor de Propagandisten, 30 januari in Lewedorp en zaterdag 20 februari in Bergen op Zoom. De regio Breda 18 maart. De vergaderingen werden over het algemeen redelijk bezocht. Een terugblik op de vergadering is opgenomen in de Meidoorn van Pasen.

Met het uitreiken van de formulieren kon de werving starten.

In de voorgaande jaren was het gebruikelijk om op de eerste zondag van maart, met pastores, propagandisten en medewerkers, samen te komen om het thema voor de komende bedevaart vast te stellen. Maar omdat we in 2016 het thema volgden wat door het Heiligdom van Beauraing was vastgesteld werd afgezien om in groot verband samen te komen. Wel is het thema verder uitgewerkt door een kleine liturgiegroep om te komen tot vieringen voor de bedevaart.

De beide verzorgde bedevaarten zijn goed verlopen. De vieringen waren goed verzorgd met een fijne sfeer onder de mensen. Bij de junibedevaart waren er een kleine 60 pelgrims verdeeld over twee bussen en bij de septemberbedevaart eveneens een kleine 60 pelgrims ook verdeeld over twee bussen. We zijn de propagandisten zeer dankbaar voor hun inzet om zoveel mogelijk mensen te benaderen voor de bedevaart naar Beauraing.

De eucharistieviering in juni vond dit jaar weer plaats in de Rozenkranskerk. Bij de septemberbedevaart is dat al vele jaren gebruikelijk. De viering in de Rozenkranskerk heeft voor- en nadelen. Bij de voordelen mag genoemd worden, intieme sfeer en gemakkelijker bereikbaar. Bij de viering in de bovenkerk is het aanlopen van de voorgangers met daarvoor de vlaggendragers mooier en is het zicht naar het altaar beter. Iedereen beleefd het op zijn eigen wijze. Hoewel het weer op de zondagmiddag erg twijfelachtig was, werd toch gekozen om de viering van het lof met ziekenzegen in de Tuin te houden. Omdat het ging regenen moesten we met zijn allen onder het afdak aan de zijkant. Misschien wat rommelig maar de moeite waard om de viering buiten te houden.

De vieringen werden opgeluisterd door het Gummaruskoor uit Steenberg. Deze dag werd uiteraard mede gekleurd door de speciale jubileumviering bij gelegenheid van Paul zijn Zilveren Beauraingjubileum. Dit gaf alles toch een extra meerwaarde.

De dagbedevaart is goed verlopen en de pelgrims waren zeer tevreden en zien terug op een mooie dag

Piet Beulens

Opbrengst misintientegeld septemberbedevaart

Tijdens het door Paus Franciscus afgekondigde Heilig Jaar van Barmhartigheid is Moeder Teresa van Calcutta heilig verklaard. Dit gebeurde op zondag 4 september 2016, tijdens onze septemberbedevaart naar Beauraing. Moeder Teresa was stichteres van de Missionarissen van Naastenliefde en Nobelprijswinnares voor de vrede. Zij heeft zich ingezet voor de allerarmsten in India. Tijdens de septemberbedevaart is op zondag en maandag op meerdere momenten stilgestaan bij het inspirerende leven van Moeder Teresa. Als teken van onze verbondenheid tijdens de bedevaart met Moeder Teresa, is besloten de opbrengst van het misintientegeld te bestemmen aan de Missionarissen van Naastenliefde in Rotterdam.

De opbrengst van het misintientegeld van de septemberbedevaart bedroeg € 360 en is door een gift aangevuld tot € 500. Op zaterdag 3 december 2016 hebben vicaris Paul Verbeek, Patrick Goverde, en Melanie van Velzen dit bedrag namens onze bedevaart persoonlijk overhandigd aan de Missionarissen van Naastenliefde, de Zusters van Moeder Teresa, in Rotterdam. Het was een inspirerend en hartverwarmend bezoek. De zusters waren erg verheugd met deze mooie bijdrage, en kunnen hiermee hun barmhartige werken voortzetten.

De helft van het geld van de misintenties van de juni bedevaart is eveneens naar een goed doel gegaan en wel naar het schilderen van twee iconen voor de Egidius-gebeds-groepen die in Bergen op Zoom en Roosendaal in oprichting zijn.

Data vergaderingen propagandisten 2017

Zeeland: zaterdag 21 januari om 10.00 uur in het parochiezaaltje naast de kerk te Lewedorp

Bergen op Zoom: zaterdag 4 februari om 10.00 uur op de pastorie, Burg. Stulemeijerlaan 8, in Bergen op Zoom.

Breda: vrijdag 24 maart om 19.00 uur, in het parochiehuis van de Mariakerk, Mariaplein 1 te Breda.

Donderdag 9 maart 19.00 uur liturgiebijeenkomst in het parochiecentrum Burg. Stulemeijerlaan 8 te Bergen op Zoom.

Wij hopen u allen op de verschillende vergaderingen te mogen begroeten, u ontvangt hiervoor GEEN aparte uitnodiging.

Themabijeenkomst

Gebruikelijk was het om op de eerste zondag van maart te brainstormen over het thema voor de komende bedevaarten. In 2017 volgen we ook weer het thema dat door het Heiligdom in Beauraing wordt vastgesteld. Om die reden zien we af om ook in 2017 hiervoor bij elkaar te komen. Op donderdag 9 maart komt er wel een kleine groep bij elkaar om het thema verder uit te werken. Het thema voor 2017 is “**De door Maria gekozen tuin**”.

Van de penningmeester.

Na de laatste forse prijsverhoging van de bedevaarten hebben we enkele jaren pas op de plaats gehouden. We werkten echter in die jaren niet kostendekkend!

De redenen hiervoor waren het sterk dalend aantal deelnemers aan de bedevaarten, waardoor de indirecte kosten over een steeds kleiner aantal personen moest worden omgeslagen, maar zeker ook de jaarlijkse verhoging van de verblijfskosten op het Accueil. Daarom zijn wij genoodzaakt de prijzen voor deelname aan de bedevaarten in 2017 wederom fors te verhogen en wel met € 15 voor de driedaagse bedevaart in juni en €20 voor de vierdaagse bedevaart in september. Ondanks deze verhoging werken wij ook in 2017 niet kostendekkend!

Wij hopen dat deze prijsverhoging u niet zal doen besluiten af te haken en hopen u in 2017 in grote getalen terug te zien.

De prijzen pelgrimage 2017 zijn nu

	West Brabant/Zeeland	Breda
Kamer zonder douche en toilet. Deze bevinden zich op de gang	€ 234 p.p.	€ 276 p.p.
Tweepersoonskamer met douche en toilet	€ 252 p.p.	€ 304 p.p.
Eenpersoonskamer met douche en toilet	€ 263 p.p.	€ 316 p.p.
Dagbedevaart volwassenen	€ 30 p.p.	€ 30 p.p.
Dagbedevaart kind t/m 11 jaar	€ 15 p.p.	€ 15 p.p.

**Bankrekening NL36 INGB 0005366770
t.n.v. COMITE PRO MARIA BREDA
p/a Argusvlinder 73 te Breda.**

De penningmeester.

DATA BEDEVAARTEN 2017

Regio West-Brabant/Zeeland:

Verzorgde Bedevaart: 10 – 11 en 12 juni.

Dagbedevaart: 11 juni.

Regio Breda:

Verzorgde Bedevaart: 2 – 3 - 4 en 5 september

Dagbedevaart: 3 september

Fotoboekje als herinnering aan de Beauraing bedevaart in 2016.

Van de bedevaart van mei en van sept is er een fotoboekje gemaakt met 24 bladzijden , vol met mooie grote en kleine kleurenfoto's.

Kosten inclusief verzending : twaalf euro !

U kunt deze bestellen door overmaking van 12 euro op IBAN :

NL 69 INGB 000 260 28 40, ten name van J.Wouters Zevenbergen met de duidelijke vermelding graag van uw naam en adres.

Bestuursleden

Voorzitter: **Vicaris Paul Verbeek** Tel. Privé 06-83215322
Burg. Stulemeijerlaan 8
4611 EE Bergen op Zoom.
E-mail, voorzitter@bedevaartbeuraing.nl

Vice voorzitter/ **Piet Beulens** 0113-649311
Vreelandsweg 2
4434 PP Kwadendamme
E-mail, vice-voorzitter@bedevaartbeuraing.nl

Secretaris: **Corrie Antens-Sol** 0165-315680
Lollestraat 18A
4731 GL Oudenbosch.
E-mail, corriesol@gmail.com

Penningmeester: **G.W. Lokhoff** 076-5145448
Argusvlinder 73 06-53752711
4814 SG Breda
E-mail, penningmeester@bedevaartbeuraing.nl

Elma Bastianen-Luijks 0164-250420
Smitsstraat 28, 4623 XR Bergen op Zoom
E-mail, e.bastianen@bedevaartbeuraing.nl

Patrick Goverde
Alkenoord 204, 2903 XH Capelle aan den IJssel
E-mail, p.goverde@bedevaartbeuraing.nl

Is uw adres juist vermeld?

Zo niet, wilt U dan onderstaande gegevens invullen en zenden aan redactie-adres:

P.J. Beulens
Vreelandseweg 2
4434 PP Kwadendamme

NAAM :
ADRES :
POSTCODE :
WOONPLAATS :
TELEFOONNUMMER :