

Sta op!
Hij maakt het verschil!

Lieve mensen!

Dit thema wil ik met u overdenken nu het Paasfeest nadert
Het sluit aan bij het project van trefwoord van de basisscholen,
maar met een eigen invulling.

Pasen is het feest van opstaan, omdat we mogen vieren dat Jezus
opstond uit de lichamelijke dood.

Daarom maakt Hij het verschil. De grootste vijand van ons mensen
heeft door Hem niet het laatste woord. Hierdoor wordt de wereld en
het leven van ons mensen anders.

Het krijgt door de Verrijzenis een nieuwe kleur en betekenis.

Ons leven gaat door ook al zijn we gestorven. Dit gegeven bepaalt
ons doen en laten.

Het kan ervoor zorgen dat we minder angstig zijn. Hierdoor kunnen
we ons vrijer voelen en zo vrijer handelen. Het kan ons helpen om
op te staan tegen onrecht dichtbij en ver weg: de kansarme in onze
eigen stad en parochie, de vluchteling op zoek naar veiligheid en
geborgenheid, de oudere die zorg moet ontberen en warme
aandacht, de jongere die zich niet gehoord voelt.....

Pasen zorgt voor beweging. Als we nog niet ontwaakt zijn uit onze
winterslaap, klinkt nu het appel.

Sta op!

Hij maakt het verschil!

Zalig Paasfeest
Vicararis Paul Verbeek



*Als je mij vasthoudt aan het eind van mijn leven,
heeft het geluk voor mij tot aan mijn doodgeduurd.*

Ter herinnering aan

Leentje Cloin-Timmermans

Helena Adriana Clasina Maria

echtgenote van

Dré Cloin

Geboren, 11 januari 1935 te Dongen

Overleden, 15 januari 2017 te Rijen



Barmhartigheid

Maria Hendrika Gerharda Sonder

“zuster” Riet Sonder

Geboren, 24 december 1924 te Hengelo

Overleden, 14 januari 2017 te Bergen op Zoom

Op weg naar Jeruzalem

De pelgrimage naar Jeruzalem,
het middelpunt van de aarde,
een tocht van jaren,
de tocht van zijn leven
met zijn diepten en hoogten,
de demonen en verzoeken, de verrukking en het eenzame gebed.

De pelgrimage naar het land van verlangen
is niet zonder verdriet
niet zonder angst en kommer
en de bittere harde dood.
Zullen we met Hem meegaan?
Zullen we met Hem meegaan?
Eens beloofden ze het.

Zijn aanhang liep weg
de kerk werd leger.
Laten jullie me ook in de steek?
had Hij gevraagd.
Waar moeten we het dan zoeken?
schrokken ze en ze bleven.
Thomas, die twijfelaar, had het mismoedig gezegd:
laten we ook gaan om met Hem te sterven.
En ze gingen.

De man op een ezel

Hij was maar de man op een ezel, eenvoudig en zonder aanzien.
Zonder grote parade, zonder rode looper onder de voeten, zonder lijfwachten.

Geen speciale veiligheidsmaatregelen, geen agenten,
geen afzettingen en geen geblokkeerde wegen.

Hij was maar de man op een ezel,
de koning der armen, de Messias van dienst.
Zonder troon, zonder triomfantelijke en plechtige ontvangst
van de overheid, zonder diplomatieke aanwezigheid.

Hij was maar een man op een ezel, vol aandacht voor de
minstbedeelden,
vol zorg voor de uitgestotenen
en toch in het verzet tegen uitbuiting en onrechtvaardigheid.

Hij was maar een man op een ezel, de zachtste van alle mensen.
Hij reed op een zacht dier, de hardste stad van alle steden binnen.
Moeten wij dan ook die Man op de ezel in ons leven niet
binnenlaten
en ons grondig veranderen als wij Zijn Naam willen dragen?

Bij Witte Donderdag

Mensen lopen elkaar
zo gemakkelijk voorbij.
Ze groeten in de vlucht
en staan niet stil bij wat omgaat
in andermans en eigen hart.
Totdat het leven zich
in lief en leed intens laat voelen
en er wordt gezocht
naar een hand die vasthoudt
een oor dat luistert
een hart vol begrip.

Wat mensen beroert en bezig houdt
-hun oogopslag, kramp en lach
passeert gewoonlijk ongeziens.
Totdat een mens aan het einde toe
nauwelijks nog tot iets in staat is
en ieder gebaar een laatste groet,
elk gestamel het laatste woord
laatste wil betekenen kan:
die trek om de mond,
die zucht uit de diepte,
die zwakke handdruk, oogopslag.

Toen Jezus van Nazaret
afscheid nam van de wereld,
heeft hij als nooit tevoren
intens met zijn vrienden gesproken;
hen laten horen en zien
uit Wie hij leefde, wat hem heilig is.
Hij heeft het brood met hen gebroken,
het leven gedeeld;
hen zijn beker overgedragen.
Het is mens en wereld
tot op de dag van heden bijgebleven.

Goede Vrijdag

Zoveel uren van verschrikking
en van grenzeloze pijn,
zoveel onverdiende slagen
als er nergens redders zijn,
zoveel zwaar te dragen lasten
bij een onvoorstelbaar leed,
zoveel kwelling, hoon, verneed'ring
dat nu "Goede Vrijdag" heet.

Als je in je eigen leven
ook zo'n nacht van lijden kent,
door het noodlot murw geslagen
en totaal ontredderd bent,
denk dan hoe je Heer en Heiland
al die smarten dragen kon,
maar zie ook de blijde morgen
waarop Hij de dood overwon.

't Is het wonder van het paasfeest
dat ons veel te zeggen heeft.
Na drie dagen vol verschrikking
klinkt de roepstem "Jezus leeft"
Laat dit woord een rijke troost zijn
als je wankelt van verdriet.
Na een nacht van bitter lijden
weer de morgen uitkomst biedt

Paasgedicht

Na de tranen komt de stilte
van de lange, droeve nacht.
Waar harten schuilen in de kilte
die de doelloosheid bracht.

Klinkt er nog een echo in het zuchten
“in uw handen beveel ik mijn geest”?
Of wil men nu alleen maar vluchten
omdat men het duister vreest?

Na de tranen komt het zwijgen
waar de hoop verdwenen is
waar de harten niet meer neigen
naar het woord “verrijzenis”.

Klinkt er nog een echo in het einde
in de woorden “het is volbracht”?
Of moest eerst de schuld verdwijnen
voor de morgen na de nacht?

Na de tranen komt het spreken
van het Lam dat eens geslacht
elke zondemacht doet breken
Na die stilte komt geen nacht.

Want er klinkt een echo in de morgen
dat de vrucht van vrijdag draagt
dat na de zaterdag te zorgen
dat het Woord spreekt,
dat het Woord juicht
dat het Woord opstaat
in elke vraag!

Klein Paaslied

Tussen waken, tussen dromen
in het vroege morgen licht
wordt de steen van 't graf genomen
horen vrouwen het bericht
dat door dood en duisternis J
Jezus leeft en bij ons is
Zij die zich als eerste buigen
over leven in haar schoot
zijn op Pasen kroongetuigen
van nieuw leven uit de dood
Vrouwen hebben Hem ontmoet
weten zich bevrijd voorgoed.
Uit een sprakeloos verleden
weggeschoven, ongehoord
wordt een nieuwe tuin betreden
open is de laatste poort
sluiers worden weggedaan:
het is tijd om op te staan.
Lente kleurt de kale bomen
door het leven aangeraakt
bloeien bloemen aan de zomen
zo wordt alles nieuw gemaakt.
Juichend stemt het leven in
met de toon van het begin.

door Hanna Lam

Thema bedevaart 2017

Het thema voor 2017 is “**De door Maria gekozen tuin**”.

Op woensdag 1 maart en woensdag 5 april is de liturgiegroep bij elkaar geweest om invulling te geven aan de diverse vieringen voor de bedevaarten van juni en september.

Van de penningmeester.

In de Meidoorn van kerst 2016 hebben wij de prijzen voor de bedevaarten van 2017 vermeld met de reden dat de prijzen zijn gestegen in vergelijking met 2016.

De prijzen pelgrimage 2017 zijn

	West Brabant/Zeeland	Breda
Kamer zonder douche en toilet. Deze bevinden zich op de gang	€ 234 p.p.	€ 276 p.p.
Tweepersoonskamer met douche en toilet	€ 252 p.p.	€ 304 p.p.
Eenpersoonskamer met douche en toilet	€ 263 p.p.	€ 316 p.p.
Dagbedevaart volwassenen	€ 30 p.p.	€ 30 p.p.
Dagbedevaart kind t/m 11 jaar	€ 15 p.p.	€ 15 p.p.

**Bankrekening NL36 INGB 0005366770
t.n.v. COMITE PRO MARIA BREDA
p/a Argusvlinder 73 te Breda.**

De penningmeester.

DATA BEDEVAARTEN 2017

Regio West-Brabant/Zeeland:

Verzorgde Bedevaart: 10 – 11 en 12 juni.

Dagbedevaart: 11 juni.

Regio Breda:

Verzorgde Bedevaart: 2 – 3 - 4 en 5 september

Dagbedevaart: 3 september

Bestuursleden

- Voorzitter: **Vicaris Paul Verbeek** Tel. Privé 06-83215322
Burg. Stulemeijerlaan 8
4611 EE Bergen op Zoom.
E-mail, voorzitter@bedevaartbeauraing.nl
- Vice voorzitter/ **Piet Beulens** 0113-649311
Vreelandsweg 2
4434 PP Kwadendamme
E-mail, vice-voorzitter@bedevaartbeauraing.nl
- Secretaris: **Corrie Antens-Sol** 0165-315680
Lollestraat 18A
4731 GL Oudenbosch.
E-mail, corriesol@gmail.com
- Penningmeester: **G.W. Lokhoff** 076-5145448
Argusvlinder 73 06-53752711
4814 SG Breda
E-mail, penningmeester@bedevaartbeauraing.nl
- Elma Bastianen-Luijks** 0164-250420
Smitsstraat 28, 4623 XR Bergen op Zoom
E-mail, e.bastianen@bedevaartbeauraing.nl
- Patrick Goverde**
Alkenoord 204, 2903 XH Capelle aan den IJssel
E-mail, p.goverde@bedevaartbeauraing.nl

Is uw adres juist vermeld?

Zo niet, wilt U dan onderstaande gegevens invullen en zenden aan redactie-adres:

P.J. Beulens
Vreelandseweg 2
4434 PP Kwadendamme

NAAM :
ADRES :
POSTCODE :
WOONPLAATS :
TELEFOONNUMMER :