

God geeft Zijn Zoon,
een koninklijk geschenk

Beste mensen!

Dit thema mogen we overdenken bij het kerstfeest dit jaar. Het is geïnspireerd op het Project uit Trefwoord wat de kinderen volgen op de R.K. Basisscholen.

De maand december wordt steeds meer een periode van geven en ontvangen.

Het begint met de verjaardag van Sint Nicolaas en Kerstmis lijkt het hoogtepunt te worden.

Verrassend blijft het dat we ons best doen in deze tijd om elkaar met attenties te verwennen en onze banden sterker te maken zeker met ons Nederlandse Sinterklaasfeest.

Maar kerstmis is meer dan dat.

We vieren dat midden in de winternacht God zijn mooiste cadeau aan ons schenkt namelijk Zijn Zoon. Hierdoor wordt Hij één met ons: Emmanuel (wat betekent God met ons).

God maakt zich zo kwetsbaar als een pasgeboren kind.

Dit kind zal de wereld redden: Jezus betekent immers: God redt.

God geeft zichzelf aan ons: een groter cadeau kan Hij niet geven aan ons mensen.

Van harte hoop ik dat ons hart vol wordt van dit koninklijk geschenk en dat het iets met ons gaat doen. Moge het een ommekeer in ons hart te weeg brengen zoals we zingen in het vierde couplet van het oude kerstlied: "Midden in de winternacht"

"Keere om, keere om, laat de beltrom horen: Christus is geboren!"

Moge kerstmis 2017 een feest worden waar we geraakt door de geboorte van Jezus onszelf geven aan Hem en ons inzetten voor Zijn Blijde Boodschap hier op aarde!

Zalig Kerstfeest

Vicararis Paul Verbeek

In Memoriam



Geniet ieder jaar van de kleine dingen,
van een kleine bloem die bloeit,
van de vogeltjes die zingen,
van het vlindertje dat stoeit,
van de kleine regendruppels,
van de blijde zonneschijn.

Geniet steeds van die kleine dingen
en jij zult gelukkig zijn.

In liefdevolle herinnering aan

Elizabeth Willemina Vegers Bets

Geboren, 6 april 1927

Overleden, 23 april 2017 te Zevenbergen

Je handen hebben voor ons gewerkt,
Je hart heeft voor ons geklopt
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht
Rust nu maar uit

Met liefde en dankbaarheid denken wij aan

Johanna Petronella de Weert-Luijks

weduwe van

Petrus de weert

Geboren, 21 september 1930

Overleden, 19 mei 2017 te Welberg

Je stond vol in het leven
Je was er altijd voor iedereen
Plots ben je er niet meer
Het gemis is groot
Je blijft bij ons:
In ons hart leef je voort.

In dankbare herinnering aan

Jan Brocatus

weduwnaar van

Ria Brocatus-Henraath

Geboren, 18 april 1946, Steenberg
Overleden , 24 juni 2017 te Breda

Willem van der Riet

WilhelmusCornelis Maria

Pastor

Geboren, 19 oktober 1916 te Dinteloord
Overleden 13 juli 2017 te Bergen op Zoom

In ons ben jij
In ons blijf jij
Van jou zijn wij

Johannes Franciscus de Kock Jan

echtgenoot van

Cornelia Johanna Hensen

Geboren, 15 september 1920 te Steenberg
Overleden 31 juli 2017 te Steenberg

In verdriet en dankbaarheid herdachten wij op 26 augustus 2017
onze lieve en dierbare zus, schoonzus en tante
Apolonia Maria Theresia
Paula van Treijen

geboren Gouda, 1 oktober 1927
overleden Oudenbosch, 20 augustus 2017

Paula is vele keren mee geweest naar Beauraing, naar de Moeder
met het gouden hart.

Aan die vele keren dat ze meeinging bewaarde ze fijne en goede
herinneringen.

Als de dagpelgrims zondags vertrokken zat Paula in haar rolstoel op
een apart plekje te zwaaien zodat we haar goed konden zien.

Nu zullen wij naar Paula zwaaien en haar goede reis wensen op weg
naar haar laatste bedevaart.

Dag Paula en dank je wel voor wie je was, je medemens zijn..

Dank je wel voor wat je ons geleerd heb.

Dank je wel voor je gebeden voor ons.

uit het dankwoordje tijdens haar crematie.

Je handen hebben voor ons gewerkt,
Je hart heeft voor ons geklopt
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht
Rust nu maar uit

Met liefde en dankbaarheid denken wij aan

Toon Neelen

echtgenoot van

Ria Neelen-Rijsdijk

Geboren, 4 september 1941 te Fijnaart
Overleden, 29 oktober 2017 te Bergen op Zoom

Er is een tijd van komen,
er is een tijd van gaan
en de tijd van gaan is nu gekomen

In liefdevolle herinnering aan

Johanna Maria Wilhelmina Suikerbuijk-Gevers Marie

weduwe van

Leonardus Cornelis Suijkerbuijk

Geboren, 5 juni 1923 te Woensdrecht
Overleden, 9 november 2017 te Halsteren

'n Beetje
Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe een beetje
en alle beetjes die je stierf,
't is vreemd, maar die vergeet je.

Het is je dikwijls zelfs ontgaan,
je zegt ik ben wat moe,
maar op een keer dan ben je aan
je laatste beetje toe

Corrie Visser-Buuron

echtgenote van

Wim Visser

Overleden, 9 november 2017 te Steenberg
Corrie is 66 jaar geworden.

Vaarwel mijn lief,
In mijn gedachten blijf jij bij mij zolang ik leef,
Je pillen en pijn kon ik je niet besparen,
Het scheiden van jou is mijn grootste smart,
Slechts je laatste kus kan ik bewaren,
Voor altijd ben jij in mijn hart.

Johanna Martina Maria Boyen – Raadsen

echtgenote van

Simon AdrianusAlphonsus Boyen

Geboren, 31 januari 1932
Overleden, 11 december 2017 te Steenberg

Advent is verlangen.

Als de dagen korter worden
en de luchten donker dreigen
verlangen we dat de Heer ons geeft...

al was het maar wat goedheid
om van onze overvloed te delen
met wie zo weinig heeft

al was het maar wat tederheid
om zachte woorden te spreken
die wonden helen

al was het maar wat geduld
om iedereen op zijn ritme te laten leven,
soms vlug, soms traag

al was het maar wat liefde
om af en toe een mens
met een attentie te bedenken

al was het maar wat inkeer
om in de morgen God te danken
voor de nieuwe dag.

Ik droom van licht

Ik droom van het licht
het licht van de hoop voor alle mensen
dat iedereen, vrij en niet verplicht
voor de ander het goede zal wensen.
Ik droom van een toekomst vol licht.
Heer, laat die droom werkelijkheid worden.

Ik droom van het licht
het licht van de inkeer, van anders gaan leven
dat niemand voor het kwade nog zwicht
maar anderen steeds het goede zal geven.
Ik droom van een waarheid vol licht.
Heer, laat die droom werkelijkheid worden.

Ik droom van het licht
het licht van hartverwarmende en aanstekelijke blijheid
dat ieder mens met een brede lach op zijn gezicht
kan gaan en staan in innerlijke vrijheid.
Ik droom van gemeenschap vol licht.
Heer laat die droom werkelijkheid worden.

Ik droom van het licht
het licht van de blijde verwachting voor velen
want vandaag klinkt het blij bericht
dat God al wat kapot ging in mensen zal helen
Ik droom van een wereld vol licht.
Heer, laat die droom werkelijkheid worden.

Ik vraag me heel veel dingen af: *Heinrich Böll*

Ik vraag me heel veel dingen af
vooral dit ene :

Hoe is het mogelijk
dat een miljard christenen
deze wereld zo weinig
kunnen veranderen,
een wereld van onderdrukking,
een wereld van angst?

Een christelijke wereld
zou een wereld moeten zijn
zonder angst.
En onze wereld is niet christelijk
zolang de angst niet minder wordt,
maar toeneemt
de angst voor het leven
en de mensen
voor de macht en omstandigheden
voor honger en foltering
de angst voor oorlog.

Maar af en toe
is er een christen
en waar die optreedt,
raakt de wereld in verbazing.
Een miljard christenen
hebben de mogelijkheid
de wereld tot verbazing te brengen.

Mensenkind

Mensenkind, vandaag herboren,
blijf geen droom, geen vrome wens,
laat jouw stem voortdurend horen
als Gods hartslag in de mens.
Kom te gast bij alle volkeren
in oost en west., noord en zuid,
Sloop de muren, doof de vuren,
stil de stormen wereldwijd.

Vrede hier vandaag herboren
in jong en oud, groot en klein.
Ga ons voor en kom ons tegen
blijf geen lied, geen kerstrefrein.

Mensenkind vandaag herboren
leg jouw glans op ons gelaat.
Wees het licht in onze ogen
mens van God in woord en daad.

Breng je vredevolle boodschap
naar zwart en blank, naar arm en rijk.
Breek de jarenlange ruzies,
familievetes, rassenstrijd.

Vrede hier vandaag herboren
blijf geen woord wordt werkelijkheid.
Kom ons hart en ziel bewonen
om “goddelijk“ voor elkaar te zijn.

Jezus, nieuw geboren mens *Hein Nackaerts*

Jezus, nieuwgeboren mens, God onder ons,
uw boodschap van vrede hebt Gij gebracht aan eenvoudige herders.
Geef ons het oog van een arme herder, die U weet te ontdekken
in de armen om ons heen,
in de bejaarde die de hele winter amper buitenkomt,
in de eenzame achter het gordijntje,
in de langdurige zieke bij wie niemand komt,
in de vluchteling die angstig door de grootstad dwaalt,
in de stervende die men liefst alleen laat,
in de “welvarende” met zijn zware ogen.
Jezus, geef ons ook een hart van een arme
zodat we elk ander aanvaarden zonder vragen te stellen,
naar ieder kunnen luisteren, heel lang en geduldig,
elkaar bemoediging geven.
Zeg ons nog eens opnieuw dat Kerstmis een tijd is
van verborgen werken van barmhartigheid.

Kerstwens

Zalig kerstfeest aan de jongeren,
die met elkaar op weg gaan
en zoeken naar een zinvol samenleven.
Zij geven God een menselijk gezicht.

Zalig kerstfeest aan de oudere mensen,
die zich onvermoeid blijven inzetten voor anderen
die hun vrije tijd beschikbaar stellen
om anderen te verzamelen tot gemeenschap.
Zij zijn vandaag Gods uitgestoken handen.

Zalig Kerstfeest aan de kerk die herboren wordt
in het geven van onderdak aan zwervers en daklozen
in het opkomen voor de minsten
in de zorg voor het welzijn van iedereen.
Zij maken Gods menswording zichtbaar.

Zalig Kerstfeest aan de vele mensen
die stilletjes en ongekend
gastvrijheid bieden aan een medemens
en in hun buurt mensen in nood nabij zijn.
Zij laten iets ervaren van Gods nabijheid.

Zalig kerstfeest aan onze zieken
en allen die met respect en begrip
met zorg en liefde hen nabij zijn.
Zij stralen iets uit van de helende kracht van Jezus Messias.

Zalig kerstfeest aan u allen
die samen kwam om Jezus te gedenken
en deel te nemen aan zijn eucharistie.
Wij willen Gods zegen voor de mensheid uitstralen.

Verhuis van parochie voor pastoor Hans van Geel

Na 12,5 jaar pastoor te zijn geweest van de Sint Annaparochie en ruim 4 jaar van de Sint Christoffelparochie krijgt pastoor Hans van Geel een nieuwe werkplek binnen bisdom Breda.

Bisschop Liessen heeft hem gevraagd een nieuwe uitdaging aan te gaan. Hans van Geel wordt pastoor van de Sint Franciscusparochie, regio Rucphen, als ook van de drie parochies van de regio Zundert: de H. Trudoparochie te Zundert, de H. Bavoparochie te Rijsbergen en de parochie van de Heilige Drie-eenheid te Klein Zundert.

Op zondag 7 januari is er om 9.30 uur een afscheidsdienst in de Sint Gummaruskerk, Westdam 83 te Steenberg.

Op zaterdag 3 februari wordt Hans geïnstalleerd in Zundert. Op zondag 4 februari in Sint Willebrord.

Wij wensen Hans namens alle pelgrims en medewerkers van het Comité Pro Maria heel veel succes toe in zijn nieuwe werkring en hopen uiteraard dat hij mee blijft gaan als lid van het pastorale team naar Maria met het Gouden hart in Beauraing!

Elma Bastianen-Luijks

De penningmeester.

Deze zomer heeft Ger Lokhoff laten weten te stoppen als hoofdbreancardier voor de septemberbedevaart en als penningmeester van het bedevaartcomité “Pro Maria” Bisdom Breda. Ger ging vanaf 2005 met de septemberbedevaart mee en nam vanaf 2008 de taak van penningmeester op zich. Binnen het bestuur hebben we Ger leren kennen als financieel heel kundig en fijn om mee samen te werken. Dankbaar voor zijn inzet en wij hopen hem nog vaak te ontmoeten op bedevaart. Het penningmeesterschap wordt overgenomen door Patrick Govers, ook kundig op het gebied van financiën gezien zijn dagelijks werk. Patrick gaat de laatste jaren in juni en september mee.

Bergen op Zoom, 31 oktober 2017

Beste Ger,

Met een ernstig gezicht
maak ik voor jou dit bericht.
In 2005 als brancardier begonnen
Het is echt niet verzonnen.
Toen ben je in de voetsporen van Trees naar Beauraing gegaan
koffers sjouwen, moet maar voldaan.
De penningen moesten in 2008 worden beheerd
Ik weet niet of je met dit appèl was vereerd.
Maar door jou werd op iedere cent gelet
Alles bijhouden zeer nauwgezet.
De kascommissie had niet veel te doen
Ze kwamen meer uit fatsoen.
In 2010 begon het algemeen coördineren
Ook daarin mochten we je erg waarderen.
Je inzet zorgde voor een goede sfeer
Alles gebeurde in de stijl van een goede heer.
Al die jaren gaf dit bij ons harmonie en rust
Dat je gezondheid afnam, waren we ons bewust.
Toch zijn we in augustus verschrokken
toen we hoorden over de donkere wolken die optrokken.
Het betekende voor jou het moeten loslaten van voor ons
belangrijke taken
maar deze bedevaart wilde je gelukkig niet staken.
Zo kunnen we laten zien hoe we jou waarderen
en wat mochten we veel van je leren.

Moge Beauraing een plaats behouden je hart en leven
daarom hebben we als herinnering het Lievevrouwbeeldje gegeven.

Nu een mand met wat lekkernij
hopelijk maakt dit je hart ook blij.

Dank voor alles wat we mochten delen
in de afgelopen jaren met zeer velen.

Opbrengst misintientiegeld juni- en septemberbedevaart

Na de junibedevaart hebben we €525,00 (helft van het misintientiegeld) overgemaakt aan Corry Elzackers van de Stichting Floriana in Bergen op Zoom.

Deze stichting zet zich anno 2016 al een kwart eeuw in voor Poolse kinderen in Szcecin. Door de vriendschapsband van Bergen op Zoom met deze stad heeft Corry het lot aangetrokken van de kansarme kinderen aldaar

Van het misintientiegeld van de vieringen bij de bedevaart in september werd de helft ook geschonken aan een goed doel. Zo is er een mooi bedrag van € 350,00 over gemaakt naar de Parochie Heilige Geest te Rijen voor de Actie Magdalena-kinderen. (naar de naam Maria Magdalena-kerk te Rijen) De Parochie Heilige Geest (dorpen Rijen, Hulten en Molenschot) heeft via de Magdalena-kinderen sinds het begin van de actie in 1987 25 kinderen financieel geadopteerd uit het dorp Tela in Honduras, één van de 560 SOS kinderdorpen wereldwijd. SOS Kinderdorpen is een goed doel dat hulp biedt aan kansarme kinderen in 134 landen en gebieden. Ze helpen weeskinderen maar ook kinderen die de zorg van hun familie zijn verloren of dreigen te verliezen. Want om zich te kunnen ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen moeten kinderen, waar ook ter wereld, kunnen opgroeien binnen de veiligheid van een liefdevolle familie. SOS kinderdorpen begint daarom bij de basis: een liefdevolle en veilige familie voor ieder kind.

Terugkijkend op het bedevaartsjaar 2017

Evenals voorgaande jaren werden in Lewedorp, Bergen op Zoom en Breda bijeenkomsten gehouden ter voorbereiding op de bedevaarten van juni en september. Hoewel de belangstelling varieerde van goed naar gering was er de mogelijkheid terug te kijken naar de bedevaarten van 2016 en vooruit te zien naar de bedevaarten van juni en september 2017.

Ook in 2017 namen we het thema dat door het Heiligdom van Beauraing was vastgesteld. Voor de diverse vieringen kwam weer een kleine liturgiegroep bij elkaar om het thema verder uit te werken. Het thema voor 2017 was “**De tuin gekozen door Maria**”

De beide verzorgde bedevaarten zijn goed verlopen. De vieringen waren goed verzorgd met een fijne sfeer onder de mensen. Bij de juni bedevaart waren er een kleine 60 pelgrims verdeeld over twee bussen. De dagpelgrims kwamen deze keer zelfs met een dubbeldekker vanwege de grote deelname! Bij de september bedevaart waren eveneens een kleine 60 pelgrims ook verdeeld over twee bussen. We zijn de propagandisten zeer dankbaar voor hun inzet om zoveel mogelijk mensen te benaderen voor de bedevaart naar Beauraing.

De eucharistievieringen en de vieringen van boete vonden plaats in de Rozenkranskerk en het Lof met ziekenzegening in de Tuin der Verschijningen.

De vieringen op de zondag in juni werden opgeluisterd door het Basiliiekkoor uit Hulst en het West-Zeeuws-Vlaams gregoriaans koor. Bij de september bedevaart was het samengestelde koor uit Etten-Leur present om de vieringen mede te verzorgen.

De dagbedevaart is goed verlopen en de pelgrims waren zeer tevreden en zien terug op een mooie dag

Piet Beulens

Data vergaderingen propagandisten 2018

Zeeland: zaterdag 20 januari om 10.00 uur in het parochiezaaltje naast de kerk te Lewedorp

Bergen op Zoom: zaterdag 3 februari om 10.00 uur op de pastorie, Burg. Stulemeijerlaan 8, in Bergen op Zoom.

Breda: vrijdag 9 maart om 19.00 uur, in het parochiehuis van de Mariakerk, Mariaplein 1 te Breda.

Wij hopen u allen op de verschillende vergaderingen te mogen begroeten, u ontvangt hiervoor GEEN aparte uitnodiging.

Informatie-bijeenkomsten voor de bedevaart naar Beauraing

Sinds een paar jaar worden er op verschillende plaatsen in het bisdom Breda informatiebijeenkomsten gehouden betreffende de bedevaart naar Beauraing. De bijeenkomst start met een gebed. Onder het genot van een kopje koffie of thee wordt er aansluitend aan de hand van een PowerPoint-presentatie of foto's verteld over hoe de bedevaartsdagen verlopen op het heiligdom. Het programma wordt doorgenomen en uiteraard is er alle ruimte voor vragen. We hebben dankzij deze bijeenkomsten steeds nieuwe gasten mogen begroeten en dat is natuurlijk heel fijn, want daar doen we het mede voor. We hopen dat een groeiend aantal pelgrims de weg naar Maria met het Gouden Hart mag weten te vinden.

De nu geplande bijeenkomsten zijn:

Maandag 19 februari: 19.00 uur in de Gummaruskapel, Westdam 83, Steenberg

Maandag 9 april: 19.30 uur zaaltje St. Josephpastorie, St. Josphestraat 2, Roosendaal

Donderdag 19 april: 19.00 uur in de Lourdesgrot van de Lourdeskerk, Prins Bernardlaan 66, 4615 BD Bergen op Zoom.

Elma Bastianen Luijks

Prijzen bedevaarten 2018

Na de prijsverhoging voor de bedevaarten in 2017 hebben we besloten voor de bedevaarten in 2018 weer even een pas op de plaats te maken en geen verdere prijsverhoging toe te passen. Het aantal deelnemers aan de bedevaarten blijft echter onvoldoende om de volledige kosten van de bedevaarten te kunnen dekken. Toekomstige prijsstijgingen zijn dus zeker niet uitgesloten! We blijven hiervoor afhankelijk van het jaarlijkse aantal deelnemers aan de bedevaarten. Wij hopen in 2018 weer vele deelnemers te mogen verwelkomen.

De prijzen voor de bedevaarten in 2018 zijn:

Verzorgde bedevaart	West Brabant/ Zeeland	Breda
Eénpersoonskamer zonder sanitair *	€ 234 p.p.	€ 276 p.p.
Tweepersoonskamer zonder sanitair *	€ 234 p.p.	€ 276 p.p.
Eénpersoonskamer met sanitair	€ 263 p.p.	€ 316 p.p.
Tweepersoonskamer met sanitair	€ 252 p.p.	€ 304 p.p.

* Toilet en douche bevinden zich op de gang.

Dagbedevaart	West Brabant/ Zeeland	Breda
Volwassenen	€ 30 p.p.	€ 30 p.p.
Kinderen t/m 11 jaar	€ 15 p.p.	€ 15 p.p.

Alle betalingen dienen rechtstreeks te worden voldaan op rekeningnummer NL36 INGB 0005 3667 70 ten name van Comité Pro Maria Breda te Capelle aan den IJssel.

Patrick Goverde,
penningmeester

DATA BEDEVAARTEN 2018

Regio West-Brabant/Zeeland:

Verzorgde Bedevaart: 2 - 3 en 4 juni.

Dagbedevaart: 3 juni.

Regio Breda:

Verzorgde Bedevaart: 1 - 2 – 3 en 4 september

Dagbedevaart: 2 september

Graag wensen wij U, en de Uwen
een Zelig Kerstmis en een
Gelukkig Nieuwjaar

Bestuursleden

- Voorzitter: **Vicaris Paul Verbeek** Tel. Privé 06-83215322
Burg. Stulemeijerlaan 8
4611 EE Bergen op Zoom.
E-mail, voorzitter@bedevaartbeauraing.nl
- Vice voorzitter/ **Piet Beulens** 0113-649311
Vreelandsweg 2
4434 PP Kwadendamme
E-mail,vice-voorzitter@bedevaartbeauraing.nl
- Secretaris: **Corrie Antens-Sol** 0165-315680
Lollestraat 18A
4731 GL Oudenbosch.
E-mail, corriesol@gmail.com
- Penningmeester: **Patrick Goverde** 06 – 25358468
Alkenoord 204,
2903 XH Capelle aan den IJssel
E-mail, penningmeester@bedevaartbeauraing.nl
- Elma Bastianen-Luijks** 0164-250420
Smitsstraat 28, 4623 XR Bergen op Zoom
E-mail, e.bastianen@bedevaartbeauraing.nl

Is uw adres juist vermeld?

Zo niet, wilt U dan onderstaande gegevens invullen en zenden aan redactie-adres:

P.J. Beulens
Vreelandseweg 2
4434 PP Kwadendamme

NAAM :
ADRES :
POSTCODE :
WOONPLAATS :
TELEFOONNUMMER :