

Goed nieuws voor alle mensen
Jezus is geboren!

Beste mensen!

Dit thema wil ik met u overdenken bij het kerstfeest dit jaar. Het is geïnspireerd op het Project uit Trefwoord wat veel kinderen volgen op de R.K. Basisscholen en als thema draagt: Iedereen telt mee. Dat is de ondertoon van het goede nieuws. Het is bestemd voor alle mensen, niemand uitgezonderd.

Jezus is immers geboren voor iedereen!

Door Hem kan God de wereld veranderen. Dit kleine kind weet de harten te raken en een ommekeer tot stand te brengen. Herders en wijzen komen hem prijzen bezingt een kerstlied en daarmee geven we aan dat Hij heel wat teweeg gaat brengen bij mensen van allerlei verschillende achtergronden.

Hij blijft ons uitnodigen om onszelf in te zetten voor de mens in nood en de mens, die aan de rand van de samenleving terecht is gekomen. Daarom strekt het kerstkind in de stal zijn handen uit naar u en mij.

Zo zal de wereld van het kwaad en kwade machten verlost worden. Duisternis maakt plaats voor licht. Droefenis wordt veranderd in blijdschap.

Dat is het goede nieuws dat voor het eerst klonk op de velden bij Bethlehem.

Moge wij vervuld van de Blijde Boodschap met de herders en de wijzen Jezus prijzen.

Een gezegende Advent en alvast een Zalig Kerstfeest

Vicararis Paul Verbeek

In Memoriam

Als het lichaam niet meer wilt
en het leven wordt een lijden
kan men dankbaar zijn
dat God het komt bevrijden

Piet Etienne

Geboren, 3 september 1941
Overleden, 27 juni 2018

Haar hart klopte tot het laatst voor anderen,
maar had geen kracht meer voor zichzelf.
Na een goed leven ben je nu naar boven gegaan,
maar in onze harten blijf je altijd voortbestaan

Cor de Jong - Luijks

weduwe van

Piet de Jong

Geboren, 29 februari 1932
Overleden, 8 september 2018

“Hey ma, hoe is het?” “Stillekes aan hè!”
Dat was dan steevast haar antwoord.

In liefdevolle herinnering

Adrie van Nispen - Suykerbuyk

weduwne van

Jac van Nispen

Geboren, 19 augustus 1935 te Welberg
Overleden , 20 september 2018 te Zegge

Afwachten. *Van Antoon Vandeputte*

Wie een kind verwacht
telt de dagen af
en droomt reeds van de dag
dat het kind er zal zijn.

Net als Maria de dagen aftellen
En samen op zijn geboorte wachten.
Al de verhalen en de dromen
aan elkaar vertellen
die de komst van dit kind oproepen.
Ons huis klaarmaken
zodat elkeen die nu reeds binnenkomt
voelt dat het kind welkom is.
Met verlangen de naam uitspreken
die straks op de dag van zijn geboorte
met vreugde zal klinken: Jezus.

Advent is volop dromen van de dag
dat dit goddelijk kind er zal zijn.

Kerstmis. *van Antoon Vandeputte*

Twee mensen geloofden in hun droom.
Ze kregen een goddelijk kind.

Hun dromen wilden ze doorgeven.
Het kleine kind gaven ze een thuis.
Het kleine kind gaven ze een toekomst.
Het kleine kind leerden ze God kennen.

Het kind van deze twee mensen
Werd zo de toekomst voor onze wereld.

Mag dit Kind mee
Jouw toekomst maken?

God is liefde. *van Phil Bosmans*

Dit is de meest verrassende boodschap
die tot ons komt uit
dat nieuwe boek voor deze tijd
het oude evangelie,
waarin het humanisme van God
beschreven staat.

Het is de meest menselijke
en de meest goddelijke boodschap
aller tijden.

Het tegenovergestelde
van alle gangbare ideologieën.

Het evangelie is geen leer.

Het evangelie is leven.

Het vraagt geen professoren.

Het heeft getuigen nodig!

Breng Jij misschien die langverwachte vrede?

Tekst: De Graankorrel.

Een enkel woord
van vrede
brengt duizendmaal
meer licht
dan honderdduizend boeken
die de nacht
vervloeken.

Wat mogen wij
dan hopen wanneer
op deze Kerst ook ik
en jij en jij
en jij.....

en zij
en hij en wij
en nog
miljoenen mensen
elkaar echt
vrede wensen.

Een hemels
breed verschil

In 't holste
van de nacht komt
vrede voor de
dag!

Ik adem lichtjes.

Frans Boddeke van de Redemptoristen heeft onderstaand meditatief gedicht geschreven.

Ik zie in de kapel het grote kruis
Bij het grote kruis staat de paaskaars
Zinnebeeld van Jezus' dood en verrijzenis
Ik zie het tabernakel: mysterievol huis
Ik zie de flauw schijnende godslamp
Ik zie de kerststal met de pasgeboren Jezus
Veel warme lichtjes.

Kerkbezoek hoort bij Kerstmis
Maar prioriteit heeft de kerstdis na de nachtmis
De kerstsfeer thuis gaat boven alles
De geboorte van Jezus is van betrekkelijker aard
Maar toch, de mensen zoeken Hem.

Jezus is van goddelijke komaf
Hij is van Gods gesteldheid
Hij is zelfs Gods eigen zoon
De absoluut Onkenbare wordt kenbaar in Jezus
Maar ook in ieder mens
Jezus bidt toch niet alleen tot Zijn Vader
Hij bidt: Onze Vader
Ieder mens is van Gods niveau
Ik ga zitten bij deze bedwelmende gedachte.

Jezus is het wonderkind omdat hij tijdens zijn leven
de wonderman is; hij loopt over water, hij bedaart
een storm, hij geeft duizenden te eten van weinig,
hij geneest wie tot hem komt in hopeloosheid,
hij redt uit de dood. De wonderman.

Opvalt dat de wonderman nooit pronkt met zijn wonderen
Opvalt dat men amper over zijn machtige daden spreekt
Opvalt dat Jezus met zijn optreden object wordt
van haat en ketterij, van verdeling en onvrede

Opvalt dat men ook in onze tijd graag vasthoudt
aan de letterlijke tekst van zijn geboorteverhaal
Opvalt dat velen in de boreling enkel een schattig wit kindje zien.

Heer koster dooft de paaskaars en de kerstvlammetjes
Ik doe de kraag van mijn jas omhoog
Ik adem lichtjes,

Terugkijkend op het bedevaartsjaar 2018

Evenals voorgaande jaren werden in Lewedorp, Bergen op Zoom en Breda bijeenkomsten gehouden ter voorbereiding op de bedevaarten van juni en september. Hoewel de belangstelling varieerde van goed naar gering was er de mogelijkheid terug te kijken naar de bedevaarten van 2017 en vooruit te zien naar de bedevaarten van juni en september 2018.

Ook in 2018 namen we het thema dat door het Heiligdom van Beauraing was vastgesteld. Voor de diverse vieringen kwam weer een kleine liturgiegroep bij elkaar om het thema verder uit te werken. Het thema voor 2018 was **“Maria is ook aan jongeren verschenen”** Bij het uitwerken van de vieringen hebben wij het omschreven als **“Met Maria ja tegen het leven zeggen”**

De beide verzorgde bedevaarten zijn goed verlopen De vieringen waren goed verzorgd met een fijne sfeer onder de mensen. Bij de junibedevaart waren er 63 pelgrims, verdeeld over twee bussen. Bij de dagpelgrims was er dit jaar te weinig belangstelling om vanuit Zeeland een bus te laten rijden terwijl er vanuit Bergen op Zoom en omstreken 76 pelgrims op de zondag naar Beauraing gingen. Bij de septemberbedevaart waren 60 pelgrims ook verdeeld over twee bussen. Ook een volle bus met dagpelgrims samen met het koor zorgden voor een mooie toevoeging aan de zondag. We zijn de propagandisten zeer dankbaar voor hun inzet om zoveel mogelijk mensen te benaderen voor de bedevaart naar Beauraing.

De eucharistievieringen en de vieringen van boete vonden plaats in de Rozenkranskerk en het Lof met ziekenzegening in de Tuin der Verschijningen.

De vieringen op de zondag in juni werden opgeluisterd door het Gemengd koor Langdonk uit Roosendaal.

Bij de septemberbedevaart was het samengestelde koor uit Etten-Leur present om de vieringen mede te verzorgen.

De dagbedevaarten zijn goed verlopen en de pelgrims waren zeer tevreden en genoten van een mooie dag.

Speciale jubilea en tevens afscheid van een trouw staflid van de junibedevaart.

Het was weer een speciale junibedevaart dit jaar. Mede ook vanwege de jubilea van Piet Beulens en Diny Witteveen die tevens afscheid nam als staflid na 25 jaar trouwe dienst. We gaan je zeker missen Diny. Ook op de Bonte Avond natuurlijk waar je je vele jaren zo op en top voor hebt ingezet. Heel veel waardering daarvoor!! Naast hele serieuze heb je ook hilarische acts en sketches ten tonele gebracht, alleen en samen met ‘andere grote artiesten’! Tot tranen toe werd er gelachen!

Maar Diny, meer nog gaan we je missen als persoon, je hartelijkheid, betrokkenheid en jÓuw gouden, warme hart wat je ook steeds naar de pelgrims toe liet zien!

Piet Beulens mocht zijn 40-jarig jubileum vieren, waar hij zichzelf niet eens van bewust was en niets van in de gaten had! 40 jaar trouwe dienst als bestuurslid, zorgstaflid, hoofdpropagandist van Zeeland, je zitting in de liturgiegroep, het mede verzorgen van alle drukwerk wat gedaan wordt voor de bedevaart. Van boekjes van alle kerkdiensten, uitgaves van De Meidoorn tot de posters en de vele formulieren waarmee de propagandisten op pad gaan om bekendheid te geven aan de bedevaart en pelgrims in kunnen schrijven die mee willen gaan. Een duizendpoot dus, die veel kilometers maakt!

Wat was het mooi om de verrassing en de ontroering te zien op jullie gezichten bij de onverwachte komst naar Beauraing van jullie dierbaren! Een emotionele ontlading was duidelijk zichtbaar.....

Bij de Raayberg, voor ons vertrek naar Beauraing, namen we al afscheid van Mieke als staflid. Gelukkig dat zij met Nick en Luuk (o)ma Lenie en ons uit kwam zwaaien. Konden we haar allemaal samen Dank-je-wel zeggen. Mieke is 15 jaar meegegaan als verpleegkundige.

Door de jaren heen hebben veel pelgrims ook jouw zorgende handen mogen ervaren.

Namens alle medewerkers van het Comité spreken wij nogmaals onze hartelijke dank uit aan ieder van jullie voor de zovele jaren van aandacht, zorg aan en meeleven met onze meereizende pelgrims. Het heeft hen allen goed gedaan en nieuwe, positieve kracht gegeven!

Wij wensen jullie alle goeds toe!

Misintentiegeld junibedevaart 2018

Jaarlijks gaat de helft van het misintentiegeld naar een bijzonder doel dat door de staf wordt aangedragen.

Het bedrag van € 555,00 is dit jaar geschonken aan het Nederlands Brandwondencentrum, t.b.v. de jaarlijkse jeugdkampen Extra mooi was het om dat persoonlijk aan Ellen Goossens (dochter van staflid José), mede lotgenoot en nu leidinggevende bij het jeugdkamp, bij terugkomst bij de Raayberg te kunnen overhandigen

Misintentiegeld septemberbedevaart 2018

Van 22 tot en met 29 januari 2019 vinden de Wereldjongerendagen plaats in Panama. Op deze Wereldjongerendagen staat Maria centraal. Paus Franciscus noemt Maria een voorbeeld, een rolmodel voor jongeren en hij nodigt de jongeren uit om zich het verleden te herinneren, moed te hebben voor het heden en hoop voor de toekomst.

De helft van het misintentiegeld van de afgelopen septemberbedevaart naar Beauraing zal worden overhandigd aan de jongeren vanuit ons Bisdom Breda die naar de Wereldjongerendagen in Panama gaan. Wij wensen hen veel devotie en bidden dat Maria ook tot hen zal spreken, zoals zij velen van ons ook in Beauraing aanspreekt.

Uitnodiging

Verblijdt het hart van uw dienaar Heer

Ik richt me tot U vol vertrouwen.

Op 23 april 2019 is het 25 jaar geleden dat ik in de H. Maria Magdalenakerk te Goes door mgr. H. Ernst tot priester gewijd ben voor het bisdom Breda. Graag wil ik dit met u vieren in de Sint Gertrudiskerk te Bergen op Zoom met een Eucharistieviering uit dankbaarheid op 23 april om 19.00 uur. Hierna is er een gezellig samenzijn in de aula van het Mollerlyceum.

Van harte welkom

Paul Verbeek

Data vergaderingen propagandisten 2019

Zeeland: zaterdag 26 januari om 10.00 uur in het parochiezaaltje naast de kerk te Lewedorp

Bergen op Zoom: zaterdag 2 februari om 10.00 uur op de pastorie, Burg. Stulemeijerlaan 8, in Bergen op Zoom.

Breda: vrijdag 22 maart om 19.00 uur, in het parochiehuis van de Mariakerk, Mariaplein 1 te Breda.

Wij hopen u allen op de verschillende vergaderingen te mogen begroeten, u ontvangt hiervoor GEEN aparte uitnodiging.

Prijzen bedevaarten 2019

Wij zijn verheugd dat we voor de bedevaarten in 2019 geen genoodzaakte prijsstijgingen hoeven door te voeren. De prijzen voor de bedevaarten in 2019 zullen gelijk blijven aan voorgaande jaren. We blijven echter nog steeds afhankelijk van het jaarlijkse aantal deelnemers aan de bedevaarten.

Wij hopen in 2019 weer vele (nieuwe) deelnemers te mogen verwelkomen!

De prijzen voor de bedevaarten in 2019 zijn:

Verzorgde bedevaart	West Brabant/ Zeeland	Breda
Eénpersoonskamer zonder sanitair *	€ 234 p.p.	€ 276 p.p.
Tweepersoonskamer zonder sanitair *	€ 234 p.p.	€ 276 p.p.
Eénpersoonskamer met sanitair	€ 263 p.p.	€ 316 p.p.
Tweepersoonskamer met sanitair	€ 252 p.p.	€ 304 p.p.

* Toilet en douche bevinden zich op de gang.

Dagbedevaart	West Brabant/ Zeeland	Breda
Volwassenen	€ 30 p.p.	€ 30 p.p.
Kinderen t/m 11 jaar	€ 15 p.p.	€ 15 p.p.

Alle betalingen dienen te worden voldaan op rekeningnummer NL36 INGB 0005 3667 70 ten name van Comité Pro Maria Breda. Wij verzoeken u vriendelijk voor een tijdige betaling (uiterlijk één week voor aanvang van de bedevaart) zorg te dragen.

Patrick Goverde,
penningmeester

DATA BEDEVAARTEN 2019

Regio West-Brabant/Zeeland:

Verzorgde Bedevaart: 22 - 23 en 24 juni.

Dagbedevaart: 23 juni.

Regio Breda:

Verzorgde Bedevaart: 7 - 8 – 9 en 10 september

Dagbedevaart: 8 september

Graag wensen wij U, en de Uwen
een Zelig Kerstmis en een
Gelukkig Nieuwjaar

Bestuursleden

Voorzitter: **Vicaris Paul Verbeek** Tel. Privé 06-83215322
Burg. Stulemeijerlaan 8
4611 EE Bergen op Zoom.
E-mail, voorzitter@bedevaartbeuraing.nl

Vice voorzitter/ **Piet Beulens** 0113-649311
Vreelandsweg 2
4434 PP Kwadendamme
E-mail, vice-voorzitter@bedevaartbeuraing.nl

Secretaris: **Corrie Antens-Sol** 0165-315680
Lollestraat 18A
4731 GL Oudenbosch.
E-mail, corriesol@gmail.com

Penningmeester: **Patrick Goverde** 06 – 25358468
Alkenoord 204,
2903 XH Capelle aan den IJssel
E-mail, penningmeester@bedevaartbeuraing.nl

Elma Bastianen-Luijks 0164-250420
Smitsstraat 28, 4623 XR Bergen op Zoom
E-mail, e.bastianen@bedevaartbeuraing.nl

Rebecca Lamers 06 – 43586404
Rivierdijk 810, 3371 EM Hardingsveld-Giessendam
Email, RebecLa79@outlook.com

Is uw adres juist vermeld?

Zo niet, wilt U dan onderstaande gegevens invullen en zenden aan redactie-adres:

P.J. Beulens
Vreelandseweg 2
4434 PP Kwadendamme

NAAM :
ADRES :
POSTCODE :
WOONPLAATS :
TELEFOONNUMMER :

