

Hij is niet hier, Hij is verrezen!

Dat is de boodschap van de twee mannen in een stralend wit kleed aan de vrouwen die in de vroege morgen naar het graf gingen op de eerste dag van de week.

Wat moet er door de vrouwen heen gegaan zijn als ze zien dat de steen voor het graf weggerold is?

Alsof dat niet genoeg is, vinden ze het graf leeg. Misschien denken ze: kunnen ze Hem die nu gestorven is niet met rust laten! Is het zo al niet erg genoeg!

Veel kans om te denken, krijgen ze niet. De twee mannen in stralend wit maken duidelijk dat de Heer is verrezen. Hij leeft op nieuwe wijze. Gaandeweg zullen ze ontdekken wat dat betekent. De herinnering aan Hem, maakt duidelijk hoe ze nu verder moeten. Ze ervaren Hem als levend aanwezig ook al is Hij gestorven. Dat is het niet te vatten wonder van Pasen.

Hier draait ons geloof om. Door de verrijzenis van Jezus, die wij de Christus mogen noemen, heeft de dood niet het laatste woord. Zijn levensboodschap gaat verder. Het wordt een Blijde Boodschap: Evangelie.

Nog steeds heeft onze Heer wereldwijd vele volgelingen, die in Zijn Geest bouwen aan het Rijk Gods hier op aarde.

Ook hier in onze eigen parochie mag het Pasen worden: Hij is niet hier, Hij is verrezen!

We mogen zijn Blijde Boodschap vorm en inhoud geven in onze gemeenschap en daarbuiten.

Het Paasgeloof kan ons tot steun en kracht zijn bij alles wat we op ons levensbord te verwerken krijgen. Op het ene moment mogen we de ander dragen in zijn zorgen, pijn en verdriet en op het andere moment zijn we degene die zich gedragen mogen weten.

Zo zijn we ten volle gemeenschap in Zijn Naam!

We mogen getuigen dat de dood en doodlopende situaties nooit het laatste woord hebben.

Hij is niet hier, Hij is verrezen!

Zalig Pasen!

Vicaris Paul Verbeek, voorzitter

In Memoriam

Als leven een opgave wordt
dan is overgave
geen opgeven
maar een gave....

Ria Tiggelman Maria Wilhelmina Josepha

Geboren, 1 april 1935 te Ginneken en Bavel
Overleden, 11 februari 2019 te Breda

Liefde is het toverwoord
Liefde als geschenk gegeven
Je hield zo veel van ons
Je hield zo van het leven
In liefde laten wij je gaan...

Frans Jongenelen Franciscus Matheus Adrianus Maria

Echtgenoot van Jeannette de Kort

Geboren, 30 april 1956 te Roosendaal
Overleden, 25 maart 2019 te Roosendaal

Hij is niet hier. Hij is verrezen!

De boodschap voor de vrouwen bij het graf.
Bedroefd bezoeken ze de plaats waar Hij is neergelegd.
Tot hun ontsteltenis zien ze de weggerolde steen.
Het graf is leeg.
Zijn lichaam ligt er niet meer.
Ze horen de boodschap:
Hij is niet hier, Hij is verrezen
Langzaam dringt het door
Er is leven na de dood
Eeuwig leven bij God.
Hij is verrezen!
In ons leeft Hij verder
als we Zijn boodschap doorgeven
We mogen en kunnen niet zwijgen
Vertel het aan de mensen dat Hij leeft
Deelt het brood in Zijn Naam.
Je zult Hem herkennen
Hij is verrezen en leeft in jou en mij.

Zalig Pasen

Het graf is leeg

Een lege blik in hun ogen.
Een lege plaats in hun hart.
Stukgeslagen dromen,
die een leegte achterlieten.
Het verlies van degene,
die hun leven inhoud gaf.
In zo'n toestand moeten
de leerlingen van Jezus
na zijn dood geweest zijn.

Tot het opeens anders was.
De leegte gevuld werd.
Hun leven niet langer leeg was,
maar nieuwe inhoud kreeg.
Er zijn geen woorden voor
om die ervaring te beschrijven.
Maar ze waren er vol van
en zeiden opgewonden;
“Het graf is leeg.”

Nieuwe hoop vervulde hen,
nieuwe moed en kracht
en nieuwe perspectieven.
Ze stonden op en gingen verder.
Bruisend van energie
vertelden ze aan iedereen
wat het leven inhoud geeft.
Dat God de leegte opvult
met nieuw leven.

Vuur

Wie heeft het ooit gewild?

Hijzelf?

God?

De mensen?

Dat Hij

gemarteld, bespot,

geslagen, uitgeput,

opgehangen,

tenslotte stierf.

Hoe is het mogelijk

dat Hij

zoals een kind

dat slapen gaat

zich toevertrouwde

en zei:

Nu geef ik terug

het leven dat ik kreeg,

het leven dat ik deelde,

de adem die mij leven deed.

Ging zo

de vonk

terug

naar de vlam,?

Ging zo de

de vlam

terug

naar het vuur

vanwaar het kwam.

Brandt zo het vuur nog voort?

Hij is verrezen

Zoek Hem waar Hij te vinden is.
Niet in een verre geschiedenis,
niet in koude stenen,
niet in dode letters.

Hij leeft,
overal waar mensen geven om elkaar,
waar mensen kiezen,
voor de liefde en het leven,
voor schoonheid, goedheid en waarheid,
waar mensen elkaar op de been helpen
en tot leven helpen komen.

Hij laat zich vinden door wie Hem zoekt.
Hij doet open voor wie klopt.
Hij antwoordt aan wie vraagt.
Hij leeft.

Pasen gebeurt... *Peter de Rooij*

Ons christelijk paasfeest valt in de lente.
Zo was het al ten tijde van Mozes bepaald.
De natuur zet het feest kracht bij.
Bloeiende voorjaarsbloemen, uitbottende takken,
lammetjes in de wei en kuikentjes in de ren,
ze getuigen van nieuw leven.
En met Pasen mag ik kinderen dopen.
Pasen, feest van geloof, feest van vertrouwen.
Pasen, feest van hoop, feest van uitzicht.
Pasen, feest van liefde, feest van leven.
Alles komt goed, sprak God tegen Mozes
Alles komt goed, sprak God tegen Jezus.
Alles komt goed, zegt God tegen ons.
Pasen gebeurt,
En zal blijven gebeuren.
Altijd

De kerk vergeving schenken *Henri Nouwen*

Wanneer we gekwetst zijn door de Kerk is de verleiding groot om haar de rug toe te keren. Als we echter afstand nemen van de Kerk, wordt het moeilijk om de levende Christus nog te ontmoeten.

Als we zeggen: Ik houd van Jezus maar ik haat de Kerk”, dan verliezen we op den duur zowel de Kerk als Jezus.

Waar het op aankomt is dat we de Kerk vergeving kunnen schenken.

Dat is buitengewoon moeilijk, want de kerk vraagt ons bijna nooit om vergeving, althans niet officieel.

De Kerk heeft onze vergeving evenwel nodig. Het is een menselijke organisatie met heel veel fouten, maar het is ook Christus'levende en vergevingsgezinde tegenwoordigheid. Het is belangrijk om niet over de Kerk te denken als over “die anderen”. Wij zijn zelf die Kerk, een gemeenschap van moeizaam voortkrabbellende, kwetsbare mensen in wie we onze Heer en Verlosser herkennen.

Op reis met de ogen van God. *Henri Nouwen*

Reizen is opwindend.

Nieuwe dingen zien, nieuwe muziek horen, nieuwe mensen ontmoeten, het is steeds weer fascinerend.

Maar als we geen thuis hebben waar iemand zal vragen: “Hoe was het onderweg?”, vertrekken we misschien minder graag.

Reizen is leuk als we reizen met de ogen en oren van degenen, die van ons houden, die onze foto's willen zien en onze verhalen willen horen.

Zo is het ook met ons leven. Je wordt op reis gestuurd door een liefhebbende God. God ziet uit naar je thuiskomst. God wil je foto's zien en je verhalen horen. Als je reist met de ogen en oren van de God die je uitzond, dan zal je prachtige dingen zien en bijzondere mensen ontmoeten. Dan is het heerlijk om weer thuis te komen.

Verlies geen tijd *Greet Brokerhof-van der Waa*

Is dat nog goed te maken, God,
die stinkende rivieren
vol chemisch slib, vol viezigheid?
Zo raken we uw schepping kwijt,
de planten en de dieren.

Is dat nog goed te maken, God,
die oorlogen en ruzies?
De wereld barst van haat en nijd.
We raken onze dromen kwijt
en leven van illusies.

Is dat nog goede te maken, God?
We zouden goed beheren,
maar het liep uit op wanbeleid.
We raakten onze opdracht kwijt
en gingen potverteren.

De wind stak op. Of was het God?
Een stem zei: "Het is goed.
Ik hoor je pijn. Ik zie je spijt.
Kom, draai je om. Verlies geen tijd.
Begin met nieuwe moed."

Uitnodiging

Op 23 april is het 25 jaar geleden dat ik door bisschop Ernst tot priester gewijd ben voor het bisdom Breda in de kerk van de H. Maria Magdalena te Goes.

Dit jubileum wil ik graag met u vieren. Op 23 april is er om 19.00 uur een feestelijke Eucharistieviering in de stadskerk van Sint-Gertrudis te Bergen op Zoom (ingang Kerkstraat).

Hierna is er een gezellig samenzijn in de aula van het Mollerlyceum (ingang via het schoolplein aan de Le Grandstraat).

Graag tot 23 april.

Paul Verbeek

Kadotip:

*Bijdrage voor de restauratie van het Mariabeeld
van de Maria-Ommegang*

Sacramentsprocessie 2019

Op 16 juni a.s. trekt voor de negende keer de Sacramentsprocessie door de velden rondom Kwadendamme. Het is een tweejaarlijks feest van bezinning en beleving in onze Pater Damiaanparochie. Er is gekozen voor het thema ‘Jouw land is mijn land’, een thema dat past bij de tijd waarin we leven. Mensen zijn onderweg, op zoek naar een thuis, een land waar vrede is. Een aantal acteurs zal laten zien hoe de oude verhalen passen in de tijd van vandaag. Uiteraard zijn er ook weer vaandels, vlaggen, klederdrachten en relieken, dit alles ter ere van het Heilig Sacrament dat onder het baldakijn wordt megedragen. Jong en oud zullen zijn vertegenwoordigd. Wij nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn bij deze voor Zeeland unieke gebeurtenis.

Het programma is als volgt.

14.00 uur: Eucharistieviering in 't Hof Vreeland,
Stelsedijk 4.

15.30 uur: Processie van boerderij naar Bonifaciuskerk

16.30 uur: Lof in de kerk

17.00 uur: Gezellig samenzijn op het pleintje achter de kerk.

Tekst vicaris Paul Verbeek

Een belofte die doorgaat

Op zondag 30 juni trekt voor de 75e keer de Maria-Ommegang door de straten van Bergen op Zoom.

Het is een bijzondere belofte die doorgaat. Kapelaan Ooijens beloofde op 15 augustus 1942 aan Maria dat ze jaarlijks een dankstoet kreeg als de stad voor groot oorlogsgeweld bespaard bleef.

Eind oktober 1944 trokken de Duitsers zich terug na de Slag om de Schelde. Op 15 augustus 1945 trok de eerste Ommegang door de stad. Trouw aan haar belofte viert Bergen op Zoom op 30 juni groot feest. Om 10.00 uur is er een feestelijke eucharistieviering met het koor HMR en orkest. Om 15.00 uur vertrekt de stoet uit de poort van het Markiezenhof. diverse bisschoppen zullen meelopen.

Om 17.00 uur is de feestelijke afsluiting in de Gertrudiskerk. Het genadebeeld is speciaal gerestaureerd en wordt met eerbied door de stad gedragen.

Ook wij zullen met ons nieuwe vaandel meedoen als

Beuraingcomité

U bent allen van harte welkom

Paul Verbeek

Prijzen bedevaarten 2019

De prijzen voor de bedevaarten in 2019 zijn:

Verzorgde bedevaart	West Brabant/ Zeeland	Breda
Eénpersoonskamer zonder sanitair *	€ 234 p.p.	€ 276 p.p.
Tweepersoonskamer zonder sanitair *	€ 234 p.p.	€ 276 p.p.
Eénpersoonskamer met sanitair	€ 263 p.p.	€ 316 p.p.
Tweepersoonskamer met sanitair	€ 252 p.p.	€ 304 p.p.

* Toilet en douche bevinden zich op de gang.

Dagbedevaart	West Brabant/ Zeeland	Breda
Volwassenen	€ 30 p.p.	€ 30 p.p.
Kinderen t/m 11 jaar	€ 15 p.p.	€ 15 p.p.

Alle betalingen dienen te worden voldaan op rekeningnummer NL36 INGB 0005 3667 70 ten name van Comité Pro Maria Breda. Wij verzoeken u vriendelijk voor een tijdige betaling (uiterlijk één week voor aanvang van de bedevaart) zorg te dragen.

Patrick Goverde,
penningmeester

DATA BEDEVAARTEN 2019

Regio West-Brabant/Zeeland:

Verzorgde Bedevaart: 22 - 23 en 24 juni.

Dagbedevaart: 23 juni.

Regio Breda:

Verzorgde Bedevaart: 7 - 8 – 9 en 10 september

Dagbedevaart: 8 september

Bestuursleden

Voorzitter: **Vicaris Paul Verbeek** Tel. Privé 06-83215322
Burg. Stulemeijerlaan 8
4611 EE Bergen op Zoom.
E-mail, voorzitter@bedevaartbeauraing.nl

Vice voorzitter/ **Piet Beulens** 0113-649311
Vreelandsweg 2
4434 PP Kwadendamme
E-mail, vice-voorzitter@bedevaartbeauraing.nl

Secretaris: **Corrie Antens-Sol** 0165-315680
Lollestraat 18A
4731 GL Oudenbosch.
E-mail, corriesol@gmail.com

Penningmeester: **Patrick Goverde** 06 – 25358468
Alkenoord 204,
2903 XH Capelle aan den IJssel
E-mail, penningmeester@bedevaartbeauraing.nl

Elma Bastianen-Luijks 0164-250420
Smitsstraat 28, 4623 XR Bergen op Zoom
E-mail, e.bastianen@bedevaartbeauraing.nl

Rebecca Lamers 06 – 43586404
Rivierdijk 810, 3371 EM Hardingsveld-Giessendam
Email, RebecLa79@outlook.com

Is uw adres juist vermeld?

Zo niet, wilt U dan onderstaande gegevens invullen en zenden aan redactie-adres:

P.J. Beulens
Vreelandseweg 2
4434 PP Kwadendamme

NAAM :
ADRES :
POSTCODE :
WOONPLAATS :
TELEFOONNUMMER :

